



Best tips ever!

TIME TO MOMO IN PRAAG

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience. 100% GOOD TIME!

NAAR PRAAG!

Jij gaat Praag ontdekken! De stad barst van de historische bezienswaardigheden en musea. Je kunt er eindeloos rondwalen door leuke wijken zoals Malá Strana en de Oude Stad. Rondneuzen in exclusieve boetiekjes, een boottocht op de Moldau, picknicken in een mooi park, een klassiek concert bijwonen of nippen aan een cocktail in een jazzclub: het zijn maar een paar tips voor een onvergetelijk verblijf in Praag. Ook op culinair vlak heeft Praag veel te bieden. In de Nieuwe Stad en de wijk Vinohrady vind je hippe restaurants en eettentjes. Van traditioneel Tsjechisch tot Mexicaans: in Praag vind je het allemaal. Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet voor de tekst en niet voor de foto's. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook voor de informatie in onze **time to momo app** en alle tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op www.timetomomo.com.



LOCAL
ELKE PARSA

STAD
PRAAG

WERK & BEZIGHEDEN
VERTALER,
REDACTEUR & AUTEUR

Ze was waarschijnlijk de enige die nooit een weekend naar Praag was geweest, en uitgerekend

Elke verhuisde ernaartoe. Ze houdt van de stad en is na al die jaren echt een local. Ze is dol op de trammetjes, de parken en overdekte passages en houdt van de creatieve sfeer. Wat haar zelf verraste: Praag is het hele jaar door leuk, ook in de winter.

HET BESTE VAN PRAAG IN 6 ROUTES



ROUTE 1 > OUDE STAD p. 18

Slenter tussen de koetsjes door over het Oude Stadsplein, bewonder de Astronomische Klok, bezoek een concert en ontdek de 'Gouden Stad'.

ROUTE 2 > PRAAGSE BURCHT & HRADČANY p. 38

De Praagse Burcht is het baken van de stad en is te herkennen aan de torens van de St.-Vituskerk.



ROUTE 3 > KARELSBRUG & MALÁ STRANA p. 58

Steek de Karelsbrug over en verdwaal in de pittoreske straatjes van Malá Strana. Trotseer te voet of met de kabeltrein de Petřínheuvel voor een adembenemend uitzicht.

ROUTE 4 > JOODSE WIJK p.78

Midden in de chique wijk Josefov liggen het Joods Museum en het geboortehuis van Franz Kafka. Bezoek de oude synagogen en de indrukwekkende Joodse begraafplaats.



ROUTE 5 > NIEUWE STAD p. 98

Het Wenceslasplein is het bruisende midden van deze wijk waar de Pragenaren graag shoppen, uit eten of naar de film gaan. Je ziet hier veel neogotische en Jugendstilgevels.

ROUTE 6 > VYŠEHŘAD & VINOHRADY p.118

Vyšehrad ('Hoge Burcht') is een oase van rust. De vesting ligt op een imposante rots aan de rivier en biedt een prachtig uitzicht over de stad.

ROUTE 1

OUDE STAD

OVER DE ROUTE

Op deze wandeling wisselen heden en verleden elkaar af. Je komt langs een paar van de beroemdste historische bouwwerken, zoals de Astronomische Klok en de Týnkerk. Maar de wandeling voert je ook door de grootste winkelstraat van Praag, Na Příkopě. Ga shoppen of neem een kijkje in het Museum of Communism. Wie niet van winkelstraten houdt, kan Na Příkopě overslaan en halverwege Celetná rechtsaf slaan richting Rytiřská en het Stavovské Divadlo.

DE WIJKEN

Het hele centrum van de 'Gouden Stad' staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Oude Stad (Staré Město) is sinds de 10e eeuw het centrum van Praag en is een van de oudste stadskernen van Europa. De skyline met historische gevels, kerken en torentjes is beschermd en er mogen geen nieuwe gebouwen hoger dan 70 meter worden bijgebouwd.

De Oude Stad ligt ten oosten van de rivier de Moldau en is een waar doolhof van straatjes rondom het **Oude Stadsplein**. Bestel bij een kraampje een warme *trdelník* (schoorsteencake) en slenter tussen de koetsjes door over dit plein dat tot het begin van de 20e eeuw de belangrijkste marktplaats van Praag was. Nu is het vooral bekend om de **Astronomische Klok** uit 1410. Elk heel uur verzamelen zich hier drommen toeristen om erbij te zijn als de klok slaat. Er gaat dan een deurtje in de klok open waar een parade van apostelen uit tevoorschijn komt. Ook staat hier ieder jaar een grote kerstmarkt met als middelpunt een 20 meter hoge kerstboom. De magie van het plein ervaar je vooral na zonsondergang, wanneer het meestal ook wat rustiger is.

In de Oude Stad vind je oneindig veel winkeltjes met typisch Tsjechische souvenirs als kristal, aardewerk, schilderijen en houten speelgoed. In de winkelstraat **Na Příkopě** zijn de grotere internationale modewinkels gevestigd. Daarnaast

herbergt de stad veel cafeetjes, wijnbars en bierlokalen. Liefhebbers van orgelmuziek kunnen er dagelijks naar kerkconcerten en de prachtig gedecoreerde **Smetana Hal**, in het **Obecní Dům**, is een uitstekende plek om een klassiek concert bij te wonen. Theater- en operaliefhebbers kunnen genieten van een voorstelling in Praags oudste theater, het **Stavovské Divadlo**.

WEINIG TIJD? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

+ **OUDE STADSPLEIN** + **UNGELT** + **OBECNÍ DŮM** + **KRUITTOREN**
+ **HAVELSKÁ TRŽNICE**



I'm in love with cities I've never been to & people I've never met

OUDE STAD

- 1 COA
- 2 Pizza Nuova
- 3 Obecní Dům/Kavárna Obecní Dům/Smetana Hal
- 4 Kruittoren
- 5 Café de Paris
- 6 Artěl Design Shop
- 7 Den Noc
- 8 Ungelt
- 9 Restaurant Ungelt
- 10 Botanicus
- 11 Material
- 12 Týnkerk
- 13 Bric à Brac
- 14 Maitrea
- 15 Celetná
- 16 Pohádka
- 17 Huis bij de Zwarte Madonna
- 18 Černá Madona
- 19 Pánská Pasáž
- 20 Museum of Communism
- 21 Pragtique
- 22 Stavovské Divadlo
- 23 Havelská Tržnice
- 24 Čajovna U Zlatého Kouhoutka
- 25 U Modré Kachničky II
- 26 Art Deco
- 27 Pražská Čokoládová Manufaktura
- 28 Oude Stadsplein
- 29 Astronomische Klok
- 30 Oude Raadhuis
- 31 Las Adelitas
- 32 Klementinum
- 33 Thajský Ráj
- 34 Kafe Damu
- 35 Le Terroir
- 36 Bethlehemkapel
- 37 Klub Architektů
- 38 Futurista Universum
- 39 Choco Café Betlémské Náměstí
- 40 Red Piř
- 41 Karoliný světlo
- 42 Lehká Hlava



LEGENDA

- >> BEZIENSWAARDIGHEDEN
- >> ETEN & DRINKEN
- >> SHOPPEN
- >> LEUK OM TE DOEN



23 Dé openluchtmarkt van de Oude Stad is de **Havelská Tržnice**. Je kunt hier verse groente en fruit kopen, maar ook speelgoed, souvenirs, sjaals en nog veel meer. Slenter rustig rond en koop wat fruit voor onderweg.
havelská, open dagelijks 6.00-18.30, metro můstek, národní třída

28 Het **Oude Stadsplein** (Staroměstské Náměstí) is het hart van de stad en vormde in de middeleeuwen de marktplaats. Erg toeristisch, maar toch ademen het plein en de straatjes eromheen een gemoedelijke sfeer uit. Het Oude Stadsplein heeft volop cafés (let op de prijzen voordat je gaat zitten!) en ook zijn er vaak straatartiesten of koetsjes met paarden te zien. Rond Kerst is er een grote kerstmarkt en met Pasen een paasmarkt.
staroměstské náměstí, metro staroměstská, můstek

33 De zere voeten van vermoeide toeristen zijn de specialiteit van de masseuses van **Thajský Ráj**. Voor een redelijke prijs geven ze je een professionele, verkwikkende voetmassage. Ontspan in de comfortabele stoelen en laat je voeten heerlijk verwennen. Je schoenen lijken erna meteen twee maten te groot.
karlova 14, www.thajsky-raj.cz, telefoon 773222224, open ma-zo 10.00-1.00, prijs voetmassage 499 Kč, metro staroměstská, tram 2, 17, 18 karlovy lázně

41 **Karoliný světlé** is een van de oudste straatjes van Praag. Er zitten veel kleine cafés en restaurants. Kies er eentje uit om je wandeling af te ronden met lekker Tsjechisch bier. Strijk neer bij het gezellige café Duende, het artistieke Art-Café U Irmy, studentenkroeg Café-Pub Atmosphere, of bestel een cocktail bij Hemingway. Liever nog even wat shoppen? Bij Perfumed Prague kun je je eigen parfum laten samenstellen.
karoliný světlé, tram 17, 18, 53, karlovy lázně



BEZIENSWAARDIGHEDEN

③ Cultureel centrum **Obecní Dům** is een mooi voorbeeld van Jugendstilarchitectuur, zowel wat het interieur als de buitengevel met mozaïekwerk betreft. Het Obecní Dům is gebouwd tussen 1905 en 1911 en werd rijkelijk gedecoreerd door toonaangevende lokale kunstenaars. In de burgemeesterskamer zie je heel fraaie muurschilderingen van Alfons Mucha. In het Obecní Dům ligt ook het stijlvolle café **Kavárna Obecní Dům**, met een prachtig Tsjechisch art-nouveaudecor. Op de bovenverdieping is de **Smetana Hal**, Praags grootste concerthal.

náměstí republiky 5, www.obecnidum.cz, telefoon 222002101, open dagelijks 7.30-23.00, burgemeesterskamer en andere zalen op wisselende tijden met gids te bezoeken, entree 290 Kč, metro náměstí republiky

④ De **Kruittoren** (Prašná Brána) was in 1475 oorspronkelijk bedoeld als een ceremoniële entree naar de Oude Stad. De bouw van de toren stopte echter toen koning Vladislav II acht jaar later de stad moest ontvluchten. In 1875 werd de bouw hervat en kreeg de toren zijn neogotische uitstraling. In de 17e eeuw werd de toren gebruikt om buskruit op te slaan, vandaar de naam. Je kunt de toren via een smalle, donkere wenteltrap beklimmen en als beloning van een schitterend uitzicht genieten. In de toren zelf is er een expositie over het dagelijks leven in Praag in de middeleeuwen.

náměstí republiky 5, www.muzeumprahy.cz/prazske-veze, telefoon 725847875, open dagelijks nov-feb 10.00-18.00, apr-sep 10.00-22.00, okt & mrt 10.00-20.00, entree 90 Kč, metro náměstí republiky

⑫ De torenspitsen van de **Týnkerk** (Kostel Panny Marie Před Týnem) zijn hét herkenningsteken van de Oude Stad. In 1365 startte de bouw van de kerk, gefinancierd door de burgers zelf. Als je de kerk bezoekt, let dan op het fascinerende interieur; een combinatie van gotische, renaissancestijl en barokke stijlen.

týnská, štupartská, www.tyn.cz, telefoon 222318186, open bezichtigingen mrt-dec di-za 10.00-13.00 en 15.00-17.00, zo 10.00-12.00, jan-feb di-za 10.30-12.00 en 15.00-17.30, zo 10.00-12.00, prijs 25 Kč, metro staroměstská

⑮ **Celetná**, de voetgangersstraat tussen de Kruittoren en het Oude Stadsplein, is het eerste deel van de zogenaamde Koningsweg. De weg die nieuwe koningen



aflegden op de dag dat ze gekroond werden. De Koningsweg loopt van de Kruittoren naar de St.-Vituskerk op de Praagse Burcht. Celetná lijkt nu op het eerste gezicht misschien op een typische toeristenstraat vol souvenirwinkels, maar sta eens stil en kijk omhoog; de barokke en gotische gevels zijn in 1987 prachtig gerestaureerd.

celetná, metro náměstí republiky

⑰ Op de hoek van Celetná en Ovocný trh staat een van de eerste kubistische gebouwen van Praag. Het **Huis bij de Zwarte Madonna** (Dům U Černé Matky Boží) op nummer 34, werd in 1912 gebouwd als warenhuis, met op de eerste verdieping een café in kubistische stijl. Het Grand Gafé Orient bestaat nog steeds in de originele stijl en op de begane grond bevindt zich Galerie Kubista met kubistische meubels en gebruiksvoorwerpen, replica's van kubistisch serviesgoed en modern Tsjechisch design.

ovocný trh 19, galerie www.kubista.cz, café www.grandcafeorient.cz, telefoon 224236378, open galerie ma-zo 10.00-19.00, café ma-vr 9.00-22.00, za-zo 10.00-22.00, metro náměstí republiky

The best local
beers ❄️



⑫ Nog onvervulde wensen? Probeer het dan eens bij het **Kindje Jezus van Praag** (Pražské Jezulátko) in de Maria de Victoriakerk (Kostel Panny Marie Vítězné). Al driehonderd jaar komen mensen van heinde en verre naar dit 45 centimeter hoge wassen beeldje. Want, zo wordt gezegd, het beeldje kan wonderen verrichten. De nonnen kleden het kindje afwisselend in een van de zeventig verschillende gewaden.

karmelitska 9, www.pragjesu.info, telefoon 257533646, open ma-za 8.30-19.00, zo 8.30-20.00, geen bezichtigingen tijdens kerkdiensten, entree door middel van donatie, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí

ETEN & DRINKEN

⑬ Restaurant **Hergetova Cihelna** behoort tot de Kampa Park-groep. Dat wil zeggen: excellent eten en een stijlvolle bediening. Op de kaart staat een mix van internationale gerechten: van pasta's tot kipcurry en een sashimi-pizza met rauwe tonijn en wasabi. En dan hebben we het adembenemende uitzicht over de rivier nog niet eens vermeld.

cihelna 2b, www.kampagroup.com, telefoon 296826103, open dagelijks 11.30-16.00 & 18.00-1.00, prijs 500 Kč, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí

⑭ Zodra je **Café Savoy** binnenstapt, merk je dat dit café klasse heeft. Het brood wordt gesneden met witte handschoenen aan, flessen wijn zijn achterin uitgestald in een plafondhoge houten kast en het personeel bedient je op je wenken. Bestudeer onder het genot van een lekkere kop koffie en een stuk cake het opvallende, kleurrijke plafond. Reserveren is aan te raden.

vitězná 5, cafesavoy.ambi.cz, telefoon 257311562, open ma-vr 8.00-22.30, za-zo 9.00-22.30, prijs 350 Kč, tram 6, 9, 12, 22 újezd

⑮ Bij **Café Lounge** kun je de hele dag terecht. Begin de dag met versgebrande koffie en een uitgebreid ontbijt, kom langs voor de lunch met een goedgevulde focaccia en ter plaatse gemaakte limonade en kom 's avonds terug voor het diner. Geen trek in een hele maaltijd? Ze hebben ook heerlijk gebak.

plaská 8, www.cafe-lounge.cz, telefoon 257404020, open ma-vr 7.30-22.00, za 9.00-22.00, zo 9.00-17.00, prijs 200 Kč, tram 6, 9, 12, 22 újezd



veranderen per seizoen. Probeer ook de weekendbrunch of de wekelijkse lunch-specials.

valdštejnská 14, www.palfy.cz, telefoon 257530522, open di-za 11.00-23.00, prijs 500 Kč, metro malostranská

SHOPPEN

③ Rond Kerst en Pasen zie je overal in Praag marktkraampjes met versierde peperkoekharten. Bij het **Gingerbread Museum** kun je het hele jaar door versierde peperkoeken in alle soorten en maten krijgen. Achter in de winkel kun je de peperkoekversierders aan het werk zien.

nerudova 9, www.gingerbreadmuseum.cz, telefoon 727944622, open dagelijks 10.00-18.00, metro malostranská, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí

⑤ Als je rondloopt door de mooie winkel van **Koh-i-noor** wordt je creativiteit vanzelf geprikkeld, door de mooie kleuren, het witte tekenpapier en de geur van krijt en grafiet. Het wereldberoemde potlood, dat oorspronkelijk uit Oostenrijk komt, wordt al sinds 1848 in Tsjechië gemaakt. Behalve potloden vind je in de winkel ook verf, kwasten, sjablonen en kleurboeken.

nerudova 13, telefoon 731534401, open dagelijks 10.00-19.00, metro malostranská, tram 12, 20, 22 malostranské náměstí

②③ De Praagse Burcht is een van de grootste toeristische trekpleisters van Praag. Er zijn in de omgeving van de burcht dan ook een hoop toeristische winkeltjes te vinden. Op de burcht koop je je souvenirs in stijl in de schattige **kleine winkeltjes** in het Gouden Straatje.

zlatá ulička, open dagelijks apr-okt 9.00-17.00, nov-mrt 9.00-16.00, entree met kaartje praagse burcht, metro malostranská

②⑦ De **museumwinkel** van het Lobcowiczpaleis heeft een uitgebreid aanbod van ansichtkaarten, boeken en posters van Praag. Daarnaast verkopen ze ook veel souvenirs gebaseerd op hun eigen collectie.

jiřská ulice 3, www.lobkowicz.cz, telefoon 233312925, open dagelijks 10.00-18.00, metro malostranská





31 Terwijl je de **Oude Burchttrappen** (Staré Zámecké Schody) afloopt, kom je langs allerlei kraampjes met gekleurde stenen, schilderijtjes en andere souvenirs. Erg toeristisch natuurlijk, maar als je even goed kijkt, kun je er zeker wel een leuk souvenir scoren.

staré zámecké schody, kraampjes open dagelijks 10.00-18.00, metro malostranská

LEUK OM TE DOEN

1 Het **Wallensteinpaleis** (Valdštejnský Palác) is gebouwd in opdracht van een van de meest invloedrijke edellieden in het voormalig koninkrijk Bohemia, Generaal Albrecht Vaclav Eusebius van Wallenstein. Het paleis, dat hij tussen 1624 en 1630 liet bouwen, moest zelfs de Praagse Burcht overtreffen. In het paleis is nu de Tsjechische senaat gevestigd. Achter het paleis liggen de mooie **Wallensteintuinen** (Valdštejnská Zahrada) met kopieën van bronzen beelden. Verder vind je in de tuin een opmerkelijke namaakgrot, een mooi paviljoen, een siervijver en de oude rijsschool.

valdštejnské náměstí 4, www.senat.cz, telefoon 257075707, open paleis nov-mrt za-za (alleen eerste weekend van de maand) 10.00-16.00, april-mei & okt za-za 10.00-17.00, jun-sep za-za 10.00-18.00, entree gratis, metro malostranská, tram 12, 18, 20, 22, 23, pražský hrad, pohoreleč

2 De historische straat **Nerudova** is vernoemd naar de 19e-eeuwse schrijver Jan Neruda. Hij schreef veel verhalen over deze buurt en woonde tussen 1845 en 1857 in het Huis bij de Twee Zonnetjes op nummer 47. In deze straat is het vooral leuk om de oude huismerken te bekijken. Voordat de huizen in 1770 huisnummers kregen, waren ze herkenbaar aan hun gevelstenen, waarvan hier nog mooie exemplaren te zien zijn. Zo zie je op nummer 2 de Rode Adelaar, op nummer 12 de Drie Violen, op nummer 34 het Gouden Hoefijzer, op nummer 43 de Groene Kreeft en op nummer 49 de Witte Zwaan. Op nummer 32 ligt de eerste apotheek van Hradčany uit 1749.

nerudova ulice, metro malostranská

11 De **wisseling van de wacht** wordt elk heel uur op de Eerste Binnenplaats gehouden. Vooral om 12.00 uur is deze leuk om te zien, want dan worden de



wachters met een ceremoniële show afgelost. Door de strakke choreografie en de fanfaremuziek is dit een attractie op zich.

eerste binnenplaats praagse burcht, www.hrad.cz, metro malostranská, hradčanská jelení příkop

13 **Jelení příkop** (de hertengracht) is een prachtige groene slotgracht waar de beek Brusnice doorheen stroomt. De gracht leent zich goed voor een mooie, rustgevende wandeling. Vroeger diende de slotgracht ter verdediging van de burcht en werden er met dat doel ook beren gehouden. Door de gracht loopt sinds 2002 ook een indrukwekkende eigentijdse tunnel, ontworpen door de Tsjechische architect Josef Pleskot.

jelení příkop, www.hrad.cz, open apr & okt 10.00-18.00, mei & sep 10.00-19.00, aug 10.00-20.00, jun & jul 10.00-21.00, tram 22 pražský hrad

14 De **Koninklijke Tuinen** (Královská Zahrada) zijn vooral in de lente, als alle bloemen uitkomen, een heerlijke plek om een tijdje te vertoeven. De tuinen werden in de 16e eeuw in Engelse stijl aangelegd. Je vindt er zowel de voor-



TIJD OVER?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

Ⓐ Bijna elke Tsjechische stad heeft een eigen bierbrouwerij en -merk. In Praag is dat Staropramen. Het oude gedeelte van de **Staropramen-brouwerij** is omgebouwd tot bezoekerscentrum met een interactieve tentoonstelling over het bedrijf en het brouwproces. En natuurlijk kun je hier ook bier proeven!

pivovarska 9, www.pivovary-staropramen.cz, telefoon 273132589, open dagelijks 10.00-18.00, entree 199 Kč (inclusief 1 bier), metro anděl, tram 7, 12, 14, 20 na knížecí

Ⓑ Net buiten het centrum ligt **Zoo Praha**, volgens bezoekers de vierde mooiste dierentuin ter wereld. Het is een moderne en ruim opgezette dierentuin met veel groen. Je kunt er makkelijk een hele dag doorbrengen. In de zomer vaart er een boot vanaf Rašínovo Nábřeží (zie route 5) naar de dierentuin. De boottocht duurt 75 minuten, maar je kunt er ook met de metro en de bus naartoe.

u trojského zámku 3, www.zoopraha.cz, telefoon 296112124, open dagelijks, zie website voor tijden, entree 200 Kč, metro nádraží holešovice en dan bus 112 zoologická zahrada, of boot vanaf rašínovo nábřeží (dagelijks mei-sep 9.00, 12.00 & 15.30, apr alleen za-zo, prijs 160 Kč)

Ⓒ Geschiedenisliefhebbers komen volop aan hun trekken in het **Praags Stads-museum** (Muzeum Hlavního Města Prahy). Het is volledig gewijd aan de geschiedenis van de stad, van de prehistorie tot nu. Erg interessant is een schaalmodel van Praag, dat laat zien hoe de stad eruitzag tussen 1826 en 1834.

na poříčí 52, www.muzeumprahy.cz, telefoon 224816773, open di-zo 9.00-18.00, laatste wo van de maand 9.00-20.00, entree 120 Kč, metro florenc

Ⓓ Breng 's avonds een bezoek aan de muzikale **Křížkova Fontein**. Er wordt een show opgevoerd met licht, muziek, dans en heel veel spuitend water. De



lichtshow is vooral spectaculair als het donker is, dus probeer van mei tot en met juli zeker een late show te bezoeken.

u výstaviště 1, www.krizikovafontana.cz, telefoon 723665694, open mrt-okt ieder uur 20.00-23.00, entree 230 Kč, tram 12, 17, 24 výstaviště

Ⓔ Futuristisch of heel erg lelijk? De **televisietoren** (televizní věž) is met zijn 216 meter in elk geval het hoogste oriëntatiepunt van Praag. Je bereikt de uitzichtpunten met razendsnelle liften. Boven bevinden zich het restaurant Oblaca en het luxe One Room Hotel. Op heldere dagen kun je tot wel 100 kilometer ver kijken.

mahlerovy sady 1, www.towerpark.cz, telefoon 210320081, open dagelijks 8.00-0.00, entree 150 Kč, metro jiřího z poděbrad

Ⓕ In het **Beurspaleis** (Veletržní palác) uit 1929 is sinds 1995 het Centrum voor Moderne en Hedendaagse Kunst gevestigd. De collectie omvat onder meer Tsjechische moderne kunst, (post)impressionistische schilderijen en werken van Munch, Klimt, Picasso en Miró. De collectie is zó groot dat je hier gemakkelijk



UITGAAN

Praag heeft een dynamisch uitgaansleven met voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar een hippe club met alles erop en eraan, een sfeervolle wijnbar, leuke jazzclub of trendy cocktailbar; je vindt het hier allemaal. De Tsjechen zijn bovendien enorme bierliefhebbers. In bijna elke straat zit wel een kroeg waar de locals hun *pivo* drinken. Het uitgaansleven concentreert zich echter in de Nieuwe en de Oude Stad. Ook liefhebbers van klassieke muziek en ballet kunnen hier hun hart ophalen. Er is iedere avond wel een opera, concert of balletvoorstelling. De wijk Vinohrady staat bekend om de vele knusse barretjes, goede restaurants en gaybars.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit in Praag.

HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkste. Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in stapt.

In Praag zijn veel leuke en betaalbare boetiekhotels. Je kunt er in allerlei stijlen overnachten, van art nouveau tot strak design. Zelfs hartje centrum, zoals aan het Wenceslasplein, kun je goede deals vinden voor een sfeervolle overnachting, bijvoorbeeld in hotel Ambassador Zlatá Husa. Wil je echt iets bijzonders, boek dan een kamer in het Boat Hotel Matylda op de Moldau. Wie weinig eisen stelt, heeft volop keuze uit leuke hostels verspreid over het centrum. Erg populair is Hostel Downtown in de Nieuwe Stad. Nog meer tips voor hotels in Praag vind je op www.timetomomo.com.

WWW.TIMETOMOMO.COM

WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.



Geniet elke seconde en
maak van je citytrip een
feel good experience

time to momo

PRAAG

100%
good
time



En ga voor nog meer informatie, de
leukste wijken, de fijnste hotels en de
laatste nieuwe tips over Praag naar
www.timetomomo.com/prag