

# HET BESTE VAN ANDALUSIË IN 5 ROUTES



## ROUTE 1 > SEVILLA p. 18

De hoofdstad van Andalusië staat bekend om de traditionele flamenco en de bijzondere monumenten gebouwd in mudejarstijl. Maar de stad heeft ook een hippe, alternatieve kant.

---

## ROUTE 2 > MÁLAGA p. 38

Málaga is een veelzijdige stad. Je vindt er een mooi historisch centrum met interessante bezienswaardigheden en leuke boetiekjes. Vanwege de ligging aan de kust heeft Málaga bovendien een heerlijk strand met toffe strandtenten.

---

## ROUTE 3 > GRANADA p. 58

De sporen van de Moorse overheersing van Andalusië zijn nog duidelijk zichtbaar in Granada. Niet te missen in deze stad is het Alhambra, een van Spanjes beroemdste bezienswaardigheden.



## ROUTE 4 > CÓRDOBA p. 78

Córdoba staat onder meer bekend om de vele islamitische gebouwen, waarvan de Mezquita het beroemdste is. In deze compacte stad vind je mooie pleinen en knusse patio's.

---

## ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA p. 98

Naast mooie steden heeft Andalusië nog iets wat je niet mag missen: de witte dorpen. Volg de autoroute langs de kust en je komt langs de mooiste dorpjes en stranden.





Best tips ever!

## TIME TO MOMO IN ANDALUSIË

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. Bij time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde en haal alles uit je stedentrip.

### NAAR ANDALUSIË!

Jij gaat Andalusië ontdekken! Andalusië ligt in het zuiden van Spanje en is een van de populairste vakantiebestemmingen van het land. Het is een erg veelzijdige regio: je kunt er lekker op het strand liggen, mooie steden en witte dorpjes bezoeken, je laten verbazen door de prachtige Moorse invloeden, genieten van flamenco, maar ook prachtige natuur bewonderen. De regio heeft een gematigd Middellandse Zeeklimaat. Dat betekent dat de zomers over het algemeen droog zijn en de winters zacht. En lekker eten kan echt overal in Andalusië. Iedere stad en regio heeft zijn eigen specialiteit. Wij laten je zien waar!

**time to momo** laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de regio ontdekken en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galleries, winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze regio waar we zelf graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet voor de tekst en niet voor de foto's. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar ook voor de informatie in onze **time to momo-app** en alle nieuwste tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op [www.timetomomo.com](http://www.timetomomo.com).



Much to do, more to see!



LOCAL  
ANNIKA HAMELINK

STAD  
SEVILLA

WERK & BEZIGHEDEN  
COMMUNICATIE -  
SPECIALIST & CHANGE  
MANAGER

In 2007 kwam ze per toeval in Sevilla terecht

en raakte ze op slag verliefd op de stad en zijn inwoners. Die liefde is niet meer overgegaan en sinds 2009 woont Annika in de populaire volkswijk Triana. In het weekend geniet ze van de mooie omgeving, de stranden en de verrukkelijke tapas.



## PRAKTISCH

Met de vijf routes in deze gids kun je te voet of met de auto en in je eigen tempo de leukste steden en dorpen van Andalusië ontdekken. De routes leiden je langs musea en bezienswaardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaat voor in de gids kun je zien door welke plaatsen de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één wandelroute maximaal 3 uur. Voor route 5 is het verstandig om meer tijd uit te trekken: deze route leg je grotendeels per auto af. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

Spaanse adressen hebben soms de toevoeging s/n achter de straatnaam staan. Dit staat voor *sin número* en komt voor bij gebouwen zonder huisnummer.

### PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. De entreprijzen van bezienswaardigheden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

### LEGENDA

- >> BEZIENSWAARDIGHEDEN
- >> SHOPPEN
- >> ETEN & DRINKEN
- >> LEUK OMTE DOEN





## WINKELTIJDEN

In Andalusië verschilt het levensritme nogal van wat we in Noord-Europa gewend zijn. De meeste winkels hebben openingstijden tussen 10.00 en 14.00 uur en tussen 17.00 en 20.00 uur. Steeds meer winkels blijven echter de hele dag open, vooral de ketens en winkels in de buurt van de grotere warenhuizen zoals El Corte Inglés. *Rebajas* betekent uitverkoop en die is twee keer per jaar: vanaf 7 januari en 1 juli. Houd er in de zomermaanden rekening mee dat veel kleinere winkels in augustus (gedeeltelijk) gesloten zijn vanwege de zomervakantie.

## SIËSTA

Andalusië is moeilijk voor te stellen zonder siësta, de middagrust. De warme maaltijd wordt om 14.00 uur genuttigd en daarna is het rusttijd tot 17.00 uur. Hoewel mensen niet letterlijk in bed gaan liggen om te slapen, is het wel een moment om even te relaxen. Zeker tijdens de warme zomermaanden wanneer je op dat tijdstip immers weinig anders kunt doen dan in de buurt van de airco zitten. Na de rust en als de warmte een beetje weggetrokken is, beginnen Andalusiërs aan hun 'tweede dag' die tot laat doorgaat. Vanaf een uur of 21.00 komt

het avondleven op gang, dat zich in Spanje hoofdzakelijk op straat en in de tapasbars afspeelt. Kijk niet vreemd op wanneer je kinderen om middernacht nog buiten ziet spelen. Ze vormen hier een belangrijk onderdeel van het sociale leven en worden niet thuis achtergelaten bij de babysitter. De volgende dag kunnen ze 's middags tijdens de siësta immers lekker een dutje doen.

## SPAANSE EETGEWOONTES

Het ontbijt is in Andalusië niet erg uitgebreid. De Spanjaarden nemen vaak hun ontbijt in een bar in de vorm van een *café con leche* (koffie met melk), *zumo de naranja natural* (verse jus d'orange) en een *media tostada* (half geroosterd broodje, bijvoorbeeld een *mollete*, *andaluza* of *bollo*) met beleg. Andalusiërs kiezen als beleg doorgaans olijfolie in plaats van boter, en de meesten gaan voor de traditionele *tostada* met *tomate en rodaja* (schijfjes tomaat) of *triturado* (tomatenpulp) met *jamón* (ham). Je kunt ook kiezen voor marmelade, ham of paté. Tussen de middag wordt er warm gegeten van 14.00 tot 16.00 uur. De lunch is in Spanje de belangrijkste maaltijd van de dag. Dan serveren restaurants vaak goedkope driegangenmenu's, het *menu del día*. De meeste restaurants zijn zowel 's middags als 's avonds open, maar openen 's avonds vaak pas rond 20.30 uur. De keuken sluit meestal iets voor middernacht. Reserveren is aan te raden, vooral in het weekend en het hoogseizoen. Eten is voor de Spanjaarden een belangrijk onderdeel van het leven, waar je uitgebreid de tijd voor neemt. Wat er zeker bij hoort, is tapas eten. Granada staat bekend om de gratis goede en grote tapas. Je bestelt een drankje en krijgt er dan een tapa bij.

Elk deel van Spanje kent zijn specialiteiten. Andalusië heeft er veel! Je kunt er een hele reis mee vullen als je alle gerechten wilt proeven. Dit zijn de bekendste: *Gazpacho* > koude tomatensoep  
*Salmorejo Cordobés* > dikke koude tomatensoep  
*Espeto de sardinas* > gegrilde sardientjes (erg bekend bij de strandtenten, waar ze vaak in een oude boot vol met zand en kooltjes worden klaargemaakt)  
*Pescaíto frito* > gefrituurde vis  
*Jamón Ibérico* > Iberische gedroogde ham  
*Atún de Almadraba* > wilde tonijn die op traditionele manier gevangen wordt (vooral in de provincie Cádiz) en in de boot nog levend geselecteerd wordt. Tonijnen die nog te jong zijn, worden teruggezet in zee.



## ALGEMEEN

*Migas Andaluzas* > een gerecht met opgebakken broodkruimels, groene paprika en vaak chorizo en gebakken ei

*Rabo de toro* > ossenstaart, vaak bereid als een stoofschotel

## MUDÉJAR

Je zult het in deze gids veelvuldig tegenkomen: de mudejarbouwstijl (spreek uit als moe-dè-gar). *Mudéjar* is een term die is afgeleid van het Arabische woord *mutaʿẓan* of *muta'an*, wat zoveel betekent als 'iemand die toestemming heeft gekregen om te blijven'. Daar worden de moslims mee bedoeld die op Andalusisch grondgebied mochten blijven wonen nadat het Zuid-Spaanse gebied in de 14e eeuw door de Christenen heroverd werd. Aanvankelijk mochten ze de islam blijven praktiseren, hun eigen taal blijven gebruiken en hun culturele en sociale gewoonten handhaven, maar in de loop van de tijd kwam daar verandering in. Dat is dan ook het moment dat veel van de Arabische gebouwen zoals moskeeën en badhuizen gerenoveerd werden.

De meeste Andalusische mudejarmonumenten zijn dus eigenlijk gebouwen die door christenen ontworpen zijn, maar duidelijk Moorse invloeden hebben. Een bijzonder voorbeeld is de gotische kathedraal van Sevilla die boven op de oude moskee is gebouwd, maar waarvan de mudejarklokkentoren La Giralda helemaal intact is gebleven. De mudejarstijl is voornamelijk decoratief en maakt gebruik van zachte materialen zoals baksteen, gips en geglazuurde klei. De belangrijkste periode voor klassieke mudejararchitectuur in Spanje is de 14e tot de 15e eeuw, dus meteen na de *Reconquista* of herovering van het land op de islamitische overheerser. Er waren toen weinig goedkope christelijke bouwvakkers voorhanden en de Moren werkten juist goedkoop, snel en goed. Ze waren bovendien echte meesters in het gebruik van baksteen en leverden hoge kwaliteit tegen een spotprijsje.

Later, in de 19e en 20e eeuw, werd de stijl opnieuw populair en ontstond de neo-mudejarstijl. Die vind je onder andere in de Universiteit van Granada, het oude treinstation Plaza de Armas in Sevilla en de schouwburg Gran Teatro Falla in Cádiz. Het Pabellón Mudéjar in Sevilla is een ode aan de bouwstijl en kan bezocht worden.





## NATIONALE FEESTDAGEN

Augustus is in Spanje dé vakantie maand en velen zoeken dan verkoeling buiten de steden. Dat betekent dat veel winkels en restaurants in de steden gesloten zijn, terwijl het aan de kust juist topdrukte is. Ook op deze nationale en lokale feestdagen zijn de meeste winkels gesloten, behalve soms een winkelcentrum:

- 1 januari > Nieuwjaar
- 6 januari > Driekoningen
- 28 februari > Dag van Andalusië
- maart of april > donderdag en vrijdag voor Pasen
- 1 mei > Dag van de Arbeid
- 15 augustus > Maria Hemelvaart
- 12 oktober > Spaanse nationale feestdag
- 1 november > Allerheiligen
- 6 december > Dag van de Grondwet
- 8 december > Maria Onbevleete Ontvangenis
- 25 december > Kerstmis

## HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van winkels en restaurants wisselt in Andalusië echter regelmatig. We houden de routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en als je onze time to momo-app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen kan naar [info@momedia.nl](mailto:info@momedia.nl), maar je kunt ook een reactie achterlaten op [www.timetomomo.com](http://www.timetomomo.com) of op onze Facebookpagina.

## VERVOER

### VLIEGTUIG

Er zijn in Andalusië verschillende **vliegvelden**. Vanuit Nederland kun je vliegen op Málaga, Sevilla, Jerez, Granada-Jaén en Almería. Het vliegveld van Córdoba wordt voornamelijk gebruikt voor binnenlandse vluchten. Bij ieder vliegveld vind je verschillende autoverhuurbedrijven: handig als je voor een fly-drivevakantie kiest.

### AUTO

Ga je met de **auto** op pad in Andalusië, houd er dan rekening mee dat er in Spanje tolwegen zijn. Deze zijn vaak aangegeven met 'AP', zoals de AP46 tussen Granada en Málaga. Meestal is er wel een alternatieve route mogelijk, zoals in dit geval de A45. Daar doe je wat langer over, maar het voordeel is dat je er niet voor hoeft te betalen. Voor de tolwegen kun je de tol contant of met een bankpas betalen aan het loket bij de tolpoortjes.

### TAXI

In de steden zie je overal **taxi's** rijden. Als er een groen lichtje brandt op het dak, kun je hem aanhouden en instappen. Taxi's zijn hier niet zo duur. Zorg wel dat de chauffeur de meter aanzet. Op drukke plekken in de stad en bij vliegvelden zijn taxistandplaatsen. Je kunt ook gebruikmaken van apps zoals Uber (beschikbaar in Córdoba, Granada, Málaga en Sevilla) of de Spaanse variant Cabify (in Málaga en Sevilla beschikbaar – en meestal een tikje goedkoper dan Uber).



### OPENBAAR VERVOER

In de grote steden is het openbaar vervoer goed geregeld. In Sevilla en Málaga zijn ze druk bezig met het aanleggen van een **metronetwerk**, sommige delen van de geplande metrolijnen zijn daar al in gebruik. Verder zijn er in alle steden veel **buslijnen** die je dicht bij het historische centrum afzetten. De lijnen met 'C' en een cijfer zijn de bussen die rond het centrum rijden, zoals de C1, C2, C3 en C4 in Sevilla. In Córdoba, Sevilla, Málaga en Granada worden er ook kleine bussen ingezet in de smallere straatjes van het historische centrum. Die rijden over het algemeen niet op vaste tijden, maar wel met een vaste frequentie; je hoeft er dus nooit lang op te wachten.

Tussen de steden zijn goede **treinverbindingen**. Afhankelijk van je route kun je kiezen voor de AVE (hogesnelheidstrein), de Cercanías-sprinter of stoptrein, en streekvervoer per bus. Het openbaar vervoer in Andalusië is betaalbaar en een daarom een goed alternatief voor de auto. Op zoek naar andere alternatieven? **BlaBlaCar** is een carpool-app die veel wordt gebruikt voor trajecten tussen de belangrijkste steden en strandbestemmingen in Andalusië.

## FIETS

Andalusië is een prachtig gebied om doorheen te **fietsen**. Houd er wel rekening mee dat er niet veel fietspaden zijn aangelegd en dat je daarom op de nationale wegen moet fietsen om van A naar B te komen. Automobilisten zijn nog niet erg gewend aan fietsers en zullen daarom ook geen voorrang verlenen. Je moet dus erg goed opletten en het is niet overal aan te raden.

Vooraf in het binnenland is Andalusië vrij heuvelachtig, waardoor fietsen er wel wat meer inspanning vergt dan je misschien gewend bent. In de grote steden kun je overal fietsen huren; een leuke ervaring om op deze manier (een deel van) de stad te leren kennen. Dit geldt vooral voor Córdoba, Sevilla en Málaga. Granada heeft voor fietsers het nadeel dat de mooie Moorse wijk Albaicín erg steil is en veel uit kiezelstenen straatjes bestaat.





## TOP 10

## AAN ZEE

- 1 Naar **La Caleta**, het intieme stadstrand van Cádiz > p. 111
- 2 Zonnen op het mooie **Playa de la Barrosa** in Cádiz > p. 113
- 3 Een magische zonsondergang beleven bij **Atenas Playa** > p. 113
- 4 **El Timón de Roche**, heerlijk eten aan het strand > p. 105
- 5 **Tito's Beachclub** aan het Mojácar-strand > p. 119
- 6 'Caribische' stranden **Playa de Los Genoveses** en **Playa Mónsul** > p. 120
- 7 **Playa de los Muertos**, een flinke klim waard > p. 121
- 8 **Playa de Bolonia**, een mooi strand in Tarifa > p. 114
- 9 Fijn zandstrand **Playa El Portil** in Huelva > p. 122
- 10 Verse fish-and-chips bij **The Waterfront** in Gibraltar > p. 106



## TOP 10

## RESTAURANTS

- 1 Je laten verwonderen bij sterrenrestaurant **Aponiente** > p. 105
- 2 Tapas eten tussen de locals bij **El Faro de Cádiz** > p. 105
- 3 Fusiegerechten proeven bij **MaduBar Fusion** aan een gezellig plein > p. 109
- 4 Vis- en schelpdierentapas eten bij **Bar Los Diamantes** > p. 70
- 5 Heerlijke *salmorejo* eten bij **Casa Pedro Ximénez** > p. 89
- 6 Uitgebreid dineren bij **Mariatrifulca** > p. 32
- 7 Typisch Cordobese gerechten proeven bij **Bodegas Campos** > p. 90
- 8 Een superontbijt of brunch bij **The Breakfast Club & Co** > p. 89
- 9 Moderne tapas eten bij **La Chunga** > p. 32
- 10 Snoep van Málaga's lekkerste churros bij **Casa Aranda** > p. 46







## TOP 10

## AVONDJE UIT

- 1 Je diner afsluiten met een feestje bij **Maquiavelo** in Sevilla > Muelle de las Delicias s/n, Sevilla
- 2 *Dinner and drinks* bij **La Favela Food & Drink** in Tarifa > p. 106
- 3 Laat je betoveren door flamenco in **Casalá Teatro** in Sevilla > p. 37
- 4 Party'en in een paleis bij **Liceo** > Plaza del Carbón 1, Málaga
- 5 **Sojo Ribera** serveert Aperol Spritz *with a view* in Córdoba > p. 91
- 6 Bestel een *tinto de verano* en klets met de locals van Sevilla bij **La Antigua Bodeguita** > p. 29
- 7 Cocktails en de mooiste zonsondergang van Málaga bij **Atlantis Sunset Lounge** > p. 49
- 8 Kroegentocht over de **Alameda de Hércules** in Sevilla > p. 37
- 9 Zien en gezien worden bij **Mae West** > Calle Arabial s/n, Granada
- 10 Seviliaanse biertjes bij **Gallo Rojo Factoría de Creación** > p. 36



## ROUTEBESCHRIJVING 1 (ca. 8,7 km)

Start de route bij Abilio 1 en dwaal wat rond in het park 2 voordat je richting Plaza de España 3 loopt. Via Glorieta del Cid wandel je naar de Real Fábrica de Tabacos 4 en doorkruis je de openbare universiteit om rechtsaf via Calle San Fernando de Jardines de Murillo 5 in te wandelen. Ga bijna aan het einde links naar Calle de Nicolás Antonio en loop rechtdoor via Plaza de Santa Cruz, richting Sangrespañola 6. Ga links in Calle Ximénez de Enciso en dan rechtsaf naar Pje. de Vila 7. Ga twee keer linksaf om via Pasaje Andreu de Calle Jamerdana rechtsaf uit te lopen 8. Wandel links Calle Justino de Neve uit en ga op de kruising met Calle Agua rechts 9. Volg Calle Vida naar het mooie Plaza de Doña Elvira en loop via Calle Rodrigo Caro richting Plaza de la Alianza. Ga daar linksaf voor een bezoek aan (links) het Alcázar 10 en (rechts) de kathedraal 11 12. Recht tegenover de uitgang van de kathedraal loop je via Calle Hernando Colón 13 richting het stadhuis 14. Loop eromheen en ga via Calle Entre Cárceles richting Plaza del Salvador 15 16. Vervolg je weg door Cuesta del Rosario en ga links via Calle Ángel María Camacho richting Soho Benita 17 18 19 in Calle Pérez Galdós. Ga linksaf in Callejón Cedaceros en rechts in Calle Santillana. Linksaf vind je Plaza Encarnación met Metropol Parasol 20. Loop achterlangs Calle Regina in, een straat met veel leuke winkeltjes en eettentjes 21 22 23. Aan het einde ga je links naar Gallo Rojo 24. Via Calle Viriato en Divina Enfermera bereik je La Alameda 25 waar je lekker kunt slenteren. Neem dan Calle Trajano en ga de eerste straat rechtsaf naar Plaza de San Lorenzo 26 27. Loop via Calle Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia 28 en Calle San Juan de Ávila richting Calle Alfonso XII. Ga daar rechts naar het pittoreske Plaza del Museo 29 30. Ga links de Calle Bailén in tot de kruising met Calle Canalejas. Ga daar rechts. Ga aan het einde links- en dan rechtsaf naar Calle Marqués del Duero. Links Calle Trastámara in en rechtsaf Calle Albuera in voor een lekkere tapa 31. Vervolg de route via Calle Arjona richting de brug van Triana 32 33. Geniet van het uitzicht op Torre Sevilla (rechts) en Plaza de Toros (links) en bezoek de Mercado de Triana 34 35. Steek het Plaza Del Altozano over om je dag af te sluiten met een drankje in Calle Betis, bijvoorbeeld bij La Tertulia 36. En scoor nog even een souvenir 37; daarvoor sla je rechtsaf naar Calle Pureza.

# ROUTE 1

## SEVILLA

### OVER DE ROUTE

Deze afwisselende route start vlak naast het imposante Plaza de España en voert je door het groen van Parque María Luisa naar het historische gedeelte van Sevilla. Natuurlijk bezoek je must-sees als de gotische kathedraal en het Real Alcázar. Door de eeuwenoude steegjes van de oude Joodse wijk slenter je naar het meer trendy deel van het centrum. Veel aandacht voor historisch erfgoed en cultuur dus, maar ook voor conceptstores en moderne tapasbars.

### DE WIJKEN

'Sevilla tiene un color especial' (Sevilla heeft een bijzondere kleur), zeggen ze in Spanje. En dat ga jij zelf ondervinden! De stad is de bakermat van de traditionele flamenco en is beroemd om zijn lekkere tapas en bijzondere monumenten gebouwd in mudejarstijl. Maar de bruisende hoofdstad van Andalusië heeft ook een moderne en meer hippe, alternatieve kant. Hoewel op veel gratis plattegronden de stad een kwartslag gedraaid is, volgt Sevilla van noord naar zuid de natuurlijke loop van de Guadalquivir: een rivier met een belangrijke historische waarde en dé inspiratiebron voor de Wereldtentoonstelling van 1992. Daarvan kun je in Isla de la Cartuja nog steeds de bijzondere bouwwerken zien.

**Santa Cruz** is met zijn middeleeuwse *Judería* (Joodse buurt) de meest historische wijk van Sevilla. Je stapt hier terug in de tijd en de wijk wordt dan ook dagelijks overspoeld door bezoekers. Aan één kant wordt de wijk begrensd door het beroemde **Real Alcázar**, met prachtige tuinen en stadsmuren. Daar vlakbij liggen de imposante **Catedral Santa María de la Sede** en de **Giralda**, hét herkenningsteken van Sevilla. Rond Plaza Nueva en Avenida de la Constitución zie je goed hoeveel macht Sevilla tijdens de Gouden Eeuw heeft gehad.

In de volksbuurten zijn juist folklore en traditie nog springlevend. **La Macarena** is een authentieke volkswijk met een rijke geschiedenis, en dat is goed zichtbaar

als je hier door de straten slentert. Maar als Sevilla om één ding bekendstaat, dan is het wel flamenco. En wie flamenco zegt, zegt **Triana**. Deze van oudsher bescheiden volkswijk is uitgegroeid tot een van de populairste stadswijken.

Rondom **Feria** en **La Alameda de Hércules** ontdek je de meer alternatieve kant van Sevilla, met zijn vintage boetieks en retrobars. Om er vanuit het centrale deel van de stad te komen, loop je vaak eerst door **Encarnación & Regina**, de hotspot voor bohemien en multicultureel Sevilla.

### WEINIG TIJD? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

**PLAZA DE ESPAÑA + REAL ALCÁZAR DE SEVILLA + CATEDRAL SANTA MARÍA DE LA SEDE & GIRALDA + LA CHUNGA + PUENTE DE TRIANA**



## SEVILLA

- 1 Kiosco Abilio
- 2 Parque María Luisa
- 3 Plaza de España
- 4 Real Fábrica de Tabacos
- 5 Jardines de Murillo
- 6 Sangrespañola
- 7 Populart
- 8 Hospital de los Venerables
- 9 Callejón del Agua / Murallas
- 10 Real Alcázar de Sevilla
- 11 Catedral Santa María de la Sede / Giralda
- 12 Rondleiding over de daken van de kathedraal
- 13 Mamarracha
- 14 Casa Consistorial
- 15 La Antigua Bodeguita
- 16 Iglesia del Divino Salvador
- 17 Soho Benita
- 18 Delimbo
- 19 La Importadora Shop & Gallery
- 20 Metropol Parasol
- 21 Lama La Uva
- 22 Intrusa
- 23 La Cacharrería de Sevilla
- 24 Gallo Rojo Factoría de Creación
- 25 Alameda de Hércules
- 26 Plaza de San Lorenzo / Basílica de Jesús del Gran Poder
- 27 Eslava
- 28 Bodega Dos de Mayo
- 29 Créeme Helado, Helado
- 30 Museo de Bellas Artes / Mercadillo del Arte
- 31 La Chunga
- 32 Puente de Triana
- 33 Mariatrifulca
- 34 Mercado de Triana
- 35 Taller Andaluz de Cocina
- 36 La Tertúlia
- 37 Mar Atelier



## TOP 10

## ZONDAG



- 1 Slenteren door **Parque María Luisa** in Sevilla > p. 22
- 2 **Catedral de Granada** zondagmiddag na de mis bezoeken > p. 62
- 3 Een sprookjesachtige **Alhambra by Night-tour** maken > p. 74
- 4 De binnentuinen van de stad, **Los Patios de Córdoba**, bezoeken > p. 94
- 5 De tuinen van **Alcázar de los Reyes Cristianos** bekijken > p. 82
- 6 Lunchen bij **El Jardín del Califa** in Vejer de la Frontera > p. 106
- 7 In het mondaine **Puerto Banús** mensen en jachten kijken > p. 117
- 8 De kloof van Ronda vanaf de **Puente Nuevo** ervaren > p. 104
- 9 Slenter door **Triana's** kleurrijke straatjes in Sevilla > p.XXX
- 10 Het avontuur opzoeken met een cursus kitesurfen bij **Rebels Tarifa** > p. 114

## LEGENDA

- >> BEZIENSWAARDIGHEDEN
- >> ETEN & DRINKEN
- >> SHOPPEN
- >> LEUK OM TE DOEN



## BEZIENSWAARDIGHEDEN

② Wat nu **Parque María Luisa** is, maakte oorspronkelijk deel uit van de privé-tuinen van het San Telmopaleis. Daar kwam in 1893 verandering in, toen prinses María Luisa Fernanda de Borbón dit enorme stuk grond aan de inwoners van Sevilla schonk. Het park is in romantische stijl aangelegd en herbergt eeuwenoude bomen, bijzondere vijvers en prachtige fontein.

parque maría luisa s/n, open dagelijks jun-sep 8.00-0.00, okt-mei 8.00-22.00, entree gratis, metro l1, prado de san sebastián, tram t1 prado de san sebastián, bus 3, 6, c2 glorieta marineros, 5, c4 avenida

③ **Plaza de España** in Sevilla is het bekendste voorbeeld van regionalistische architectuur in Andalusië. Het halfronde plein en de omringende galerijen werden ontworpen voor de Ibero-Amerikaanse Expositie van 1929. Het plein wordt omgeven door een kanaal met vier bruggen, die toegang geven tot de galerijen. Langs de muren van de galerijen zijn met keramiek alle 52 provincies van Spanje uitgebeeld.

plaza de españa, open dagelijks, galerijen apr-okt 8.00-0.00, nov-mrt 8.00-22.00, entree gratis, metro l1 prado de san sebastián, tram t1 prado de san sebastián, bus c2 la raza, 5, c4 palos de la frontera

④ **Real Fábrica de Tabacos** stamt uit de 18e eeuw en was de eerste tabaksfabriek van Europa. Het is een van de oudste en best bewaarde voorbeelden van architectuur uit de tijd van de industriële revolutie. In de 19e eeuw ging de vraag naar sigaren enorm omhoog en besloot de fabriek dat sigaren ook best door vrouwen gerold konden worden. De mythische Carmen van de gelijknamige opera was zo'n *cigarrera*. Tegenwoordig zit hier het hoofdgebouw van de universiteit van Sevilla.

calle san fernando 4, open ma-vr 8.00-22.00, za 9.00-14.00, gratis rondleiding sep-jul ma-do 11.00 bij relaciones institucionales, entree gratis, metro l1 prado de san sebastián, tram t1 prado de san sebastián, bus c2 la raza, 5, c4 palos de la frontera

⑤ Op de plek waar tegenwoordig de **Jardines de Murillo** zijn, bevond zich vroeger de boomgaard van het Real Alcázar. Toen begin 20e eeuw veel van de oude stadsmuren werden gesloopt, doneerde koning Alfonso XIII het terrein





aan de gemeente Sevilla. Mis de schattige fonteintjes van de Jardín de las tres Fuentes niet. Je vindt ze net voorbij de centrale fontein links.

avenida de menéndez pelayo, open dagelijks jun-sep 8.00-0.00, okt-mei 8.00-22.00, entree gratis, metro l1 prado de san sebastián, tram t1 prado de san sebastián, bus 5, c4 juzgados

⑧ Het **Hospital de los Venerables** werd in 1627 opgericht door de broederschap El Silencio (De Stilte) om oude priesters zorg en onderdak te bieden. Het was dus niet zozeer een ziekenhuis, maar meer een tehuis. Het huidige gebouw dateert van eind 17e eeuw en heeft ook een kerk. In dit barokke monument bewonder je een collectie schilderijen van de Sevillaanse kunstenaar Diego Velázquez.

plaza de los venerables 8, hospitalvenerables.es, open do-zo 10.00-14.00, entree € 10, 1e do v/d maand gratis, tram t1 archivo de indias, bus 5 ménendez pelayo-jardines de murillo

⑨ De 140 meter lange **Callejón del Agua** (Watersteeg) loopt langs de vestingmuur van het Real Alcázar. In deze **Murallas** zijn twee waterleidingen verwerkt die vroeger de paleistuinen van water voorzagen. Dat water werd via een ingewikkeld systeem van aquaducten vanuit het dorp Carmona naar de stad geleid. De steeg is een van de mooiste van Sevilla en was een grote inspiratiebron voor de Amerikaanse auteur Washington Irving, die hier op nummer 2 woonde.

calle agua, entree gratis, tram t1 archivo de indias, bus 5 menéndez pelayo, c5 plaza de la contratación

⑩ Het **Real Alcázar de Sevilla** is een van de oudste paleizen ter wereld en het oudste in Europa dat nog in gebruik is. Het complex omvat onder meer een Almohadische toegangspoort, een mudejarpaleis en een gotisch badhuis. Het bekendst is het Real Alcázar misschien wel door de prachtige tuinen, die ook als locatie hebben gediend voor de Water Gardens of Dorne in *Game of Thrones*. Wil je nog meer magie? Reserveer een gedramatiseerde nachttour. Tip: online je ticket reserveren bespaart wachttijd bij de ingang.

patio de banderas s/n, alcazarsevilla.org, open apr dagelijks 9.30-19.00, mei-sep ma-do 9.30-19.00, vr-za 9.30-19.00 & 21.00-22.30, okt ma-do 9.30-17.00, vr-za 9.30-19.00 & 19.30-21.00, nov-mrt dagelijks 9.30-17.00, entree € 11,50, gratis ma apr-sep 18.00-19.00 & okt-mrt 16.00-17.00, nachttour € 14, tram t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa





11 De **Catedral Santa María de la Sede** is het grootste gotische kerkgebouw ter wereld. Delen van een vroegere moskee zijn geïntegreerd, en daarom kun je meerdere bouwstijlen herkennen: behalve gotisch ook Almohadisch, mudejar en barok. Pronkstuk is de **Giralda**, de 104 meter hoge klokkentoren waarvandaan je een geweldig uitzicht over de hele stad hebt. Daarvoor hoef je geen trappen te lopen, want er zijn hellingen, zodat de gebedsoproeper van de moskee vroeger te paard naar boven kon.

avenida de la constitución s/n, [catedraldesevilla.es](http://catedraldesevilla.es), open ma 11.00-15.30, di-za 11.00-17.00, zo 14.30-18.00, entree € 10, tram t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinueza

14 Door de bloeiende handel met de koloniën groeide Sevilla in de 15e eeuw snel. Karel V besloot daarom dat de Raad van Sevilla een representatief onderkomen nodig had. In 1526 werd met de bouw van het **Casa Consistorial** gestart, waarbij de nieuwe gemeenteraad voor het eerst gescheiden werd van de oppermachtige kerkraad. Ook nu nog zetelt de *Ayuntamiento* (gemeente) *de Sevilla* hier. Veranderingen die het gebouw in de loop der eeuwen heeft ondergaan, zijn goed zichtbaar bij de gevel aan het Plaza de San Francisco, waar de decoratie van laatgotisch *plateresco* overgaat in overdadige renaissance.

plaza nueva 1, [sevilla.org/actualidad/visitas-casa-consistorial](http://sevilla.org/actualidad/visitas-casa-consistorial), open rondleiding ma-do 17.00 & 19.30 (op reservering), za 10.00, prijs rondleiding € 4, za entree gratis (zonder rondleiding), tram t1 plaza nueva, bus c5 plaza de san francisco

16 **Iglesia del Divino Salvador**, na de kathedraal de grootste kerk van de stad, is begin 18e eeuw gebouwd op de plek waar eerst een moskee stond. Op het plein voor de kerk bevinden zich een aantal heel kleine barretjes. Vanwege de beperkte afmetingen hiervan staat het Plaza del Salvador vaak helemaal vol met mensen die onder het genot van een biertje van de zon genieten.

plaza del salvador s/n, [catedraldesevilla.es/iglesia-de-el-salvador](http://catedraldesevilla.es/iglesia-de-el-salvador), open jul-aug ma-za 10.00-18.00, zo 15.00-19.30, sep-jun ma-za 11.00-18.00, zo 15.00-19.30, entree € 4, bus c5 plaza del salvador

26 Op het **Plaza de San Lorenzo** hangt een mysterieuze sfeer. Alleen al vanwege de prachtige hoge bomen, maar ook door het imposante beeld van Jezus dat je in de **Basílica de Jesús del Gran Poder** kunt vinden. Jesús del Gran Poder geniet grote toewijding in de stad en wordt ook wel El Señor de Sevilla genoemd.



In de basiliek kun je achterlangs het altaar lopen om de hiel van de Zoon van God even aan te raken.

plaza de san lorenzo, open basiliek jun-sep ma-do 8.00-13.00 & 18.00-21.00, vr 7.30-14.00 & 17.00-22.00, za-zo 8.00-13.00 & 18.00-21.00, okt-mei ma-do 8.00-13.30 & 17.30-21.00, vr 7.30-22.00, za-zo 8.00-14.00 & 17.30-21.00, entree gratis, bus 13, 14 trajano, c5 plaza de europa, 3, 6, c3, c4 san lorenzo

30 Na het Prado in Madrid is het **Museo de Bellas Artes** van Sevilla het belangrijkste museum voor beeldende kunst in Spanje. Je bewondert er werken van grote Spaanse schilders als Velázquez, Murillo, El Greco en Valdés Leal. Op het Plaza del Museo kun je bovendien elke zondagochtend genieten van de nieuwste werken van lokale kunstenaars van alle leeftijden, invloeden en stijlen tijdens de **Mercadillo del Arte**.

plaza del museo 9, [museosdeandalucia.es/cultura/museos/mbase](http://museosdeandalucia.es/cultura/museos/mbase), open 15 jun-15 sep di-zo 9.00-15.30, 16 sep-14 jun di-za 9.00-20.30, zo 9.00-15.30, entree gratis, bus c5 monsalve



⑩ De Puente de Isabel II, beter bekend als de **Puente de Triana**, is de oudste brug van Sevilla. De eerste versie dateert van 1171 en bestond uit dertien pontons met daarop houten planken. Deze drijvende brug werd in de volksmond de *puente de barcas* (botenbrug) genoemd. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw durfden ingenieurs een vaste boogbrug te bouwen. Dat werd de huidige *puente*, waar de inwoners van Triana erg trots op zijn. Vooral 's avonds heb je hier een adembenemend uitzicht, wanneer alle omliggende monumenten prachtig verlicht zijn.

puente de triana, bus 43 altozano, c5 pastor y landero, c4 arjona

## ETEN & DRINKEN

① **Kiosco Abilio** is een begrip in het Parque María Luisa. Een Sevillaanse klassieker, waar je in het zonnetje geniet van een traditioneel ontbijt of wat tapas. Elke derde zondag van de maand wordt hier de ambachtelijke modemarkt ZOCO georganiseerd.

avenida de don pelayo s/n, telefoon +34 686237501, open di-zo zomer 8.00-22.00, winter 11.00-19.00, prijs tapa € 2,50, bus 1, 30, 31, 37 borbolla-felipe II

⑬ Bij **Mamarracha** geniet je van een traditionele keuken met een twist. Vlees, vis en groenten krijgen een bijzondere smaak doordat ze worden geroosterd boven een vuur van Quebracho-houtskool.

hernando colon 1-3, telefoon +34 955123911, [ovejasnegrascompany.com/mamarracha](http://ovejasnegrascompany.com/mamarracha), open ma-vr & zo 13.30-16.30 & 21.00-0.00, za 13.30-17.00 & 21.00-0.30, prijs tapa € 7,50, tram t1 plaza nueva, bus c5 plaza san francisco

⑮ **La Antigua Bodeguita** is een ouderwets barretje in het hart van Sevilla. Het hele jaar door ontmoeten locals elkaar hier op donderdagavond en in de weekenden. In een mum van tijd staat dan het Plaza del Salvador vol met mensen die onder het genot van een biertje of een *tinto de verano* staan te kletsen. Allemaal bediend vanuit de minuscule bar.

plaza del salvador 6, telefoon +34 954561833, open di-zo 12.00-16.00 & 20.00-0.00, prijs bier/tinto de verano € 1,30, bus c5 plaza del salvador





## ROUTE 1 > SEVILLA

21) Je zou het niet verwachten in een land als Spanje, waar de wijn rijkelijk vloeit, maar **Lama la Uva** was de eerste echte wijnbar in de stad. Je vindt er niet alleen een mooie selectie van Spaanse kwaliteitswijnen, maar ook lokale, ambachtelijk geproduceerde lekkernijen zoals kazen, olijven en worsten. Aan de bar kun je alles proeven voordat je kiest wat je mee naar huis wilt nemen. De zaak houdt het midden tussen een delicatessenwinkel en een wijnbar – je kunt er ook gewoon een glas wijn drinken – en je kunt er ook steeds meer tapas bestellen. calle regina 1, telefoon +34 601494138, lamalauva.com, open di-do 11.30-14.30, vr 11.30-16.00 & 20.00-0.00, za 11.30-0.00, zo 12.00-16.00, prijs proeverij vanaf € 18 (5 wijnen), bus 27, 32 encarnación

23) **La Cacharrería de Sevilla** serveert de hele dag door een van de beste ontbijten van de stad. Je kunt kiezen uit verschillende soorten brood en broodjes, een overvloed aan zelfgemaakte jams, verse sappen, diverse zoetigheden en yoghurt met muesli en seizoensgebonden fruit. Het interieur is kleurrijk en hip, en doet het ongetwijfeld goed op je Instagram *feed*.

calle regina 14, telefoon +34 954212166, insta @lacacharreriadesevilla, open ma-wo 8.30-22.30, do 8.30-2.00, vr 8.30-3.00, za 9.00-3.00 & zo 10.00-16.00, prijs ontbijt + koffie vanaf € 2,50, bus 27, 32 imagen (plaza encarnación), c5 ponce de león

27) In het hart van San Lorenzo presenteert het team van **Eslava** zijn indrukwekkende kookkunsten, waaronder de *cigarro de becquer*, een eetbare sigaar. Het restaurant staat al jaren bekend als een van de beste van Sevilla en kenmerkt zich door de innovatieve manier waarop typisch Andalusische gerechten worden bereid.

eslava 3, telefoon +34 954906568, espacioeslava.com, open di-za 12.30-0.00, zo 12.30-17.00, prijs tapa € 3, bus 13, 14 trajano, c5 plaza de europa, 3, 6, c3 san lorenzo

28) **Bodega Dos de Mayo** is een klassieker onder de tapasbars van Sevilla en een begrip in de wijk San Lorenzo. Verse gamba's en garnalen uit Huelva zijn hun specialiteit, maar dit is ook dé plek om *cola de toro* (stierenstaart) of *solomillo al whisky* (varkensfilet in whiskysaus) te proeven.

plaza de la gavidia 6, telefoon +34 954908647, comerdetapasensevilla.es, open dagelijks 12.30-0.00, prijs tapa € 3, bus c5 silencio, 13 duque de la victoria







②9 Bij ijssalon **Créeme Helado, Helado** wordt al het ijs volgens geheim recept en op basis van verse seizoensproducten bereid. Het resultaat is ijs dat werkelijk net zo smaakt als het hoofdingrediënt.

plaza del museo 2, telefoon +34 692054724, creeme.es, open di-do 15.00-23.00, vr 15.00-0.30, za 13.00-0.30, zo 13.00-22.00, prijs ijsje € 2,50, bus c5 monsalves

③1 Laat je niet ontmoedigen door de naam van **La Chunga** ('waardeloos, flut'). Hier kun je namelijk wel degelijk heerlijk lunchen en dineren. De bar heeft een frisse uitstraling. Vertrek niet voordat je de (voor Spaanse begrippen) pikante *patatas bravas* en de romige risotto hebt geprobeerd.

calle arjona 13, telefoon +34 955180844, ovejasnegrascompany.com/la-chunga-3, open di-za 13.30-16.30 & 21.00-0.00, zo 13.30-16.00 & 21.00-23.00, prijs tapa € 5, bus c3 arjona, c5 pastor y landero

③3 Restaurant **Mariatrifulca** is in alle aspecten een hommage aan de recente geschiedenis van de Guadalquivir. In dit kleine gebouw, dat locals vooral kennen als Faro de Triana, werden vroeger kaartjes voor de stoomboot naar Sanlúcar

verkocht en gingen de passagiers aan boord. Het design is volledig in de jaren 20-stijl van de vorige eeuw. De naam Mariatrifulca verwijst naar het strand dat hier vroeger aan de rivier lag. Voor visliefhebbers is de zaak een must. Reserveer als je op het dakterras of in het restaurant van het uitzicht op de brug wilt genieten. puente de triana s/n, telefoon +34 954330047, mariatrifulca.com, open dagelijks 12.00-3.00, prijs € 18, bus 43 altozano

③6 Calle Betis is een straat met spectaculaire uitzichten én een bruisend nachtleven. Om van beide te genieten ga je naar **La Tertúlia**. Hier worden de beste mojitos en caipiriñas van de stad geserveerd. De meeste gasten nemen hun drankjes mee naar de stenen banken buiten, om daar aan de oever van de rivier het uitzicht op de verlichte monumenten te bewonderen.

calle betis 13, telefoon +34 954333285, open dagelijks 21.00-2.00, prijs mixdrankje/cocktail vanaf € 5, metro l1 plaza de cuba, bus 43 altozano

## SHOPPEN

⑥ In de boetiek van **Sangrespañola** vind je alleen Spaanse modemerken en accessoires. Ze verkopen er kleding van jonge designers uit San Sebastián, Madrid en de regio Cantabria, maar ook sieraden van ontwerpers uit Barcelona. calle santa teresa 4, insta @sangrespanola, open dagelijks 10.00-23.00, bus 5 jardines de murillo

⑦ **Populart** is een kleine antiekwinkel gevestigd in een klassiek huis in Santa Cruz. Hier vind je alleen ambachtelijk gemaakte voorwerpen, waaronder keramiek, aardewerk, beschilderde tegels en servies.

pasaje de vila 4, populartsevilla.com, open ma-za 10.00-15.00 & 17.00-21.00, tram t1 archivo de indias, bus c5 garcia de vinuesa

⑩ **Soho Benita** is een collectief van conceptstores dat lokale design en kunst een plek wil bieden in Sevilla. In de winkels vind je onder andere kunst, mode, accessoires, design en boeken.

calle santillana, calle pérez galdós, calle alonso el sabio, open dagelijks 10.00-14.00 & 17.00-21.00, verschillende tijden per winkel, bus c5 ponce de león, 27, 32 imágen



## ROUTE 1 > SEVILLA

18 Urban art is hot en daar speelt **Delimbo** goed op in. Achter in de zaak is een expositieruimte gecreëerd waar verschillende internationale kunstenaars hun werken tentoonstellen en verkopen. Je kunt er ook terecht voor hippe mode en accessoires van merken als The Quiet Life, By Parra en Lazy Oaf.

calle pérez galdós 1acc, delimbo.com, open di-za 11.00-14.00, bus c5 ponce de león, 27, 32 imágenes

19 Bij **La Importadora Shop & Gallery** vind je antiek meubilair, vintage decoratie en designermode tegen een goeie prijs. Er zijn altijd expo's van jonge kunstenaars. calle pérez galdós 2, laimportadora.es, open ma-vr 10.30-13.30 & 17.30-20.30, za 11.00-14.30, bus c5 alfalfa

22 In dit piepkleine winkeltje worden vintagekleding en accessoires uit de jaren 40 en 50 verkocht. Eigenaar Abelardo is een excentrieke stylist die zich met hart en ziel toelegt op het kleden van zijn 'muzen', ofwel alle vrouwen die zijn winkel **Intrusa** ('indringster') binnenstappen.

calle regina 4, open ma-vr 10.00-14.00 & 17.00-20.30, za 10.00-20.30, zo 12.00-20.30, bus 27, 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

37 Op zoek naar een bijzonder aandenken van je bezoek aan Sevilla? Neem een kijkje bij **Mar Atelier**. De originele sieraden zijn het eigen ontwerp van eigenares Mar Ruiz en worden door haar in het atelier achter de winkel gemaakt.

calle pureza 48, maratelier.es, open ma-vr 10.00-14.00 & 17.00-20.00, za 10.30-14.30, bus 40 pagés del carro (evangelista)

## LEUK OM TE DOEN

12 Wil je de Catedral Santa María de la Sede van een andere kant bekijken? Reserveer – als je geen hoogtevrees hebt – een **rondleiding over de daken van de kathedraal**. Bijzonder, en ook een beetje spannend.

avenida de la constitución s/n, catedraldesevilla.es/visita-cultural/visita-a-las-cubiertas, open dagelijks 9.30, 10.00, 21.00, 21.30, 22.30, prijs spaanstalige rondleiding € 16 (vooraf reserveren), tram t1 archivo de indias, bus c5 garcía de vinuesa of plaza de la contratación





Don't miss this!

**20 Metropol Parasol**, in de volksmond beter bekend als 'Las Setas de Sevilla' ('de paddenstoelen van Sevilla'), is de grootste houten constructie ter wereld. Het moderne bouwwerk is 150 meter lang, 70 meter breed en 28 meter hoog en herbergt onder andere een *mercado* en Romeinse opgravingen. Bovenop loopt een 250 meter lang voetpad waarvandaan je adembenemende uitzichten over de hele stad hebt. Vooral de Giralda en de kathedraal zien er vanaf hier erg mooi uit. De entree is beneden en een lift brengt je naar boven.

plaza de la encarnación 14, setasdesevilla.com/mirador-setas-sevilla, open dagelijks 9.30-18.00, entree € 5, bus 27, 32 plaza encarnación, c5 ponce de león

**24 Gallo Rojo Factoría de Creación** is brouwerij, galerie, concertzaal en hippe 'creatiefabriek' ineen. Ze zijn gespecialiseerd in ambachtelijke bieren en werken met een aantal lokale merken, waaronder Abril en Zurdo. Elke week is er een verrassend cultureel programma. Dat varieert van swinglessen, concerten en debatten tot tentoonstellingen, wijn- en bierproeverijen en artistieke workshops.

calle madre mía de la purísima 9, gallorojo.es, open di-do & zo 17.00-0.00, vr-za 17.00-2.00, prijs speciaalbier vanaf € 2, bus c5 plaza san marcos, 13, 14, c5 plaza europa

## ROUTEBSCHRIJVING 2 (ca. 7,3 km)

Start op Plaza de los Mártires **1** **2** en loop Calle Andrés Pérez in voor iets lekkers **3**. Ga terug en loop via Península Vintage **4** naar het Carmen Thyssen Museum **5**. Ga rechts op Calle Compañía voor een leuk shopadresje **6**. Ga Calle Fajardo in en ga bij Calle Cisneros linksaf. Links in Calle Santos eet je churros bij Casa Aranda **7**. Loop in dezelfde richting terug en loop rechtstreeks Calle San Juan in. Neem een kijkje bij La Recova **8**. Ga linksaf bij Calle Cinteria en daarna weer linksaf bij Calle Nueva. Drink een sapje in de eerste straat links (Calle Duende) bij El Último Mono **9**. Loop terug naar Calle San Juan en vervolg de weg. Ga rechts op Plaza de Félix Sáenz richting de markt **10**. Verlaat de markt via de achterkant, sla linksaf en ga rechts bij Calla Puerta del Mar. Bestel een bagel **11** en ga bij Alameda Principal rechtsaf. Drink een digestief **12** en steek bij Calle Tomás Heredia de weg over voor je muurschilderingenjacht **13**. Loop door tot Calle Casas de Campos en ga rechtsaf. Houd een korte pauze bij Mamuchis **14** en loop terug naar waar je vandaan komt. In Calle Trinidad Grund vervolg je de weg. Steek Plaza de la Marina over naar het park **15**. Halverwege het park steek je rechts de grote weg over en loop je op de kubus van Centre Pompidou **16** af. Vervolg de weg langs het water. Aangekomen ter hoogte van de Atlantis Sunset Lounge loop je de trap voor een cocktail **17** of wandel door en links de hoek om naar het strand **18**. Iets verderop kun je heerlijk eten **19**. Volg de boulevard en steek de weg over naar Plaza de la Malagueta. Neem een kijkje bij de stierenarena **20**. Loop naar Paseo de Reding en steek de weg over voor een zoete wijn **21** en optionele klim naar boven **22**. Weer terug loop je via de tuinen naar het stadhuis **23**. Ga rechtsaf naar Calle Travesía Pintor Nogales. Snuif cultuur **24** **25** en eet wat **26**. Steek Calle Zegrí door, zodat je uitkomt op Calle Granada. Ga links en weer links bij Calle San Agustín. Volg de weg tot het eind en stop onderweg voor een Arabische thee **27**. Bekijk de kathedraal **28** en shop **29**. Volg Calle Sta María en koop wat Spaanse lekkernijen **30**. Loop terug en ga links Calle Molina Lario in. Ga rechtsaf Calle Granada in, eet een tapa **31** of koop een overheerlijk stukje taart **32**. Vervolg de weg naar Plaza de la Merced **33** en steek het plein over voor een gezonde maaltijd **34**. Meer trek in typisch Spaans eten? Loop dan Calle Álamos in voor tapas **35**.

# ROUTE 2

## MÁLAGA

### OVER DE ROUTE

Deze route loodst je door middel van 35 adresjes langs de leukste en mooiste plekken van Málaga. Je begint in het Centro Histórico met al zijn rijke historie. Vandaaruit verken je de kunstzinnige wijk Soho, de wijk La Malagueta aan het strand, en ga je weer via het centrum naar La Merced, de laatste wijk die je tijdens deze route bezoekt. Hier ligt ook het sfeervolle plein Plaza de la Merced, Pablo Picasso's geboorteplek.

### DE WIJKEN

Het **Centro Histórico** is het hart van **Málaga**. De geschiedenis van de stad is zichtbaar in de prachtige architectuur, met hier en daar nog Romeinse en Moorse invloeden. De meeste highlights van de stad bevinden zich hier. Daarnaast wemelt het van de restaurants en bars. Een mengelmoe van toeristen en locals bevolkt de straten, en het is er altijd gezellig druk.

**Soho** is de kunstzinnige wijk van de stad. Het idee voor 'Soho, Barrio de las Artes' (letterlijk vertaald: de wijk van de kunsten) is eind jaren nul ontstaan. Hiervoor was Soho een achterstandswijk, en daar moest verandering in komen. De directeur van het CAC Museum was een van de initiatiefnemers die ervoor zorgde dat de wijk werd omgetoverd tot een artistiek centrum. Zo werd er onder andere een project gelanceerd waarbij verschillende kunstenaars muurschilderingen op gebouwen maakten. Ook zijn er in deze wijk steeds meer hippe eettentjes te vinden.

In de 19e eeuw was **La Malagueta** een industrieel gebied, maar vandaag de dag is de wijk helemaal verbouwd en opgeknapt. Naast het stadstrand **Playa de la Malagueta** ligt een boulevard die je helemaal kunt aflopen richting het oosten van de stad. Op het strand vind je een aantal gezellige strandtenten, oftewel *chiringuitos*. De stierenarena, die nog steeds gebruikt wordt, ligt niet

ver van het strand. In **Muelle Uno**, het havengebied, bevinden zich vele winkels en restaurants, maar ook kunst- en cultuurliefhebbers komen hier aan hun trekken.

**La Merced** is de wijk waar Pablo Picasso geboren is, om precies te zijn op **Plaza de la Merced**. Tegenwoordig is dit sfeervolle plein het hart van de wijk. Aan de randen van het plein kun je in de vele bars en restaurants wat eten of drinken en is het vooral 's avonds erg levendig.

**WEINIG TIJD?** DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

**CARMEN THYSSEN MUSEUM + MERCADO CENTRAL DE ATARAZANAS + ANTIGUA CASA DE GUARDIA + ALCAZABA + EL MESÓN DE CERVANTES**



## MÁLAGA

- 1 Dulces Dreams
- 2 Hammam Al Ándalus
- 3 Casa Mira
- 4 Península Vintage
- 5 Carmen Thyssen Museum
- 6 Mapas y Compañía
- 7 Casa Aranda
- 8 La Recova
- 9 El Último Mono
- 10 Mercado Central de Atarazanas
- 11 La Bella Julieta
- 12 Antigua Casa de Guardia
- 13 MAUS Project
- 14 Mamuchis
- 15 Parque de Málaga
- 16 Centre Pompidou Málaga
- 17 Atlantis Sunset Lounge
- 18 Playa de la Malagueta
- 19 Chiringuito Mami Beach
- 20 Plaza de Toros de La Malagueta
- 21 La Odisea
- 22 Castillo de Gibralfaro
- 23 Ayuntamiento de Málaga / Jardines de Pedro Luis Alonso
- 24 Alcazaba
- 25 Teatro Romano
- 26 Batik
- 27 Tetería Palacio Nazari
- 28 Catedral Nuestra Señora de la Encarnación
- 29 Alfajar
- 30 Sabor a España
- 31 Casa Lola
- 32 La Tarta de la Madre de Cris
- 33 Plaza de la Merced
- 34 Byoko
- 35 El Mesón de Cervantes



## LEGENDA

- >> BEZIENSWAARDIGHEDEN
- >> ETEN & DRINKEN
- >> SHOPPEN
- >> LEUK OM TE DOEN

②⑤ **Alameda de Hércules** was vroeger de grootste openbare tuin van Europa, gevormd rond een meer dat ontstond na overstromingen van de Guadalquivir. In de 16e eeuw besloot een rijke graaf de tuin te versieren met beelden en fonteinen. Daarvan zijn nu alleen de *Columnas de Hércules* nog over. Op de ene zuil staat een beeld van Hercules, op de andere een beeld van Julius Caesar. Tegenwoordig is de Alameda een bohemien enclave midden in de stad. Langs de boulevard zijn tal van bars en avant-gardistische hotspots te vinden, die een alternatief en divers publiek trekken. 's Avonds drink je een biertje bij **Central** of **Bulebar**.

alameda de hércules, open dagelijks, meeste bars tussen 12.00-2.00, bus 13, 14, c5 plaza de europa

③④ De **Mercado de Triana** is een markthal die boven op de resten van een middeleeuws fort is gebouwd. Op de traditionele voedselmarkt kun je Spaanse producten inslaan. Maar bezoek ook de archeologische opgravingen van de gevangenis uit de tijd van de Spaanse Inquisitie, **Castillo de San Jorge**, of geniet van een intieme flamencovoorstelling in **Casalá Teatro**.

plaza del altozano s/n, mercadodetrianasevilla.com, open winkels ma-za 9.00-15.00, restaurants ma-za 10.00-0.00, zo 12.00-17.00, entree gratis, bus 43 altozano

③⑤ Als je niet alleen tapas wilt proeven, maar ook wilt weten hoe ze bereid worden, dan is dit je kans. Bij **Taller Andaluz de Cocina** volg je workshops die je een kijkje geven in de authentieke Spaanse keuken. Kies er bijvoorbeeld voor om 's ochtends de verse ingrediënten op de markt te kopen en daar vervolgens de gerechten mee te bereiden. Je kunt ook gaan voor een wat eenvoudiger workshop waarbij je een tweegangenmenu van gazpacho en paella leert maken. Kijk op de website voor het workshopaanbod.

plaza del altozano s/n, mercado de triana 75-77, tallerandaluzdecocina.com, open ma-za markttoer 10.30-11.00, kookles 11.00-14.00 & 17.00-20.00 (op reservering), prijs markttoer + kookles € 55, kookles 2 uur € 40, 3 uur € 50, bus 43 altozano



## BEZIENSWAARDIGHEDEN

⑤ Het **Carmen Thyssen Museum** is gevestigd in een oud Moors paleis en open voor het publiek sinds 2011. De werken uit de collectie beelden typische Andalusische scènes af, zoals schattige binnenplaatsen, *ferias* (jaarmarkt, kermis) en stierengevechten. Ook de prachtige landschappen die deze regio rijk is, ontbreken niet. Er vinden doorlopend tijdelijke tentoonstellingen plaats op de bovenste verdieping die ook zeer de moeite waard zijn.

calle compañía 10, carmenthyssenmalaga.org, open di-zo 10.00-20.00, entree € 10, tussen 14.30-16.00 € 6, bus 36 carretera (plaza nueva)

①6 Boven op het **Centre Pompidou Málaga** prijkt een kleurrijke glazen kubus die meteen de aandacht trekt. Het museum is de eerste dependance van het wereldberoemde gelijknamige museum in Parijs. Liefhebbers van moderne kunst uit de 20e en 21e eeuw kunnen hier hun hart ophalen. Het museum heeft ook tijdelijke tentoonstellingen.

pasaje doctor carrillo casaux, centrepompidou-malaga.eu, open ma & wo-zo 9.30-20.00, entree € 9, bus 14, 40 paseo de la farola (comandancia de marina)

②0 In tegenstelling tot sommige delen van Spanje zijn stierengevechten in Andalusië nog steeds toegestaan, zo ook in **Plaza de Toros de La Malagueta**. Tijdens speciale feestdagen komen veel *Malagueños* hiernaartoe. Ook worden er soms feesten of culinaire evenementen georganiseerd. De arena is gebouwd tussen 1874 en 1876 in neo-Moorse stijl en er is plek voor ruim negenduizend mensen.

paseo reding 8, entradatorosmalaga.com, open ma-vr 10.00-13.00 & 17.00-20.00, entree € 1,80, bus 3, 11, 32, 33, 34, 35, n1 paseo de reding (plaza de toros)

②2 Het is een kleine klim die zeker de moeite waard is om het **Castillo de Gibralfaro** te bezoeken. De wandeling naar de top van de Gibralfaroberg duurt ongeveer 20 minuten, maar je kunt ook met de bus. Het kasteel is gebouwd in de 14e eeuw tijdens de Moorse overheersing. Het bevat een klein museum en verder kun je er genieten van het prachtige uitzicht over de stad.

camino gibralfaro 11, alcazabaygibralfaro.malaga.eu, open dagelijks zomer 9.00-20.00, winter 9.00-18.00, prijs € 3,50, bus 35 camino de gibralfaro (castillo)





23 In het prachtige neobarokke gebouw is het **Ayuntamiento de Málaga** (stadshuis) gevestigd. De eerste steen werd gelegd in 1912 en de bouw duurde tot 1919. De rozentuin die ernaast ligt, de **Jardines de Pedro Luis Alonso**, bestaat uit meer dan zeventig verschillende soorten rozen en is aangelegd in 1945.

avenida de cervantes 4, malaga.eu, niet geopend voor publiek, rozentuin dagelijks geopend, entree rozentuin gratis, bus 8, 23 paseo del parque (ayuntamiento)

24 Het **Alcazaba** ligt tegen de helling van de Gibralfaroberg. De vesting werd gebouwd in de 11e eeuw tijdens de Moorse overheersing van de stad. Het geheel bestaat uit een groot aantal muren, wachttorens en tuintjes; het is heerlijk rustgevend om doorheen te lopen. De Arabische invloeden zijn niet alleen zichtbaar in de bogen en decoratieve elementen, maar ook in de irrigatiesystemen. Deze gebruikten de Moren zelf al eeuwenlang om het schaarse water zo goed mogelijk te benutten. Vanaf het fort heb je uitzicht over de haven en de stad.

calle alcazabilla 2, open dagelijks apr-okt 9.00-20.00, nov-mrt 9.00-18.00, entree € 3,50, bus 1, 4, 14, 19, 25, 36, 37 paseo del parque

25 Het **Teatro Romano** stamt uit de 1e eeuw voor Christus, toen keizer Augustus aan de macht was. Het theater werd ontdekt in de jaren 50 van de 20e eeuw en is sindsdien verder opgegraven en gerestaureerd. Helaas is het theater niet compleet: er zijn delen gebruikt voor de bouw van onder andere het Alcazaba. In 2011 heeft men de restauraties voltooid. In de expositieruimte naast het theater kun je meer over de geschiedenis te weten komen.

calle alcazabilla 8, juntadeandalucia.es/cultura/enclaves, open di-za 10.00-18.00, zo 10.00-16.00, entree gratis, bus 1, 4, 14, 19, 25, 36, 37 paseo del parque

28 In 1528 is de eerste steen van **Catedral Nuestra Señora de la Encarnación** gelegd, maar door financiële problemen is de bouw een aantal keer stilgelegd. Ruim tweehonderd jaar later is men definitief gestopt met de bouw, de kathedraal met maar één toren achterlatend. Daarom wordt de kathedraal door de *Malagueños* ook wel *La Manquita*, eenarmige dame, genoemd. In de architectuur zijn de drie verschillende stijlen – gotiek, barok en renaissance – zichtbaar. Om de hoek zit het Plaza del Obispo, waar je de hele dag door wat kunt eten of drinken.

calle molina lario 9, malagacatedral.com, open ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00, zo 14.00-18.00, entree € 6, bus 32, 33, 34, 35, n4 paseo del parque (plaza marina)

## ETEN & DRINKEN

1 **Dulces Dreams** is een hostel, café en galerie ineen. Het heeft een hippe inrichting met veel wit en hout. Ze serveren zowel binnen als buiten heerlijke koffie, sapjes en lekkernijen. De worteltaart is overheerlijk.

plaza de los mártires 6, telefoon +34 951357869, dulcesdreamshostel.com, open dagelijks 8.00-22.00, prijs ontbijt € 17,50, bus 36 carretera (plaza nueva)

3 De bekendste ijssalon van Málaga is ongetwijfeld **Casa Mira**. Ze hebben verschillende locaties in de stad waarvan deze de nieuwste is. Hier worden naast ijs ook verschillende drankjes en *turrón* verkocht. Turrón is gemaakt van nougat en wordt door Spanjaarden vooral rond de kerstperiode veel gegeten. De inrichting is een combinatie van modern en traditioneel.

calle andrés pérez 10, telefoon +34 952228405, open dagelijks 13.00-20.30, prijs ijsje € 3,50, bus 36 carretera (plaza nueva)



⑦ Voor de lekkerste én bekendste churros van Málaga moet je bij **Casa Aranda** zijn. Hier kun je een portie churros met een heerlijke kop warme chocolademelk bestellen, waar je de churros indoopt (met koffie kan ook). Spanjaarden eten het als ontbijt of snack. Op Calle Herrería del Rey 2 zit de grote broer van deze vestiging, die al bestaat sinds 1932.

calle santos 8, telefoon +34 952222812, casa-aranda.net, open ma-za 8.30-13.00 & 17.00-20.30, prijs churro € 0,50, kop chocolademelk € 1,95, bus 36 carretera (plaza nueva)

⑧ **La Recova** staat bekend om zijn traditionele Spaanse ontbijtmenu. Voor slechts 2,50 euro krijg je geroosterd brood uit de oven met zes verschillende soorten huisgemaakt beleg, zoals paté, tomatenpulp (die de locals eten met olijfolie en zout) en jam. Ook een kopje koffie zit inbegrepen in de prijs. Naast ontbijt staan er simpele tapas en dessertwijnen uit Málaga op de kaart. De ouderwetse inrichting maakt de ervaring helemaal af. De winkel naast het restaurant is van dezelfde eigenaar en verkoopt prachtig Spaans aardewerk.

pasaje nuestra señora de los dolores de san juan 5, telefoon +34 744617658, recovamalaga.wixsite.com/larecova, open ma-vr 8.30-16.00, za 8.30-14.00, prijs ontbijt € 2,50, bus 2, 17, 20, 30, 36 pasillo de santa isabel

⑨ **El Último Mono** is een koffie- en sapjesbar waar 100 procent natuurlijke ingrediënten centraal staan. De jongens achter de bar zijn erg sociaal en maken graag een praatje met je. Elke dag bakken ze zelf koeken en muffins. De inrichting is origineel, een bonte verzameling van opgeknapte oude meubels en hier en daar wat grappige details, zoals een stukje muur van legoblokjes in plaats van baksteen. De sfeer is relaxed en vrolijk.

calle duende 6, fb @elultimomono.jc, open ma-za 9.00-20.00, prijs espresso € 1,30, smoothie € 3,60, bus 2, 17, 20, 30, 36 pasillo de santa isabel

⑩ Bij **La Bella Julieta** serveren ze heerlijke bagels, broodjes, koffie, sapjes en taartjes. Ze hebben een moderne inrichting, met verschillende soorten stoelen, hippe lampen en aan touwtjes hangende koffiekopjes voor de ramen.

calle puerta del mar 20, telefoon +34 680654130, labellajulieta.com, open ma-vr 8.00-21.00, za-zo 9.00-21.00, prijs espresso € 1,30, broodje € 3,60, bus 11 alameda principal (norte)







⑫ **Antigua Casa de Guardia** wordt door *Malagueños* ook wel 'de kathedraal van de wijn' genoemd. De bodega bestaat sinds 1840 en is daarmee de oudste van Málaga. Aan de inrichting lijkt al die jaren niet veel veranderd te zijn. Het bestaat uit een houten bar met daarachter vele vaten met wijn. Je bestelling wordt met krijt op de bar geschreven en je wijn ter plekke getapt. De hele dag door lopen *Malagueños* in en uit voor een glaasje zoete wijn of een tapa.

alameda principal 18, telefoon +34 952214680, antiguacasadeguardia.com, open ma-do 10.00-22.00, vr-za 10.00-22.45, zo 11.00-15.00, prijs karafje wijn € 5,95, bus 4, 14, 19, 25 alameda principal (norte)

⑭ De gevel van **Mamuchis** wordt bedekt door een prachtige muurschildering met kleurrijke bomen en fruit, waardoor je je meteen aan de andere kant van de wereld waant. Dat is ook de bedoeling, want naar eigen zeggen staat in dit restaurant 'gezond eten vanuit de hele wereld' centraal. De inrichting geeft je daarentegen een gezellig huiskamergevoel.

calle casas de campos 27, telefoon +34 664722369, fb @mamuchisrestaurante, open di 19.30-23.00, wo-za 13.30-16.30 & 20.00-23.00, prijs € 14, bus 32, 33, 34, 35, 36 alameda principal (norte)



⑰ **Atlantis Sunset Lounge** is een ontspannen loungebar met een ruim terras. Het is de perfecte plek om onder het genot van een cocktail te genieten van het prachtige uitzicht over de haven Muelle Uno. Zoals de naam al doet vermoeden, moet je hier zeker één zonsondergang in Málaga beleven.

paseo de la farola 14, telefoon +34 622400015, insta @atlantissunsetlounge, open dagelijks 10.00-0.00, prijs cocktail € 7,50, bus 14 paseo de la farola

⑲ **Chiringuito Mami Beach** is de leukste strandtent aan het Malagueta-strand. Hier kun je heerlijke salades, sardientjes, gefrituurde vis en nog veel meer bestellen. Het zit in de zomer altijd stampvol met zowel *Malagueños* als toeristen. De vriendelijke service en het uitzicht op de blauwe zee maken de ervaring helemaal af.

paseo maritimo matias prats 2, telefoon +34 673121702, chiringitomamibeach.com, open dagelijks jun-sep 11.00-23.30, okt-mei 11.00-18.00, prijs € 14,50, bus 14, 40 paseo maritimo ciudad de melilla (paseo farola)



21) Bij **La Odisea** schenken ze heerlijke zoete wijnen, allemaal afkomstig uit Málaga zelf. Van binnen ziet het er een tikje ouderwets maar sfeervol uit, met authentieke wijnvaten en veel hout. Je kunt ook op het terras of in de patio genieten van je wijntje (of ander drankje), eventueel onder het genot van een tapa. subida coracha 1, telefoon +34 659560838, casadevinoslaodisea.com, open ma-do 12.00-17.00 & 20.00-0.00, vr-zo 12.00-0.00, prijs € 16, glas wijn € 3,50, bus 3, 11, 32, 33, 34, 35, n1 paseo de reding (plaza de toros)

26) In restaurant **Batik** wordt de menukaart elk seizoen aangepast aan de producten die tijdens dat seizoen voorhanden zijn. De kaart bestaat uit originele gerechten met inspiratie uit verschillende werelddelen. Denk bijvoorbeeld aan minihamburgers gemaakt van pekingeend. De inrichting is modern met een tintje Andalusisch. Het dakterras, waar ze lekkere cocktails serveren, geeft je een indrukwekkend uitzicht over het fort en de stad.

calle alcazabilla 12, telefoon +34 952229878, hotelalcazabapremium.com/restaurante-malaga-centro, open ma-wo 13.00-17.00 & 20.00-1.00, do 13.00-17.00 & 20.00-2.00, vr-za 13.00-2.00, zo 13.00-1.00, prijs € 18, bus 1, 36, 37, c1 plaza de la merced

27) In **Teteria Palacio Nazari** is het alsof je in het Alhambra van Granada bent. De inrichting van dit theehuis is helemaal in Arabische stijl, van de bankjes en tafeltjes tot de muren en lampen aan toe. Deze laatste zijn overigens ook te koop. Ze schenken meer dan honderd verschillende soorten thee waar je ook een Arabische lekkernij bij kunt bestellen.

calle san augustin 7, telefoon +34 952602076, teteriapalacionazari.com, open dagelijks 10.00-2.00, prijs thee € 1,99, bus 36 álamos

31) **Casa Lola** is een traditioneel tapasrestaurant met een vintage tintje waar huisgemaakte, verse tapas worden geserveerd. Daarnaast staan er kleine broodjes, salades, kaas- en hamplankjes en *pinchos* (klein hapje geserveerd op een stukje stokbrood) op de kaart. De prijs is erg vriendelijk en er hangt altijd een gezellige sfeer. Let op: wil je zeker zijn van een tafel, ga dan op tijd of reserveer. Te laat?

Probeer de twee andere locaties op Calle Strachan 11 of Plaza de Uncibay 3-5. calle granada 46, telefoon +34 952223814, tabernacasalola.com, open dagelijks 12.30-0.00, prijs tapa € 2,50, bus 36 álamos



32) Voor de lekkerste taarten in Málaga ben je bij **La Tarta de la Madre de Cris** aan het juiste adres. Met name de cheesecake is om je vingers bij af te likken. Ze schenken ook (ijs)koffie, sapjes en milkshakes. Het is binnen klein maar knus. Gelukkig kun je je stukje taart ook gemakkelijk meenemen in hun leuke to-go verpakking.

calle granada 56, telefoon +34 640365916, latartadelamadredecris.com, open dagelijks 12.00-22.00, prijs stuk taart € 3,90, bus 1, 36, 37, c1 plaza de la merced

34) **Byoko** is een veelzijdig restaurant waar je voor zowel ontbijt als lunch en avondeten terecht kunt. Bij alle gerechten ligt de nadruk op gezond, vers en biologisch. Populair zijn de ontbijtbowls en *buddha bowls* tjokvol verse ingrediënten, die meestal lokaal en zonder enig spoorje van pesticiden geteeld zijn. Daarnaast serveren ze belegd brood, tapas en soepen. De inrichting is rustiek met een modern tintje. Er zit een tweede vestiging aan Calle Strachan 5.

plaza de la merced 22, telefoon +34 951621902, byoko.es, open dagelijks 9.00-23.00, prijs buddha bowl € 9,40, bus 1, 36, 37, c1 plaza de la merced



35 **El Mesón de Cervantes** is een van de beste tapasrestaurants van Málaga. Er worden zowel traditionele tapas als tapas met een origineel tintje geserveerd. Maar ook voor toetjes zit je hier goed; de chocolademousse met rode vruchten is favoriet. Het is een sfeervol familierestaurant en het is er altijd druk. Reserveren is een must!

calle álamos 11, telefoon +34 952216274, elmesondecervantes.com, open ma, wo-do & zo 19.00-0.00, vr-za 19.00-0.30, prijs € 12, bus 36 álamos

## SHOPPEN

4 Bij **Península Vintage** kun je als liefhebber van vintage je hart ophalen. Bij deze tweedehands kledingwinkel is er voor zowel mannen als vrouwen een uitgebreid aanbod van kleurrijke kledingstukken in allerlei printjes te vinden. Alle items worden zorgvuldig uitgezocht en zelfs uit Tokio, Londen of Bangkok gehaald. De kans is klein dat je hier met lege handen naar buiten loopt.

calle mártires 7, peninsulavintage.com, open ma-za 10.30-21.00, bus 36 carretera (plaza nueva), 2, 17, 20, 30, 36 pasillo de santa isabel

6 Zodra je **Mapas y Compañía** binnenstapt, krijg je zin om op reis te gaan. Aan het plafond hangen vele wereldbollen en planeten en de muren zijn bedekt met wereldkaarten. Ook hebben ze een mooie collectie boeken, die vooral bestaat uit boeken over reizen, wandelen, klimmen en astronomie. Voor de jeugd zijn er mooie prentenboeken, spelletjes en puzzels. Een kleine winkel waar je je desondanks uren kunt vergapen aan al het moois.

calle compañía 33, mapasycia.es, open ma-vr 10.00-13.30 & 17.30-20.00, za 10.00-14.00, bus 36 carretera (plaza nueva)

29 In **Alfajar** vind je een uitgebreide collectie beschilderd keramiek, of zoals ze het zelf noemen: creatief keramiek. Alle objecten zijn handgemaakt en dus uniek. De stijl van de schilderingen doet enigszins denken aan het kubisme. In een ruimte naast de winkel worden kleine tentoonstellingen georganiseerd die gratis te bezoeken zijn.

calle cister 1, alfajar.es, open ma-vr 10.00-20.00, za-zo 11.00-15.00 & 16.00-20.00, bus 1, 4, 14, 19, 25, 36, 37 paseo del parque





⑩ In **Sabor a España** komt de heerlijke geur van amandelen je meteen tegemoet. In dit leuke winkeltje verkopen ze typische Spaanse lekkernijen, zoals gesuikerde noten, marsepein en koekjes. Hun specialiteit is *turrón* (nougatrepen), iets dat Spanjaarden vooral tijdens de kerstdagen in vele verschillende varianten eten. Zo kunnen ze hard of zacht zijn, en naast de typische amandelsmaak ook chocolade, fruit of bijvoorbeeld kokos bevatten.

calle santa maría 21, sabor-espana.com, open dagelijks 11.00-21.30, bus 1, 4, 14, 19, 25, 36, 37 paseo del parque (plaza marina)

## LEUK OM TE DOEN

② Voor een ultiem ontspannen ervaring is een bezoek aan **Hammam Al Ándalus** een must. Dit badhuis is in Arabische stijl gebouwd, met typische zuilen, bogen en tegeltjes. De schitterende ruimtes geven je de mogelijkheid om alle stress te laten varen. Er zijn baden van verschillende temperaturen en er is een stoombad. Het is mogelijk om behalve een bezoekje aan de baden verschillende arrangementen (met bijvoorbeeld een massage) te boeken. Reserveren is verplicht.

plaza de los mártires 5, malaga.hammamandalus.com, open dagelijks 9.30-0.00, prijs behandeling € 75, bus 36 carretera (plaza nueva)

⑩ **Mercado Central de Atarazanas** is de grootste versmarkt van Málaga. Naast de standaardproducten, zoals vlees, vis, groenten en fruit, worden er ook kazen, noten en olijven verkocht. Er zijn ook kraampjes waar je een drankje kunt bestellen met bijvoorbeeld een portie vers bereide vis of paella, om aan de bar of buiten op te eten en drinken.

calle atarazanas 10, open ma-za 8.00-15.00, bus 36 plaza de arriola

⑬ Naar aanleiding van het **MAUS project** (Málaga Arte Urbano Soho) zijn er in de wijk Soho door verschillende kunstenaars muurschilderingen gemaakt. Als je met je rug naar Alameda Principal gaat staan, zie je op het gebouw links een van deze schilderingen. Verder kun je de streetart onder andere vinden verderop in deze straat, in Calle Casas de Campos, Calle Barroso, Calle Somera en Calle Simonet en aan de kant van de rivier.

calle tomás heredia 1, mausmalaga.com, bus 7, 20 alameda principal (sur)





## ROUTEBSCHRIJVING 3 (ca. 12,1 km)

Na een kop koffie **1** loop je links via Plaza de las Pasiegas naar de kathedraal **2**. Ga rechts en dan links naar de grafkapel **3**. Loop Calle Oficios uit en ga in Gran Vía de Colón rechts **4**. Ga links en verderop rechts Cuesta de Gómez heuvelop **5** **6**. Ga bij de fontein rechts in Paseo de los Mártires **7**. Loop een stukje terug om via Paseo del Generalife verder omhoog te lopen naar het Alhambra **8** **9** **10**. Na je bezoek verlaat je het terrein rechts en neem je of dezelfde weg terug of de iets avontuurlijkere Cuesta de los Chinos met een leuk uitzichtpunt. Beneden loop je via Cuesta del Chapiz naar Sacromonte. Op de bijzondere Camino del Sacromonte kun je een flamencovoortelling in een grot **11** en een museum **12** bezoeken. Loop terug naar Cuesta del Chapiz en neem de trappen. Boven ga je rechts en meteen links Carril de San Agustín in. Na de bocht neem je links Callejón de las Tomasas. Bestijg de trappen van Cuesta Cabras, ga rechts en meteen links **13** en neem daarna de trap rechts van het plein. Ga rechts, links en meteen weer links de Callejón de las Tomasas in. Neem de trappen rechtsaf voor een hapje met uitzicht **14** en vervolg de weg naar beneden via Calle Azacayuela de San Pedro. Neem links de trappen naar Calle San Juan de Los Reyes. Ga links en neem de trappen rechts (Calle Zafra) naar het Museo Archeologico **15**. Ga rechts, haal koekjes bij de nonnen **16**, bezoek een Arabisch badhuis **17** en koop parfum **18**. Bij Plaza Nueva ga je rechts voor tapas **19**. Neem Calle Pan en sla linksaf voor meer tapas **20**. Ga een stukje terug en neem rechts Calle Calderería Viaja tot dé beroemde Arabische straat **21** **22**. Aan het eind ga je rechts, links, rechts de brede Gran Vía de Colón op en dan de eerste links **23** **24**. Loop tot Plaza de la Trinidad en ga rechtsaf naar de botanische tuinen **25**. Loop via Plaza de los Lobos naar een hippe plek **26**. Daarna loop je Calle Lavadero Tablas door. Ga aan het einde links en dan rechts bij Plaza de la Trinidad. In Calle Gracia ga je rechts **27**, links in Calle Puentezuelas en rechts in Calle Moral de la Magdalena **28** **29**. Ga twee keer links om nog wat meer te shoppen en eten **30** **31** **32** **33**. Loop via Calle Darrillo Magdalena, Calle Sierpe Baja, Placeta de Santo Cristo, Calle Boteros en Calle Arco de las Cucharas naar Plaza de Bib Rambla **34** **35**. Via Calle Salamanca **36** kom je uit op Plaza del Carmen. Steek door naar het einde van de route **37** **38**.



# ROUTE 3

## GRANADA

### OVER DE ROUTE

De wandeling komt langs de hoogtepunten van de stad, zoals de Catedral de Granada en het indrukwekkende Alhambra. Je start en eindigt in het levendige vlakke centrum van Granada, met zijn dagelijkse bedrijvigheid, gezellige tapasbars en vele winkels en restaurants. Verder loop je door de heuvelachtige, nostalgische wijken Albaicín en Sacromonte. Best een lange en intensieve wandeling, die je op verschillende manieren makkelijk kunt inkorten.

### DE WIJKEN

Bezoek je Andalusië, dan móét je ook naar **Granada**, een stad die een en al geschiedenis ademt. De stad was lange tijd in handen van de Moren en de Arabische invloed herken je nog altijd goed. Zo zijn er in de vele paleizen veel mooie details uit die tijd te bespeuren, zoals in het **Alhambra** en **Generalife**, dé architectonische hoogtepunten van de stad. Granada is opgedeeld in enerzijds het vlakke centrum met zijn dagelijkse bedrijvigheid en anderzijds het heuvelachtige Albaicín, Sacromonte en het Alhambra. De oude stadsdelen zorgen voor een nostalgisch gevoel, waar je her en der nog mensen de flamenco op straat ziet dansen en de gezelligheid van de vele tapasbars vooropstaat. De stad is bekend om de gratis tapas die je krijgt bij ieder drankje. Op andere plekken in Spanje moet je wel voor de tapas betalen. Je hoeft erna niet meer te eten, want met een paar drankjes en tapas heb je meestal meer dan genoeg op. Calle Navas is een van de tapasstraten van de stad. Verder is het ook altijd gezellig druk rond de **Catedral de Granada** en Plaza Bib Rambla.

De Arabische invloeden zie je terug in de nostalgische wijk **Albaicín**. Behalve een geweldig uitzicht op het Alhambra vind je er steile kiezelstenen straatjes, het oudste en best onderhouden Arabische badhuis en de levendige, in Arabische sferen gehulde straat **Calle Calderería Nueva**. De straat zit vol Arabische winkels, theesalons zoals **Kasbah** en veel oosterse restaurants.

In de noordelijker gelegen wijk **Sacromonte** wordt de zigeunergeschiedenis in ere gehouden. De wijk heeft vele grotwoningen die nog altijd door zigeunerfamilies worden bewoond. Het **Museo Cuevas del Sacromonte**, een openluchtmuseum in een aantal historische grotten, geeft je een goed beeld van de geschiedenis van de wijk en hoe de grotbewoners er wonen. Deze wijk is ook dé plek om in een grot een flamencovoorstelling bij te wonen.

### WEINIG TIJD? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

**ALHAMBRA + GENERALIFE + MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE + CALLE CALDERERÍA NUEVA + LEMONROCK**



## GRANADA

- 1 La Finca Coffee
- 2 Catedral de Granada
- 3 Capilla Real
- 4 Los Italianos Heladería
- 5 Munira
- 6 Guitarería Bitar
- 7 Carmen de los Mártires
- 8 Alhambra
- 9 Alhambra by Night
- 10 Generalife
- 11 Cueva de la Rocío Tablao Flamenco
- 12 Museo Cuevas del Sacromonte
- 13 Mirador de San Nicolás
- 14 Carmen de Aben Humeya
- 15 Museo Arqueológico de Granada
- 16 Convento de Santa Catalina de Zafra
- 17 El Bañuelo
- 18 El Patio de los Perfumes
- 19 Minotauro Tapas
- 20 Casa Julio 1947
- 21 Calle Calderería Nueva
- 22 Kasbah
- 23 Mercado de San Agustín
- 24 La Tortuga Boba
- 25 Jardín Botánico de la Universidad de Granada
- 26 LemonRock
- 27 Mosaico Vintage - Second hand clothes
- 28 Doctor Fli
- 29 Flama Vintage
- 30 Terra Market
- 31 La Tienda de los Unicornios
- 32 La Madriguera Shop
- 33 Alquimia
- 34 SIBARIUS
- 35 Alhambra Cafetería
- 36 Granada Cooking Experience
- 37 Entrebrasas
- 38 Bar Los Diamantes



⑮ Na een drukke dag in de stad is het heerlijk om door het enorme **Parque de Málaga** te lopen. In deze rustgevende oase van wel 800 meter lang staan vele verschillende soorten bomen, planten en bloemen vanuit de hele wereld. Het is een van de grootste openbare parken in Europa met betrekking tot exotische flora. Ook staan er op verschillende plekken bankjes, beelden en typisch Andalusisch tegelwerk. In het openluchttheater worden tijdens feesten en evenementen regelmatig activiteiten georganiseerd.

paseo parque, open dagelijks, entree gratis, bus 3, 11, n1 paseo del parque (plaza de la marina)

⑮ Op **Playa de la Malagueta**, het stadstrand van Málaga, is het heerlijk toeven. Málaga heeft gemiddeld ruim driehonderd dagen zon per jaar. De kustlijn van Andalusië heet dan ook niet voor niets de Costa del Sol. Maar zelfs als de zon niet schijnt, is het lekker om op het strand uit te waaien.

playa de la malagueta, bus 14 paseo de la farola

⑳ **Plaza de la Merced** is een sfeervol plein waar je kunt uitrusten of mensen kunt kijken. Málaga's trots, Pablo Picasso, is hier geboren en we kunnen hem op een bankje zien zitten, uitkijkend over het plein. Achter hem staat zijn geboortehuis. In het midden van het plein staat een obelisk ter nagedachtenis aan vrijheidsstrijder generaal Torrijos en zijn medestanders. Zij wilden het gewelddadige regime van Fernando VII omverwerpen, maar helaas mislukte dit en werden zij in 1831 geëxecuteerd. Verder zijn er rondom het plein veel barretjes en restaurants te vinden, waar het vooral 's avonds erg druk is.

plaza de la merced, bus 1, 36, 37, c1 plaza de la merced



## BEZIENSWAARDIGHEDEN

② Nadat Granada in 1492 door christenen was heroverd, viel het besluit om een grote kathedraal op de plaats van de belangrijkste moskee van de stad te bouwen: de **Catedral de Granada**. Het resultaat is een groot en imposant kerkgebouw in een mix aan stijlen, van gotisch tot renaissance. Het gebouw is 115 meter lang en 67 meter breed. Bekijk zeker het ronde priesterkoor van Siloé in renaissance-stijl, een van de architectonische hoogstandjes van de kathedraal.

plaza de las pasiegas, [catedraldegranada.com](http://catedraldegranada.com), open ma-za 10.00-1.30, zo 15.00-17.45, entree € 5, bus 8, 11, 21, 33 gran vía - catedral

③ Naast de kathedraal ligt de koninklijke grafkapel **Capilla Real** uit 1517. Koningin Isabella en koning Ferdinand besloten op 13 september 1504 dat hun laatste rustplaats Granada zou worden en tekenden die dag het bevelschrift voor de bouw van de Capilla Real. Naast het marmeren graf van het katholieke koningspaar vind je hier ook de graven van koningin Juana 'la Loca' (de Waanzinnige) en haar man, koning Felipe 'el Hermoso' (de Mooie). In de kapel zit een klein museum met stukken uit de kunstcollectie van koningin Isabella, waaronder een werk van Botticelli.

calle oficios s/n, [capillarealgranada.com](http://capillarealgranada.com), open ma-za 10.15-18.30, zo 11.00-18.00, entree € 5, bus 8, 11, 21, 33 gran vía - catedral

⑧ Een bezoek aan het **Alhambra** is een must wanneer je in Granada bent. Het complex, gebouwd tussen de 8e en 14e eeuw, bestaat onder andere uit verschillende paleizen, torens en een fort van de Moorse heersers van het koninkrijk Granada. De Moorse invloeden vind je door het hele complex terug in schitterende versieringen. Trek minimaal een halve dag uit om door het Alhambra en zijn tuinen te dwalen. Koop van tevoren je tickets om wachtrijen te vermijden.

calle real de la alhambra, [alhambra-patronato.es](http://alhambra-patronato.es), open dagelijks apr-half okt 8.30-20.00, half okt-mrt 8.30-18.00, entree € 14, bus c30, c32 puerta de la justicia

⑩ Het **Generalife** vormde het zomerverblijf van de Nasridische sultans van Granada. In 1302 startte de regering van Mohammed III met de bouw van het paleis en de bijbehorende tuinen. Deze tuinen zijn de oudste nog bestaande Moorse tuinen. Ismail I, sultan van Granada tussen 1313 en 1324, decoreerde de tuinen opnieuw. In 1951 werden ze in hun huidige vorm voltooid door architect







Francisco Prieto Moreno. Vanaf het Patio de la Acequia, een kanaal op het binnenhof van het paleis, heb je het mooiste uitzicht over Granada en het Alhambra. calle real de la alhambra, alhambra-patronato.es, open dagelijks apr-half okt 8.30-20.00, half okt-mrt 8.30-18.00, entree € 7, bus c30, c32 puerta de la justicia

⑫ **Museo Cuevas del Sacromonte** bevindt zich in het hart van de wijk Sacromonte op de Valparaiso-heuvel en aan de Sacromonte-vallei. In deze wijk vind je veel invloeden van de Spaanse *gitanos* (zigeuners) terug. Dit openluchtmuseum bevindt zich in een tiental historische grotten. Je krijgt hier info over de historie van de buurt en er zijn exposities over de grotwoningen en de bewoners ervan. barranco de los negros, sacromonte, sacromontegrana.com, open dagelijks half mrt-half okt 10.00-20.00, half okt-half mrt 10.00-18.00, entree € 5, bus c34 cno. del sacromonte - fte 109

⑮ In het voormalig paleis Casa de Castril is sinds 1919 het **Museo Arqueológico de Granada** gevestigd. Van mammoetschedels uit de oude steentijd tot voorwerpen uit het bronzen tijdperk en luxe objecten uit de Iberische kolonisatieperiode: in dit archeologisch museum ben je een tijdje zoet om alles te bewonderen. Ook het Romeinse tijdperk en de Arabische cultuur komen aan bod. Neem beslist een kijkje op de mooie renaissancepatio.

carrera del darro 41, museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicodegranada, open jul-aug di-zo 9.00-15.00, sep-jun di-za 9.00-21.00, zo 9.00-15.00, entree gratis (op vertoon van identiteitsbewijs), bus c31, c32, c34 paseo del padre manjón - fte 1

⑰ Het in de 11e eeuw gebouwde **El Bañuelo** is het oudste en best onderhouden Arabische badhuis in Granada. Toen de christenen de Moren versloegen, sloopten ze bijna alle badhuizen in de stad, omdat ze deze associeerden met bordelen. El Bañuelo is waarschijnlijk gespaard gebleven omdat zich boven dit badhuis ook woningen bevonden. Naast een plek om jezelf te wassen, diende een badhuis vroeger vooral ook als dé plek om te socializen. Tegenwoordig is het een museum en kun je er niet meer baden.

carrera del darro 31, alhambra-patronato.es/descubrir/monumentos-andalusias/el-banuelo, open dagelijks 1 mei-14 sep 9.00-14.30 & 17.00-20.30, 15 sep-30 apr 10.00-17.00, entree el bañuelo, palacio de dar al-horra, corral del carbón + casa morisca monumenten € 5, bus c31, c32, c34 paseo del padre manjón - fte 1





## ETEN & DRINKEN

① Bij **La Finca Coffee** krijg je versgemalen koffie en lekkere zoetigheden voor het ontbijt. Dit koffientje is erg populair bij de locals en ligt in een klein straatje in het centrum. Neem je een cappuccino of *café con leche*, dan maakt de barista een mooi kunstwerkje op je melkschuim. Aanrader: neem er een chocolate chip cookie bij.

colegio catalino 3, telefoon +34 658852573, fb @lafincacoffee, open ma-wo 9.00-19.00, do-vr 9.00-20.00, za 10.00-20.00, zo 10.00-19.00, prijs koffie € 3,50, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral

④ IJssalon **Los Italianos Heladería** is voor de locals een instituut en velen zien het als de beste plek van de stad voor zomerse verkoeling. Zodra Los Italianos Heladería op 19 maart (San José) opengaat, kan de zomer echt beginnen. Op 12 oktober (Fiesta Nacional) is het dan allemaal weer voorbij. Maar dat is meer dan genoeg tijd om de vele smaken als *torta de chocolate* en *platano* (banaan) uit te proberen. Neem zeker ook een *cassata*, een stuk ijstaart in een hoorntje.

calle gran via de colón 4, telefoon +34 958224034, lositalianos.es, open 19 mrt-12 okt dagelijks 9.00-1.00, prijs ijsje vanaf € 1, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral

⑭ Een bijzonder romantische plek is **Carmen de Aben Humeya**. Dit restaurant in Albaicín heeft een geweldig uitzicht op het Alhambra. Het zit in de iets hogere prijsklasse, maar het uitzicht, het heerlijke eten en de vriendelijke bediening zijn het beslist waard. Het restaurant is erg populair en reserveren is daarom aan te raden. Vraag dan specifiek om een tafel op het terras met uitzicht.

cuesta de las tomasas 12, telefoon +34 958228345, abenhumeya.com, open ma & do-zo 13.30-16.00 & 20.00-23.00, prijs € 22,90, bus c31, c32 plaza san nicolás

⑲ **Minotauro Tapas** is een tapasbar die erg populair is onder studenten. Hier ga je naartoe voor *las rosas* met verschillende soorten beleg. Dit zijn ronde, hartige broodjes met een gat in het midden, net als bij een donut. Let op de originele decoratie in de bar: de muren hangen vol servetten met persoonlijke berichten.

calle imprenta 6, telefoon +34 958221399, bar-minotauro-tapas.negocio.site, open ma & do-zo 12.30-17.00 & 20.00-0.00, prijs tapa € 3,15, drankje € 2,50, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral



⑳ Bij de kleine tapasbar **Casa Julio 1947** eet je tapas aan een van de wijnvaten buiten – binnen vind je helemaal geen tafels. Dit is een van de authentieke tapas-plekken van Granada. Bij ieder drankje krijg je een gratis tapa, zodat je daarna echt niet meer hoeft te dineren. Ze hebben voornamelijk gefrituurde tapas van echt goede kwaliteit. Neem er zeker een Alhambra-biertje bij!

calle hermosa 5, telefoon +34 958049760, fb @barcasajulio, open di-za 13.00-16.00 & 20.15-23.30, zo 13.00-16.00, prijs tapa € 6,50, bus c1, c2 plaza nueva

㉒ Calle Calderería Nueva is een straat vol Arabische invloeden, ook wel 'het kleine Marrakech van Granada' genoemd. Bij theesalon **Kasbah** kun je Arabische thee krijgen in een setting die zo uit een duizend-en-een-nacht-sprookje lijkt te komen. Je hebt keuze uit vele theesoorten en je kunt er lekkere oosterse zoetigheden bij bestellen. Ook een oosterse lunch of diner is hier mogelijk. Of waag je aan de waterpijp.

calle calderería nueva 4, telefoon +34 958227936, kasbahgranada.es, open dagelijks 12.00-0.00, prijs thee € 3, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral



24) Aan de gezellige Plaza Romanilla vind je tapasbar en restaurant **La Tortuga Boba**. Bij elk drankje krijg je ook hier een tapa en dat zijn bepaald geen kleine porties. Ze serveren ook salades en broodjes met vlees, maar je kunt er ook bestellen van het restaurantmenu. Probeer eens de carpaccio van tonijn en de garnalentortilla. Ze hebben een goede selectie wijnen.

plaza romanilla 8, telefoon +34 958289339, open dagelijks 11.00-0.00, prijs tapa vanaf € 8, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral

31) Je kunt in het bijzondere – maar propvolle – **La Tienda de los Unicornios** onder het genot van een goede kop ecologische koffie of thee rustig een boek lezen, of een van de spellen tevoorschijn trekken en een gezonde smoothie bestellen. Alles kan en mag bij deze 'eenhoorns'!

calle cruz 16, telefoon +34 644902620, es.latiendadelosunicornios.com, open di-za 11.00-20.00, prijs cappuccino € 2, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento

34) **SIBARIUS** is een fusionrestaurant en gastrobar met terras aan het mooie Plaza Bib Rambla, in het hart van de stad. De keuken is een mix van mediterrane, Nikkei, oriëntaalse en Peruviaanse invloeden. Hun specialiteiten zijn onder andere rijstgerechten, groentetempura met garnalen, ceviche met jakobsschelpen en de rode Almadra- tonijn. Ze hebben ook sushi-fusiongerechten en knappe cocktails. Een populaire plek onder de locals die net even wat anders zoeken dan de traditionele Spaanse keuken. Reserveren is aan te raden.

plaza bib rambla 20, telefoon +34 958222796, restaurantesibarius.com, open ma-za 12.00-0.00, prijs € 20, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento

35) **Alhambra Cafetería** is een bezoek waard als je van een zoet ontbijt houdt. Hier serveren ze churros, die je in warme, dikke chocolademelk dipt. Een typisch Spaans ontbijt, maar de churros zijn ook populair onder het uitgaanspubliek. Na een lange nacht stappen is het een ideale snack om weer mee op krachten te komen. Je kunt hier ook voor lunch of diner terecht en er is een leuk terras aan het plein.

plaza bib-rambla 27, telefoon +34 958523929, cafeteria-alhambra.com, open dagelijks zomer 8.00-0.00, winter 8.00-22.00, prijs portie churros € 1,60, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento





37) Als je van vlees houdt, moet je zeker naar tapasbar **Entrebrasas**. Het zit in een van de bekende tapasstraten van Granada, Calle Navas. Bij Entrebrasas is de *picaña de Angus* (staartstuk van de Angus-koe) een aanrader. Met een goed glas rode wijn erbij maak je het helemaal af. Het vlees betaal je per gewicht en de meeste gerechten zijn om te delen met anderen.

calle navas 27, telefoon +34 697407300, entrebrasasgranada.com, open ma 19.30-0.00, di-za 12.30-16.30 & 19.30-0.00, prijs € 15, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento

38) Voor tapas van vis en schelpdieren ga je het best naar **Bar Los Diamantes**. Sinds 1942 is dit een echte ontmoetingsplaats zonder poespas voor de inwoners van Granada. Bij een drankje krijg je een gratis tapa. Kies er zelf nog een aantal *raciones* (porties) van je favoriete vis bij, die je met je tafelgenoten kunt delen. Aanrader: *calamares frito* (gefrituurde inktvis).

navas 28, telefoon +34 958227070, barlosdiamantes.com, open ma-vr 12.30-18.00 & 20.00-2.00, za-zo 11.00-1.00, prijs € 14, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento

## SHOPPEN

5) Ooit begonnen als een kleine ambachtelijke werkplaats in de Alpujarras-regio, vlak bij Granada, is **Munira** uitgegroeid tot een sterk merk met een winkel in Granada. Ze werken vooral met leer, en verkopen van tassen en portemonnees tot notitieboekjes met leren kaft, allemaal met mooie patronen. Ook vind je er kalligrafieën van leer met designs geïnspireerd door de kunst in de straten van Granada. De mix van alle culturen van Granada is goed terug te zien in de ontwerpen.

plaza nueva 15, munira.net, open dagelijks 11.00-20.00, bus c31, c32, c34 plaza nueva

6) Voor gitaarspelers en muzikliefhebbers is een bezoek aan winkel en workshop **Guitarería Bitar** een leuke stop. Ayman Bitar maakt hier op ambachtelijke wijze flamenco- en klassieke gitaren. Het zijn niet zomaar muziekinstrumenten, maar ware kunstobjecten. Ze zijn niet goedkoop, maar dan heb je wel een uniek exemplaar om thuis indruk mee te maken.

calle ánimas 2, guitaradegradanada.com, open dagelijks 11.30-15.00 & 17.30-21.00, bus c31, c32, c34 plaza nueva





18 Bij **El Patio de los Perfumes** koop je handgemaakte parfums van natuurlijke ingrediënten. De winkel is opgezet door een Frans stel afkomstig uit het parfumuwalhalla Grasse. De een is gespecialiseerd in natuurlijke verzorgingsproducten, de ander is etnobotanist. Je kunt een flesje van hun exclusieve parfumlabelel Patio kopen, maar wil je het nog specialer? Stel dan met een specialist je eigen parfum samen. In de mooie patio met aromatische planten, bloemen en kruiden smaakt een kopje thee extra lekker. Of boek een tour, zodat je alles over parfums en parfumrituelen te weten komt.

carrera del darro 5, es.patiodelosperfumes.com, open ma-vr 10.00-20.30, za-zo 10.00-21.00, bus c31, c32, c34 plaza nueva

27 Bij **Mosaico Vintage - Second hand clothes** is alles retro. De toffe winkel is een van de populairste shopadressen onder de locals, vanwege de goede prijzen en de grote collectie tweedehands kleding en accessoires. Je kunt er vaak unieke items vinden.

calle gracia 8, fb @mosaicovintagesecondhand, open ma-za 10.00-21.00, bus 11, 21 playa del carmen - ayuntamiento

28 Bij **Doctor Fli** kun je de toftste hiphop-, rap- en trapkleding vinden. Met hun originele designs onderscheiden ze zich van andere streetwearmerken, en ze laten zich inspireren door invloeden van uiteenlopende stijlen. Zo kun je er designs geïnspireerd op bekende Spaanse artiesten uit de vorige eeuw vinden, zoals Spaans cultuuricoon Lola Flores.

calle moral de la magdalena 14, drfli.com, open ma-vr 11.00-14.00 & 18.30-21.00, za 11.00-14.30, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento

29 De focus van **Flama Vintage** ligt echt op vintage merkkleding, zoals Oasics, Carhartt, Champion en Fila. Veel van de items hebben een jaren 80 of 90 look-and-feel. De winkel is supertof gestyled.

calle moral de la magdalena 11, flamavintage.com, open ma-vr 11.00-14.00 & 17.30-21.00, za 11.00-14.00, bus 11, 21 playa del carmen - ayuntamiento

30 **Terra Market** is de eerste plasticvrije supermarkt van Granada. Met de producten die er verkocht worden, promoten ze verantwoorde consumptie. Ze bieden alleen gezonde en ecologische artikelen aan. Daarmee proberen ze bovendien een eerlijke lokale economie te bevorderen; alle producten worden in of nabij Granada geproduceerd.

calle cruz 18, terra-market.es, open ma-vr 10.00-14.00 & 17.30-20.00, za 10.00-14.00, bus 11, 21 playa del carmen - ayuntamiento

32 Voor creatievelingen is **La Madriguera Shop** een walhalla. In deze kleurrijke winkel vind je alles wat je nodig hebt om je creativiteit de vrije loop te laten. Er zijn producten voor illustratie, ontwerp, strips, kalligrafie en andere ambachten.

calle cruz 2, lamadriguerashop.com, open ma-vr 10.30-13.30 & 17.30-20.30, za 11.00-14.00, bus 11, 21 playa del carmen - ayuntamiento

33 Modewinkel **Alquimia** verkoopt ethisch en ecologisch verantwoorde kleding en accessoires met een compleet eigen, soms alternatieve stijl. Met dit project probeert de winkel een fashion statement te maken: duurzaamheid is geen mode, het is een mindset. Je vindt er kleding van merken zoals PAN producto básico, Ecoalf en SKFK.

calle cruz 3, alquimiagranadashop.com, open ma-vr 10.30-14.00 & 17.30-20.30, za 11.00-14.00, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento



## LEUK OM TE DOEN

⑦ **Carmen de los Mártires** is een park waarvan de meeste Granada-bezoekers het bestaan niet weten. Het in de 19e eeuw aangelegde park is de ideale plek om bij te komen na een bezoek aan het overweldigende Alhambra. Ga picknicken bij de vijver of zoek de schaduw op tijdens een wandeling onder de bomen.

calle de antequeruela alta, [andalucia.org/en/granada-cultural-tourism-carmen-de-los-martires](http://andalucia.org/en/granada-cultural-tourism-carmen-de-los-martires), open apr-half okt ma-vr 10.00-14.00 & 18.00-20.00, za-zo 10.00-20.00, half okt-mrt ma-vr 10.00-14.00 & 16.00-18.00, za-zo 10.00-18.00, entree gratis, bus c30, c32 cuesta del caidero 15

⑨ De meeste mensen bezoeken het Alhambra overdag, maar nóg indrukwekkender is een tour laat op de avond. Tijdens **Alhambra by Night** zijn de paleizen en alles eromheen prachtig verlicht, als in een sprookje. Er zijn twee soorten avondrondleidingen: eentje waarbij je de paleizen bezoekt en een door de tuinen. Je kunt ze helaas niet combineren omdat ze op dezelfde tijd plaatsvinden. Deze tours zijn online te boeken. Doe dit ruim voor je bezoek, want ze zijn vrij populair. calle real de la alhambra, [alhambra-patronato.es](http://alhambra-patronato.es), open apr-half okt 22.00-23.30, half okt-mrt 20.00-21.30, prijs tour € 8, bus c30, c32 puerta de la justicia

⑪ Om een flamencovoorstelling te zien, kun je het best naar de zigeunervijk Sacromonte. Een van de oudste flamencoshows vind je in **Cueva de la Rocío Tablao Flamenco** waar je in een echte grot getrakteerd wordt op een portie traditionele Spaanse folklore. Je kunt kiezen voor een voorstelling met alleen een drankje of eentje inclusief diner.

camino del sacromonte 70, [cuevalarocio.es](http://cuevalarocio.es), voorstellingen 20.00, 21.00, 22.00 & 23.00, prijs voorstelling met drankje € 25, met diner € 55, bus c34 cno. del sacramento 39

⑬ **Mirador de San Nicolás** is een uitkijkpost op de top van de oude Arabische wijk Albaicín. Hier heb je een adembenemend uitzicht op het Alhambra, de stad en nog tot ver in de zomer op de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada. Probeer hier zeker een zonsondergang mee te maken. Bill Clinton heeft het ooit de mooiste zonsonderganglocatie van de wereld genoemd.

calle mirador de san nicolás, open dagelijks, entree gratis, bus c31, c32 plaza san nicolás





⑮ In het **Convento de Santa Catalina de Zafra** wonen nog altijd nonnen in clausuur. Ze maken heerlijke zoetigheden die je ook bij ze kunt kopen. Je bestelt de koekjes via een intercom, legt dan de nodige hoeveelheid geld op de draaischijf en wacht tot de verpakte koekjes tevoorschijn komen. De nonnen zelf mag je niet zien, maar de smaak van de *mantecados con almendra* (amandelkoekjes) wil je niet missen.

carrera del darro 39, open kerk alleen tijdens de kerkdienst ma-za 13.00 & zo 9.00, koekjesloket geen vaste tijden, prijs halve kilo koekjes € 9, bus c31, c32, c34 paseo del padre manjón - fte 1

⑰ In de smalle steeg **Calle Calderería Nueva** voel je de Arabische invloeden in Granada nog het meest. Het is alsof je hier in Noord-Afrika bent. In dit voetgangersstraatje zitten veel winkeltjes, Arabische theesalons en restaurants. Overal word je hier overweldigd door de geur van waterpijpen en tajines. In de winkeltjes vind je allerlei Arabische spullen, van waterpijpen tot mooie Arabische lampen.

calle calderería nueva, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral

## ROUTEBSCHRIJVING 4 (ca. 10,5 km)

Start met een ontbijt aan de rivier ① en steek de historische brug over ② ③ ④. Ga linksaf voor een bezoek aan het paleis ⑤. Vervolg de route via Avenida Vallellano en slenter door de smalle steegjes om de binnentuinen te bewonderen ⑥. Aan het einde van Calle San Basilio kun je even stoppen ⑦ of via Calle Martín de Roa doorlopen naar Plaza Campo Santo de los Mártires. Daar ga je links in Calle Tomás Conde voor een museum ⑧, souvenirs ⑨ of een bezoek aan de synagoge ⑩. Aan het einde ga je twee keer rechts ⑪. Aan het einde van de straat ga je linksaf voor tapas ⑫ of rechtsaf voor een bezoek aan de Mezquita ⑬. Tegenover de Puerta del Perdón in Calle Céspedes kun je lekkere tapas krijgen ⑭, maar je kunt ook doorlopen en links in Calle Velázquez Bosco de mooie Calleja de las Flores ⑮ bezoeken. Loop terug en vervolg de route via Calle Encarnación. Aan het einde ga je rechts en meteen links. Na een museumbezoek ⑯ loop je achterlangs het gebouw door Calle Alta de Santa Ana. Ga rechts de belangrijkste winkelstraat in (Calle Ángel de Saavedra). Ga linksaf Calle Rodríguez Sánchez in richting Plaza del Dr. Emilio Luque ⑰ en wandel via Calle Valdés Leal, Tesoro en Lope de Hoces richting Paseo de la Victoria, naar de foodhal ⑱. Wandel door het park in noordelijke richting en ga rechts op Avenida de América. Bij Avenida del Gran Capitán ga je weer rechts ⑲. Op de kruising met Avenida Ronde de los Tejares ga je linksaf ⑳ en wandel je via Calle Isabel Losa en Calle Santa Isabel naar het stadspaleis ㉑. Scoor wat souvenirs in Calle Enrique Redel ㉒ en ga rechts Calle San Pablo in. Loop door in Calle Alfonso XIII. Voor fietsverhuur ㉓ ga je links Calle María Cristina in. Aan het einde van Calle Alfonso XIII ga je linksaf richting het plein ㉔, wat je verlaat via Calle Claudio Marcelo om vintage te shoppen ㉕ of voor een lekkernij ㉖. Wandel via de Templo Romano ㉗ tot aan het volgende mooie plein ㉘. Wandel naar Plaza de las Cañas voor een leuke versmarkt ㉙. Loop via Calle Padre Cosme Muñoz die overgaat in Calle Candelaria naar een leuk restaurant ㉚ en ga rechtsaf richting Plaza del Potro ㉛ ㉜. Pak Calle Lucano tot Plaza Cruz del Rastro ㉝ ㉞. Wandel langs de terrassen ㉟ aan Ronda de Isasa aan de rivier. Ga rechts Calle Poeta Ricardo Molina in. Loop de straat uit via Plaza Alhóndiga en ga rechtsaf voor wat ontspanning ㊱ na deze mooie route door Córdoba.

# ROUTE 4

## CÓRDOBA

### OVER DE ROUTE

Deze wandeling begint in het oude centrum, zodat je de topbezienswaardigheden zoals de Mezquita meteen kunt afvinken. Na deze culturele highlights en de vele mooie patio's loop je door een nieuwere wijk richting de arena. Geniet van het groen in de parken, waarna je uitkomt in het winkelgebied en op de mooie plazas met terrassen. De route eindigt aan de oevers van de Guadalquivir.

### DE WIJKEN

De stad **Córdoba** ligt vrij centraal in Andalusië, in de vallei van de Guadalquivir-rivier. Door de eeuwen heen hebben er verschillende volken gewoond, van de Romeinen die de stad oprichtten, tot de Arabieren die vanuit deze stad het uitgestrekte Kalifaat Córdoba bestierden. Nog altijd vind je in Córdoba veel imposante gebouwen die getuigen van deze verschillende periodes. Niet zo vreemd dus dat het historisch centrum in 1984 is uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

De wijk **Catedral** in het centrum is vernoemd naar de parel van Córdoba: de beroemde **Mezquita**. Het is een van de vele islamitische bouwwerken die je in de stad tegenkomt. In deze wijk grenzend aan de oevers van de Guadalquivir vind je verder de ene na de andere bezienswaardigheid: de toegangspoort **Puerta del Puente**, de Romeinse brug **Puente Romano** en de **Sinagoga de Córdoba**. Ze geven een mooi overzicht van de diverse periodes en religies die de stad kende.

**San Basilio**, in het westen van het historisch centrum, is een wijk die vooral bekendstaat om het paleiselijk onderkomen **Alcázar de los Reyes Cristianos**, met tuinen vol waterpartijen en weelderige begroeiing. De bewoners in deze wijk zijn ook trots op hun eigen groen, wat je vooral ziet aan de uitbundig versierde patio's.

In de wijk **Centro Comercial** vind je vooral veel winkels. De meeste vind je in de straten ten zuiden van de Avenida Ronda de los Tejares.

In de wijk **San Francisco Ribera**, in het oosten van het centrum, werd vroeger volop handel gedreven. Er waren toen veel *posadas* (herbergen). Met de komst van de trein werd het commerciële hart naar het noorden verplaatst, waardoor ook de herbergen verdwenen. Eentje die nog overgebleven is, is Posada del Potro, nu een flamencomuseum. Ook het **Julio Romero de Torres Museum** vind je hier.

### WEINIG TIJD? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

**PUENTE ROMANO + ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS + LOS PATIOS DE CÓRDOBA + MEZQUITA CATEDRAL + CALLEJA DE LAS FLORES**



## CÓRDOBA

- 1 The Breakfast Club & Co
- 2 Torre de la Calahorra / Museum Vivo Al-Andalus
- 3 Puente Romano
- 4 Puerta del Puente
- 5 Alcázar de los Reyes Cristianos
- 6 Los Patios de Córdoba
- 7 La Posada del Caballo Andaluz
- 8 Museo Taurino de Córdoba
- 9 Zoco Municipal de la Artesanía
- 10 Sinagoga de Córdoba
- 11 Abanicos Disimusa
- 12 Casa Pedro Ximénez
- 13 Mezquita Catedral
- 14 Bodegas Mezquita Céspedes
- 15 Calleja de las Flores
- 16 Museo Arqueológico de Córdoba / Palacio de los Páez de Castillejo
- 17 Ostin Macho
- 18 Mercado Gourmet Victoria
- 19 LaMundi
- 20 Jardines de la Merced
- 21 Palacio de Viana
- 22 Patios Artesanos
- 23 ElektriK
- 24 Plaza de las Tendillas
- 25 California Vintage
- 26 La Tarterie
- 27 Templo Romano
- 28 Plaza de la Corredera
- 29 Mercado de la Corredera
- 30 Bodegas Campos
- 31 Julio Romero de Torres Museum
- 32 Centro Flamenco Fosforito
- 33 La Bicicleta
- 34 Sojo Ribera
- 35 Buonissimo Heladería Artesanal
- 36 Hammam Al Ándalus





## LEGENDA

- >> BEZIENSWAARDIGHEDEN
- >> ETEN & DRINKEN
- >> SHOPPEN
- >> LEUK OM TE DOEN

⑳ **Mercado de San Agustín** is de overdekte versmarkt van Granada. Het is leuk om langs alle groente-, vlees- en visstalletjes te lopen en de dagelijkse bedrijvigheid van het handelen mee te maken. Je ervaart er overigens geen traditionele vibe, want de markt is in de jaren 80 van de vorige eeuw platgegooid om plaats te maken voor een modernere markthal. Er zijn nu zo'n zestig vershandelaren die de beste lokale producten aanbieden. Stap in de ochtend binnen; aan het begin van de middag gaan de stalletjes langzaam dicht.

plaza de san augustín, open ma-za 9.00-15.00, bus 8, 11, 21, 33 gran vía 14 - catedral

㉑ Bij de rechtenfaculteit van de Universiteit van Granada vind je een mooie botanische tuin. In deze **Jardín Botánico de la Universidad de Granada** kun je genieten van al het groen om je heen. Dwaal door de groene gangen omringd door vele bomen en bijzondere planten. Blikvanger is de oude ginkgoboom uit 1889, een van de oudste van Spanje.

calle duquesa 13, [jardinbotanico.ugr.es](http://jardinbotanico.ugr.es), open ma-vr 8.00-22.00, entree gratis, bus 25 gran capitán 25 - centro cultural

㉒ **LemonRock** is een restaurant, tapas- en cocktailbar en concertzaal waar de leukste activiteiten worden georganiseerd. Je kunt er iedere week terecht om via een *intercambio* (taaluitwisseling) Spaans te leren. Daarnaast organiseren ze wekelijks liveconcerten – van jazz tot Spaans akoestisch – en op de Lemon Beach rooftopbar kun je met een drankje genieten van het uitzicht.

montalbán 6, [lemonrockgranada.com](http://lemonrockgranada.com), open ma-do 17.00-0.00 & vr-zo 13.00-3.00, prijs intercambio spaans gratis, bus 25 gran capitán 25 - centro cultural

㉓ Tijdens een **Granada Cooking Experience** kun je je culinaire vaardigheden op de proef stellen. Je kunt er workshops met internationale ingrediënten en recepten volgen. Maar het leukst is natuurlijk een kijkje in de Spaanse keuken te krijgen! Daarvoor volg je een *taller de cocina española*, een workshop over de Spaanse keuken. Er worden elke week nieuwe recepten gekookt.

calle de la montería 16, [granadacooking.com](http://granadacooking.com), zie website voor programma, prijs workshop spaanse keuken vanaf € 56, bus 11, 21 plaza del carmen - ayuntamiento



## BEZIENSWAARDIGHEDEN

② De **Torre de la Calahorra** en het **Museum Vivo Al-Andalus** bevinden zich aan de andere kant van de Puente Romano. De toren aan de Guadalquivir-rivier is onderdeel van een voormalig islamitisch fort. Het werd hier strategisch gebouwd om de brug te bewaken die toegang bood tot de stad. Nu zit er een museum waarin de middeleeuwse geschiedenis van Córdoba centraal staat. Er is ook aandacht voor de christelijke, joodse en islamitische culturen die hier heersten.

puente romano, torrecalahorra.es, open dagelijks mei-sep 10.00-14.00 & 16.30-20.30, okt-apr 10.00-18.00, entree € 4,50, bus 12, 14 avenida cádiz (plaza santa teresa)

③ De oude Romeinse brug van Córdoba loopt over de Guadalquivir. Het was al vroeg in de geschiedenis een belangrijke toegangsweg tot de stad. De brug werd gebouwd in de 1e eeuw, maar heeft sinds die tijd meerdere restauraties ondergaan. De **Puente Romano** telt zestien bogen en een prachtige sculptuur van beschermengel San Rafael, gemaakt door de 17e-eeuwse beeldhouwer Bernabé Gómez del Río.

avenida del alcázar, bus 3, 12 puerta del puente

④ Vlak bij de Calle Amador de los Ríos en Calle Corregidor Luis de la Cerda vind je een van de oudste toegangspoorten van Córdoba: de **Puerta del Puente**. De poort stamt uit de 16e eeuw. In die tijd was het dé plek waar de meeste handelaars en bezoekers de stad binnenkwamen. Het ontwerp is van Francisco de Montalbán en de poort werd later afgemaakt door Hernán Ruiz III. Voor wie wat architectuurkennis heeft: de poort heeft Dorische zuilen met daarboven trigliefen en metopen met reliëfvoorstellingen en een beeltenis van Felipe II van Spanje.

plaza del triunfo, open dagelijks 12.30-0.00, entree gratis, bus 3, 12 puerta del puente

⑤ Het **Alcázar de los Reyes Cristianos** is ondanks zijn gevorderde leeftijd redelijk goed bewaard gebleven. Dit paleiselijk onderkomen van katholieke koningen werd gebouwd in de 14e eeuw onder leiding van koning Alfonso XI. Hoewel het paleis zelf niet zo indrukwekkend groot is, zouden de bijbehorende tuinen dat wel doen vermoeden. De prachtige fontein, waterpartijen, statige lanen en de keurig onderhouden begroeiing zijn een lust voor het oog. Rondom het landgoed is een muur gebouwd met daarin vier torens: Torre de la Paloma,



*Let your feet take  
you there*



Torre de la Inquisición, Torre de los Leones en Torre del Homenaje. In de kelder van het Alcázar kun je een in Moorse stijl opgetrokken badhuis bewonderen.

plaza campo santo de los mártires, [alcazardelosreyescristianos.cordoba.es](http://alcazardelosreyescristianos.cordoba.es), open di-vr 8.15-20.00, za 9.30-18.00, zo 8.15-14.45, entree € 4,50, bus 3, 12 puerta del puente

⑧ Stierenvechten is een typisch Spaanse traditie. Wil je er meer over weten, ga dan naar het **Museo Taurino de Córdoba**. Het is een mooi en goed vormgegeven museum dat goed weergeeft waarom de Spanjaarden zo'n fascinatie voor het stierenvechten hadden en nog altijd hebben. Het gaat niet alleen over de geschiedenis van deze traditie maar ook over Manolete, een van de bekendste stierenvechters van de stad.

plaza de maimónides, [museotaurinodecordoba.es](http://museotaurinodecordoba.es), open zomer di-za 8.30-15.00, zo 8.30-14.30, winter di-vr 8.30-20.45, za 8.30-16.30, zo 8.30-14.30, entree € 4, bus 3, 12 doctor fléming

⑩ De eeuwenoude **Sinagoga de Córdoba** is een levendige weerspiegeling van de Joodse gemeenschap. Hoewel de synagoge niet langer in gebruik is als gebedshuis, is hij voor de stad wel een belangrijk onderdeel uit de geschiedenis. De synagoge werd al rond 1350 gebouwd en was lange tijd de belangrijkste van Andalusië. Na de verdrijving en de poging tot bekering van de Joden in de 15e eeuw, werd het gebedshuis ingericht als ziekenhuis. Nu kun je de synagoge bezoeken als museum. De ingang is bereikbaar via een kleine binnenplaats.

calle judíos 20, [juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-monumental-sinagoga-de-cordoba](http://juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-monumental-sinagoga-de-cordoba), open di-za 9.00-21.00, zo 9.00-15.00, entree gratis (op vertoon van identiteitsbewijs), bus 3, 12 doctor fléming

⑬ Dé must-see van Córdoba is de **Mezquita Catedral**. Eeuwenlang is er gebouwd aan deze moskee, waardoor je verschillende bouwstijlen kunt herkennen. Zo staat er midden in de moskee een kerk die de christenen gebouwd hebben toen zij de stad overnamen. Bij binnenkomst van de moskee ben je meteen onder de indruk. Let vooral op het licht dat door de vier koepeltjes naar binnen valt en voor bijzondere effecten op de vloer zorgt. Met zijn 856 zuilen is de Mezquita de op een na grootste moskee van de wereld. Tip: reserveer je toegangskaarten.

cardenal herrero 1, [mezquita-catedraldecordoba.es](http://mezquita-catedraldecordoba.es), open ma-za 10.00-19.00, zo 8.30-11.30 & 15.00-19.00, tour vanaf 21.00, entree € 11, bus 3, 12 puerta del puente





16 Als je van kunst en geschiedenis houdt, is het archeologisch museum van Córdoba een must. Invloedrijke personen als Claudius Caesar, Titus Flavius Domitianus, Justinianus I, Abd al-Rahman III en Alfonso XI lieten duidelijk hun sporen na in de stad. In de collectie van het **Museo Arqueológico de Córdoba** (MAECO) zie je hier veel van terug. Ook de locatie van het museum, een voormalig paleis, is de moeite waard: **Palacio de los Páez de Castillejo**. Dit prachtige gebouw werd in de 16e eeuw in renaissancestijl gebouwd onder leiding van Hernán Ruiz II, toentertijd een vooraanstaande Spaanse architect.

plaza de jerónimo páez 7, [museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicocordoba](http://museosdeandalucia.es/web/museoarqueologicocordoba), open 16 jun-15 sep di-zo 10.00-17.00, 16 sep-15 jun di-za 9.00-20.00, zo 9.00-15.00, entree gratis (op vertoon van identiteitsbewijs), bus 1, 3, 7, 12 san fernando

21 De eerst bekende vermelding van stadspaleis **Palacio de Viana** komt uit de 14e eeuw, maar het zal je snel duidelijk worden dat er in de loop van de eeuwen steeds nieuwe verblijven aan het complex zijn toegevoegd. De verblijven werden meestal rondom een patio of binnenplaats ontworpen, en daar zijn er maar liefst twaalf van. Geheel in de stijl van Córdoba zijn die allemaal versierd met bloemen – en ook fontein en waterpartijen ontbreken niet.

plaza de don gome 2, [palaciodeviana.com](http://palaciodeviana.com), open jul-aug di-zo 9.00-15.00, sep-jun di-zo 10.00-19.00, entree patios € 6, paleis + patios € 10, bus c2 palacio de viana

24 In het hart van Córdoba vind je het prachtige **Plaza de las Tendillas**. Het is omgeven door mooie panden die ontworpen zijn door architecten als Félix Hernández Giménez, Benjamín Gutiérrez Prieto en Ramón Aníbal Álvarez. Midden op het plein trekt het ruitersstandbeeld van Don Gonzalo Fernández de Córdoba de aandacht. Als legeraanvoerder staat hij ook wel bekend als 'de Grote Kapitein'. Op het autovrije plein kun je een terrasje pikken, winkelen in de vele zijstraatjes of je vergapen aan de mooie architectuur.

plaza de las tendillas, bus 1, 3, 7, 12, c2 claudio marcelo (tendillas)

27 Naast het stadhuis vind je de enige Romeinse tempel van Córdoba waarvan archeologisch bewijs is. De **Templo Romano** springt in het oog door de grote afmetingen en maakte bovendien onderdeel uit van een groter provinciaal forum. Er is een klein bezoekerscentrum.

calle capitulares 1, open dagelijks, entree gratis, bus 1, 3, 7, 12 diario córdoba



28 Het 18e-eeuwse **Plaza de la Corredera** is het bekendste plein van de stad. Het is al eeuwenlang een ontmoetingsplaats waar allerlei festiviteiten en markten plaatsvinden. Het plein valt vooral op door zijn rechthoekige vorm. Zo'n pleinmodel is in Spanje kenmerkend voor een Plaza Mayor, maar in Andalusië is het het enige plein in deze vorm.

plaza de la corredera, bus c2 plaza de la corredera

31 Julio Romero de Torres was een beroemde schilder uit Córdoba. Het **Julio Romero de Torres Museum** laat werken van de meester zelf zien, maar ook van verwante schilders. Romero de Torres had een geheel eigen stijl. Hij werd vooral bekend met zijn latere realistisch-symbolistische werk, waaronder veel erotische portretten van naakte vrouwen. Dit kleine museum neemt maar weinig van je tijd in beslag, kijk er beslist even binnen. Om de hoek vind je het museum van schone kunsten, Museo de Bellas Artes.

plaza del potro 1, [museojulioromero.cordoba.es](http://museojulioromero.cordoba.es), open di-vr 8.30-20.45, za 8.30-16.30, zo 8.30-14.30, entree € 4,50, bus 1, 3, 7, 12 san fernando



## ETEN & DRINKEN

① Start je dag met een ontbijt bij het hippe **The Breakfast Club & Co.** Daar hoef je geen vroege vogel voor te zijn, want je kunt hier ook lekker brunchen of later op de dag lunchen, een cocktailtje proeven of een van de superhamburgers proberen. De menukaart is erg uitgebreid. Bovendien heb je er een fantastisch uitzicht over de skyline van Córdoba. Reserveren is een aanrader.

avenida fray albino 3, telefoon +34 691566579, breakfast-club.co, open ma-di 9.00-16.30, wo-za 9.00-0.00 & zo 9.00-19.00, prijs ontbijt/brunch vanaf € 15, bus 12, 14 avenida cádiz

⑦ **La Posada del Caballo Andaluz** zit in een oud Cordobees huis dat al vijf eeuwen geschiedenis heeft meegemaakt. Het is een gezellig restaurant met verschillende kleine ruimtes en een balkon in de oude Spaanse stijl. Hier kun je de typische gerechten van Córdoba eten. De *flamenquin* (varkensvlees met hamrol) en de *salmorejo* (dikke, koude gazpacho) zijn een must. Veel gerechten zijn om te delen en je kunt kiezen uit een hele of halve portie. Zo kun je veel verschillende dingen uitproberen.

calle san basilio 16, telefoon +34 957290374, laposadadelcaballoandaluz.com, open dagelijks 12.30-16.30 & 20.00-23.30, prijs portie € 9, halve portie € 6, bus 3, 12 mártires

⑫ Het dakterras van **Casa Pedro Ximénez** leent zich bij uitstek voor een late (en lange) lunch. De menukaart bestaat uit gerechten gemaakt van veelal lokale producten, en in de meeste gerechten kun je de lokale zoete wijn Pedro Ximénez als ingrediënt verwachten. Die X wordt trouwens als een G uitgesproken. Er is ook een winkel, dus je kunt een fles inslaan om thuis na te genieten.

calle deanes 10, telefoon +34 687745749, lacasadelpedroximenez.com, open di-zo 13.00-23.00, prijs € 16, bus 3, 12 doctor fléming

⑱ Ze zijn er bij **Mercado Gourmet Victoria** best trots op dat ze de eerste food-hal van Andalusïë waren bij de opening in 2013. De gastronomische markt heeft een goed aanbod van stands die zowel nationale als internationale gerechten aanbieden. Een ideale locatie om op het terras een *salmorejo cordobés* te bestellen.

paseo de la victoria, telefoon +34 957290707, mercadovictoria.com, open dagelijks 8.30-1.30, bus 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 paseo victoria (puerta gallegos)





19 De Avenida del Gran Capitán is een van de hotspots voor goede bars en restaurants in Córdoba. **LaMundi** (bijna op de hoek met Avenida de América) is een van de betere. De bar heeft een veelzijdige kaart met bovendien een groot aanbod vegetarische gerechten. Loop een stukje verder richting de Corte Inglés voor nog meer bars met terrassen in het voetgangersgebied.

avenida del gran capitán 35, telefoon +34 615106354, lamundi.es, open wo-vr & zo 13.30-16.00, di-do 20.00-0.00, vr & zo 20.00-23.30, za 13.00-0.30, prijs € 13,90, bus 3, 4, 5, 12 gran capitán

26 Zin in zoet? Dan zit je bij **La Tarterie** goed. Je kunt er huisgemaakte taart krijgen, zoals een goddelijke chocoladetaart of cheesecake met Bailey's, maar ook brownies en croissants. Het is iedere keer weer een verrassing wat er in de vitrine ligt. Lekker om mee te nemen of om onder het genot van koffie, thee, sap of een smoothie ter plekke in de gezellige zaak op te eten. In de zomermaanden scheppen ze ook ijs bij La Tarterie.

calle claudio marcelo 13, telefoon +34 957944183, fb @latarteriecordoba, open di-wo & vr-zo 8.30-20.30, do 8.30-14.30, prijs taartpunt vanaf € 3,50, bus 1, 3, 7, 12 c2 claudio marcelo (tendillas)

30 **Bodegas Campos** wordt door de Cordobezers gezien als een van de beste plekken van de stad. Je zit in dit restaurant tussen de lokale bevolking en het is er altijd gezellig druk. Hier kom je voor Andalusische klassiekers zoals de *rabo de toro* (ossentaart), goede gerookte Spaanse ham en nog veel meer. Bestel er meteen een goede Spaanse wijn van de grote wijnkaart bij.

calle linerós 32, telefoon +34 957497500, bodegascampos.com, open dagelijks 13.00-16.00 & 20.30-23.00, prijs € 23,50, bus 1, 3, 7 san fernando, c2 iglesia de san pedro

33 Houd je van *clean* en gezond eten? Maak dan zeker een stop bij het hippe **La Bicicleta**. De sapjes worden voor je neus klaargemaakt. Niet alleen een topadres voor vegans en vegetariërs, ook voor vleesliefhebbers staat er genoeg op de kaart. Tip: probeer de hummus met rauwkost of ga voor de *salmorejo* (koude soep) van avocado, een favoriet onder de locals. Heb je een *cheat day*? Neem dan een stuk chocoladetaart of red velvet cake toe.

calle cardenal gonzález 1, telefoon +34 666544690, fb @labicicletacordoba, open ma & vr-zo 13.00-1.00, prijs lunch € 5,95, smoothie € 3,95, bus 1, 3, 7 el potro (la ribera)



34 De place to be! **Sojo Ribera** is een hippe rooftopbar aan de rivier met weids uitzicht over de stad. Geniet hier van een heerlijke cocktail na je diner. Alle favorieten staan hier op de cocktailkaart: Aperol Spritz, Mojito, Moscow Mule, en nog veel meer. Het is de hele dag open, dus ook een leuke plek om je dag met een lekker ontbijt te beginnen. Er vinden regelmatig dj-sets en andere evenementen plaats. Houd daarvoor hun Instagram in de gaten (insta @sojo\_ribera). paseo de la ribera, telefoon +34 607035565, sojoribera.com, open dagelijks 8.00-0.00, prijs cocktail € 7,50, bus 1, 3, 7 el potro (la ribera)

35 Voor een lekker ijsje moet je bij **Buonissimo Heladería Artesanal** zijn. Hier maken ze iedere dag vers ambachtelijk Italiaans ijs. Ze hebben ook ijs zonder suiker en aparte cocktailsmaken zoals mojito-ijs. Een heerlijk adres om verkoeling te zoeken in de warmere maanden. ronda de isasa 2, heladoartesano.shop, open ma & wo-vr 16.00-1.00, za-zo 14.00-1.00, prijs ijsje vanaf € 1,50, bus 1, 3, 7 el potro (la ribera)



## SHOPPEN

⑨ De **Zoco Municipal de la Artesanía** (ambachtelijke soek) bevindt zich in een 16e-eeuws herenhuis in mudejarstijl, midden in de historische Joodse wijk van Córdoba. Dat maakt het een ideale plek om traditionele lokale ambachten te promoten. Je vindt er verschillende winkels en ambachtelijke bedrijven zoals zilversmeden, pottenbakkers en leerlooiers, waar je de ideale souvenirs uit Córdoba kunt scoren.

calle judíos s/n, [artencordoba.com/zoco-municipal-cordoba](http://artencordoba.com/zoco-municipal-cordoba), open dagelijks 10.00-20.00, bus 3, 12 doctor fléming

⑪ De warmte kan je in Córdoba soms aardig naar het hoofd stijgen. Doe dus als de Cordobezen en schaf een waaier aan om jezelf koel te houden. Bij **Abanicos Disimusa** maken ze ambachtelijke, handbeschilderde *abanicos* (waaiers). Ze herhalen bijna nooit hetzelfde ontwerp, dus je hebt een origineel en typisch Spaans souvenir.

calle almanzór 7, [abanicosdisimusa.jimdo.com](http://abanicosdisimusa.jimdo.com), open ma-wo 9.00-18.00, do-zo 9.00-20.00, bus 3, 12 doctor fléming

⑰ **Ostin Macho** is een Spaanse conceptstore waar je originele cadeautjes en artistieke items koopt. Ze verkopen ook mooie tekeningen van jonge kunstenaars, naast boeken, originele kantoor- en papierwaren, foto's en nog veel meer. In deze kleine winkel vind je altijd wel een leuk cadeautje voor het thuisfront of voor jezelf.

plaza del doctor emilio luque 2, [ostin-macho.myshopify.com](http://ostin-macho.myshopify.com), open ma-vr 10.00-14.00 & 17.00-20.00, za 10.00-14.00, bus 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 paseo victoria (puerta gallegos)

⑳ **Patios Artesanos** is een ambachtelijke souvenirwinkel waar alle producten geïnspireerd zijn op de lokale cultuur en tradities. Patio's spelen een grote rol, maar ook bloemen en flamenco. Een leuke winkel om een aandenken aan Córdoba te scoren, zoals een tegel in mudejar-stijl, bijzondere oorbellen of een kunstwerkje van een kleurrijke patio.

calle hermanos lópez diéguez 6, [patiosartesanos.es](http://patiosartesanos.es), open ma-za 10.00-14.00 & 17.00-21.00, zo 10.00-14.00, bus c2 realejo





25 **California Vintage** is een tweedehands vintagewinkel die zowel Spaanse als internationale merken verkoopt. Hier kun je voor een schappelijke prijs nog originele dingen vinden. Het hangt allemaal wel wat rommelig door elkaar, maar als je even de tijd neemt, vind je altijd wel iets bijzonders. Van felgekleurde hippie-shirts en Converse sneakers tot stoere Levi's jeans en Amerikaanse legerjasjes.

calle claudio marcelo 13, californiavintage.es, open ma-vr 11.00-15.00 & 17.30-20.30, za 12.00-15.30, bus 1, 3, 7, 12, c2 claudio marcelo (tendillas)

## LEUK OM TE DOEN

6 Een oude traditie in Córdoba is het Patio-festival, dat elk jaar in mei plaatsvindt. Tijdens **Los Patios de Córdoba** worden patio's door de hele stad uitbundig versierd met kleurrijke bloemen en planten. Sinds het eerste patio-evenement in 1918 zijn de inwoners van Córdoba elke dag bezig met het verzorgen van hun patio's, die verborgen liggen tussen de huizen en achter de deuren en muren van de stad. Tegenwoordig kun je het hele jaar door de patio's bezoeken, dus ook buiten het populaire festival. Sommige zijn gratis en voor andere betaal je een kleine vergoeding. Tip: start bij de (gratis te bezoeken) patio aan Calle San Basilio en volg vanaf daar een tour langs de mooiste patio's in de stad.

calle san basilio 44, patiosdesanbasilio.com, open tour jan-jun & aug-dec ma & wo-za 12.00 & 17.00, zo 12.00, prijs tour € 10, bus 2, 6, 9 puerta sevilla d.c.

14 In restaurant **Bodegas Mezquita Céspedes** kun je genieten van de vele specialiteiten van Córdoba, waaronder de *salmorejo* (koude tomatensoep). Als je graag wilt leren hoe je deze zelf kunt maken, boek je een plekje in de salmorejo-kookklas. Onder begeleiding van de chef ga je aan de slag, terwijl je ook uitleg krijgt over de ingrediënten en de variaties op de traditionele salmorejo. Eenmaal thuis kun je dit zomerse soepje dan namaken. Ook kun je hier meedoen aan een wijnproeverij of de fijne kneepjes van het ham snijden leren.

calle cespedes 12, bodegasmezquita.com/en/salmorejo-cooking-class, open salmorejo-workshop dagelijks 18.00-19.00 (uiterlijk 2 dagen van tevoren reserveren), restaurant dagelijks 12.30-0.00, prijs workshop € 20, bus 3, 12 mártires







Escape the busy city

15 De **Calleja de las Flores** (bloemensteeg) is een van de meest populaire en toeristische straten in Córdoba. De witte huizen in dit straatje zijn van onder tot boven versierd met kleurrijke bloempotten en bloemen. Deze smalle voetgangersstraat maakt onderdeel uit van het door UNESCO als werelderfgoed verklaarde historische centrum van de stad en werd zelfs verkozen tot de mooiste straat van Spanje. Je kunt er twee keer van genieten, want het is een doodlopende straat en je zult dus dezelfde weg terug moeten lopen.

calleja de las flores, bus 3, 12 puerta del puente

20 Na een lange wandeling zijn de **Jardines de la Merced** een fijne plek om bij te komen. Het zijn de mooie tuinen van La Merced. In dit paleis zetelt tegenwoordig het provinciale bestuur van Córdoba. Zoek in het park wat verkoeling onder de bomen of neem een picknickpauze op een bankje in de buurt van de fontein.

plaza de colón, [turismodecordoba.org/jardines-de-la-merced](http://turismodecordoba.org/jardines-de-la-merced), open dagelijks, entree gratis, bus 8, 9, 10, 11, 12 colón oeste

## ROUTEBSCHRIJVING 5 (ca. 518 km)

Begin bij de Conjunto Arqueológico de Itálica 1. Neem de N630 die overgaat in de SE-30. Neem afslag 9b naar de A4 richting Cádiz. Bij Las Cabezas de San Juan verlaat je de snelweg en volg je de A471. Neem de SE-5209 / SE-5207 verder naar het zuiden en ga rechtsaf richting Gibaldín via de SE-6201 / CA-4011. Bij Gibaldín ga je links de CA-4021 op tot aan Arcos de la Frontera 2. Neem de A382a en A382 naar Jerez de la Frontera 3 4. Volg de A4 tot afslag 646A naar de CA31 en N-IV richting El Puerto de Santa María 5 6. Vervolg je route via de N-IV, die overgaat in de CA32 en CA35 ri. het historische centrum van Cádiz 7 8 9 10. Parkeer bij het treinstation of de haven. Verlaat de stad en volg de CA33 richting San Fernando. Neem afslag 7 11 en rijd via Calle Buen Pastor en Avenida Ronde del Estero langs het water terug naar de CA33. Volg de borden naar Chiclana de la Frontera, neem afslag 3 richting centro urbano. Bij de 4e rotonde ga je rechts richting Sancti Petri via Carretera de la Barrosa. Blijf die volgen 12 13 en ga lekker uitgebreid eten 14. Ga via de N340 in de richting van Conil de la Frontera en volg de borden naar Vejer de la Frontera via de A48. Neem afslag 36 15. Rijd het dorp aan de andere kant uit via de A314, naar het walhalla van de tonijnvangst 16 17. Volg de kustweg A-2231 tot Zahara de los Atunes, waar je via de A-2227 terug op de N340 komt en de route vervolgt. Voor een spectaculair strand 18 neem je rechts de CA-8202 ri. Bolonia, of rijd door naar Tarifa 19 20 21 22. Verlaat het dorp via de N340 richting Algeciras. Maak een leuke stop bij een uitkijkpunt 23. Volg vanaf Algeciras de A7 en neem afslag 118 richting La Línea de la Concepción via de CA34. Parkeer je auto naast de grensovergang en bezoek Gibraltar lopend 24 25 26 27. Neem dezelfde weg terug naar de A7 in de richting van Marbella en Málaga. Neem bij Estepona afslag 155 en ga bij de eerste rotonde rechtsaf richting de haven 28. Rijd via de boulevard langs het strand voor een bezoek aan het dorp 29 30 31. Verlaat het dorp en vervolg de route via de AP7. Bij San Pedro neem je afslag 172 32 33. Rijd via de A397 in noordelijke richting naar Ronda. Na veel gekronkel ga je linksaf via de MA-7306 richting Júzcar 34 of rijd je door naar het prachtige Ronda. Parkeer je auto en bezoek de stad lopend om te genieten van lekker eten 35, geweldige uitzichten 36 37 en traditie 38.

# ROUTE 5

## VAN SEVILLA NAAR RONDA

### OVER DE ROUTE

Deze autoroute brengt je van Sevilla langs de kust naar Ronda. Je rijdt via de typisch Andalusische witte dorpjes, de *pueblos blancos*. Zo kom je langs Arcos de la Frontera, Vejer de la Frontera en Ronda, alle met geweldig uitzicht en lekker eten. In Jerez de La Frontera en El Puerto de Santa María bezoek je de Spaanse rijsschool en sherrymakers. Ook kom je langs mooie stranden, tonijnplaats Barbate, surfersparadijs Tarifa, de rots van Gibraltar, een blauw dorpje en natuurkloven.

### DE REGIO

**Cádiz** is de meest zuidelijke provincie van Spanje en de gelijknamige hoofdstad is een van de oudste Europese steden. Op verschillende momenten in de Spaanse geschiedenis speelde Cádiz een belangrijke rol. Zo werd de eerste Spaanse democratische grondwet er in 1812 opgesteld. De monumentale en compacte stad is gebouwd op een uit de kluiten gewassen zandbank tussen de Atlantische Oceaan en de baai van Cádiz, een unieke ligging waar je ook **El Puerto de Santa María** vindt. Een stukje verder van de kust ligt **Jerez de la Frontera**, bekend om de sherry- en wijnbodega's en de Spaanse rijsschool. Cádiz staat ook bekend om de mooie stranden, zoals je die kunt vinden bij **Tarifa** en **Barbate**. Barbate ligt aan de tonijnroute. Het hele jaar kun je er tonijn eten, maar in mei en juni is de tonijnvangst en kun je getuige zijn van de traditionele manier van tonijn vangen: Almadraba. Het sfeervolle Tarifa is de zuidelijkste stad van Spanje en het Europese vasteland, en surfhoofdstad van Europa; er waait bijna altijd goede wind.

**Gibraltar** is een leuke afwisseling in deze autoroute, maar wel een vreemde gewaarwording. Van het een op het andere moment bevind je je in noordelijke sferen als je door de **Main Street** loopt. Er wordt naast Engels ook een mengmoes van Brits en Andalusisch gesproken. Een *Llanito*-spreker switcht op elk willekeurig moment in de zin van de ene taal naar de andere, waarbij ook het accent volledig mee wisselt.

Het mondaine **Marbella** heeft misschien wel het beste klimaat van Spanje.

**Puerto Banús** is een mooie plek om de jetset met hun jachten te spotten.

**Ronda** staat bekend om zijn bruggen. Drie ervan overbruggen de Tajo de Ronda, een kloof die de stad in tweeën deelt: de *Ciudad Vella* (oude centrum) en de *Mercado* (markt). Op sommige punten is de kloof meer dan 100 meter diep. In de buurt van Ronda kun je ook het blauwe dorp **Júzcar** bezoeken.

**WEINIG TIJD?** DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:

**LA CALETA + EL CAMPERO + PLAYA DE LA BARROSA + PUENTE NUEVO + PLAZA DE LAS FLORES**



## VAN SEVILLA NAAR RONDA

- 1 Conjunto Arqueológico de Itálica
- 2 Plaza del Cabildo
- 3 Real Escuela de Arte Equestre de Jerez
- 4 Bodegas Tío Pepe
- 5 Aponiente
- 6 Bodegas Osborne
- 7 Catedral de Cádiz
- 8 El Faro de Cádiz
- 9 La Caleta
- 10 King Vintage
- 11 Parque Natural Bahía de Cádiz
- 12 Atenas Playa
- 13 Playa de la Barrosa
- 14 El Timón de Roche
- 15 El Jardín del Califa
- 16 Mercado de Abastos de Barbate
- 17 El Campero
- 18 Playa de Bolonia / Parque Natural del Estrecho
- 19 Tarifa Air Force
- 20 Isla de Tarifa
- 21 Rebels Tarifa
- 22 La Favela Food & Drink
- 23 Mirador del Estrecho
- 24 Old Town Gibraltar
- 25 Main Street
- 26 Rock of Gibraltar
- 27 The Waterfront
- 28 Puerto Deportivo de Estepona
- 29 Plaza de las Flores
- 30 MaduBar Fusion
- 31 Maduarte Decoración
- 32 Mercado de San Pedro
- 33 Puerto Banús
- 34 Júzcar
- 35 Tropicana
- 36 Puente Nuevo
- 37 Mirador de Ronda (la Sevillana)
- 38 Real Maestranza de Ronda / Museo de la Tauromaquia



②③ Een leuke manier om de stad Córdoba op een andere manier te bekijken, is op de fiets. Bij **Elektrik** kun je terecht voor het huren van een fiets om op eigen gelegenheid de stad te verkennen, maar je kunt er ook een fietstour met gids boeken. Die brengt je langs de mooiste bezienswaardigheden en verschillende wijken van Córdoba. Een tour kun je online reserveren.

calle maría cristina 5, rentabikecordoba.com, open dagelijks 10.00-14.00 & 17.30-20.30, prijs fietshuur 3 uur € 6, tours vanaf € 19, bus 3, 7 claudio marcelo (tendillas)

②⑨ De **Mercado de la Corredera** is een vrij kleine, maar leuke overdekte markthall. Je krijgt er een goede indruk van de bedrijvigheid op een Andalusische versmarkt. Er zijn verschillende kramen die meestal de naam van de eigenaar dragen, zoals Pescadería Toñi (ofwel visboer Toni). Neem een drankje bij café-bar **La Plaza** binnen in de markthall en neem de boel rustig in je op. Ga wel vroeg, want rond Spaanse lunchtijd sluit alles weer.

plaza de las cañas 1, mercacordoba.es/mercado-municipal-de-la-corredera, open ma-za 8.00-14.30, bus c2 plaza de la corredera

③② **Centro Flamenco Fosforito** is een flamenco-pitstop in Posada del Potro. In dit kleine museum kom je in korte tijd alles te weten over flamenco: zowel de geschiedenis, de muzikanten, de dansers als de muziek zelf komen aan bod. Het museum ligt aan een mooie patio en is bovendien gratis.

plaza del potro 10, centroflamencofosforito.cordoba.es, open di-za 8.30-15.00, zo 8.30-14.30, zie website voor programma, entree museum gratis, bus 1, 3, 7 el potro (la ribera)

③⑥ Ontspannen met een heerlijke massage in een Arabisch badhuis? Dan zit je bij **Hamam Al Ándalus** goed. Zodra je binnen loopt en je in het gedempte licht de sfeer in je opneemt, ontspan je meteen. Je kunt gebruik maken van verschillende (stoom)baden of boek een arrangement. Reserveren is verplicht.

calle corregidor luis de la cerda 51, cordoba.hammamandalus.com, open dagelijks 10.00-0.00, entree vanaf € 28, bus 1, 3, 7 el potro (la ribera)





## BEZIENSWAARDIGHEDEN

① Op het terrein van de **Conjunto Arqueológico de Itálica** vind je overblijfselen van de stad Itálica, die hier in 206 v. Chr. werd gesticht als eerste Romeinse stad op het Iberisch schiereiland. Algemeen wordt aangenomen dat Itálica de geboorteplaats was van keizer Trajanus. Je vindt er resten van unieke bouwwerken, waaronder een van de grootste amfiteaters van het Romeinse Rijk, beter bekend als de *dragonpit* uit *Game of Thrones*.

avenida de extremadura 2, santiponce, [museosdeandalucia.es/cultura/museos/cai](https://museosdeandalucia.es/cultura/museos/cai), open 1 apr-15 sep di-zo 9.00-15.00, 16 sep-31 mrt di-za 9.00-18.00 & zo 9.00-15.00, entree gratis (op vertoon van identiteitsbewijs), bus 1722, 1762, 1770, 1772 italica v

② In Arcos de la Frontera vind je nog veel Moorse invloeden uit de tijd dat het in de middeleeuwen de hoofdstad was van het Arcos-koninkrijk. Smalle straatjes, witte huizen en terrassen met uitzicht over het landschap van Cádiz en de zee; het stadje ligt boven op een heuveltop op 185 meter hoogte. Het **Balcón de Arcos**, een van de beste uitkijpunten, vind je vlak bij **Plaza del Cabildo**. Dit plein wordt omringd door bijzondere gebouwen: de gotisch-barokke **Basilica Menor** van Santa María de la Asunción en het 11e-eeuwse Moorse fort **Castillo de los Duques**.

plaza del cabildo, arcos de la frontera, bus m950 arcos de la frontera-cádiz

⑦ In het centrum van Cádiz, bijna aan de rand van de zee, vind je de 18e-eeuwse **Catedral de Cádiz**. De inwoners noemen het ook wel de 'nieuwe' kathedraal. De 'oude' was te klein en moest vervangen worden. Helaas was daar niet altijd geld voor, waardoor het gebouw een mengelmoes van verschillende stijlen is.

plaza catedral, cádiz, [catedraldecadiz.com](https://catedraldecadiz.com), open ma-za 10.00-20.00, zo 13.30-20.00, entree € 7, trein cádiz

⑲ Estepona wordt ook wel 'de tuin van de Costa del Sol' genoemd. Alle straten zijn rijkelijk versierd met duizenden bloemen in alle kleuren van de regenboog. **Plaza de las Flores** is het middelpunt van deze kleurrijke versiering, met in het midden een fontein. Maar er zijn nog veel meer prachtige plekjes gecreëerd, zoals de Fuentes de Estepona, Calle Sirena, Calle Villa en Plaza Almengual. Tip: download de gratis wandelroute van de gemeente Estepona via de website.

plaza de las flores, estepona, [turismo.estepona.es](https://turismo.estepona.es), bus 177, 179 paseo marítimo





34) Andalusië staat bekend om zijn witte dorpjes, maar er is één dorpje beroemd om zijn andere kleur: smurfblauw. In 2011 werd het toen nog onbekende **Júzcar** uitgekozen als locatie om de film *Smurfen in 3D* te promoten. Nadat de inwoners vóór hadden gestemd, werden alle huizen blauw geverfd. Sindsdien staat Júzcar bekend als het 'Smurfendorp'. Vanwege een geschil met de erfgenamen van de bedenker mag het dorp niet meer verwijzen naar de Smurfen, waardoor je die nergens meer tegenkomt. Wel zijn de huisjes nog altijd blauw geschilderd.

júzcar, alleen per auto bereikbaar

36) **Puente Nuevo** is de bekendste brug van Ronda én een van de bekendste bouwwerken van heel Spanje. Hoewel Puente Nuevo 'nieuwe brug' betekent, is hij helemaal niet zo nieuw; de brug werd geopend in 1793. Maar hij is nieuwer dan een van de andere bruggen, de Puente Viejo uit 1616. De Puente Nuevo overbrugt samen met twee andere bruggen El Tajo, een kloof van tientallen meters die Ronda in tweeën splitst. Het duurde bijna veertig jaar om de 89 meter hoge brug te bouwen. Vanaf Camino de los Molinos heb je er het mooiste zicht op.

puente nuevo, ronda, trein ronda

38) De stierenarena **Real Maestranza de Ronda** is een van de oudste van Spanje. Hij ligt vlak bij de Plaza de España in Ronda en het gebouw is op zichzelf al indrukwekkend, zo'n witte kolos midden in de stad. Onder de arena tref je het **Museo de la Tauromaquia**, een museum over het traditionele stierenvechten.

calle virgen de la paz 15, ronda, [rmcr.org/es/plaza\\_museo.html](http://rmcr.org/es/plaza_museo.html), open dagelijks jan-feb & nov-dec 10.00-18.00, mrt & okt 10.00-19.00, apr-sep 10.00-20.00, entree € 8, trein ronda

## ETEN & DRINKEN

5) Een etentje bij **Aponiente** zul je niet gauw vergeten. Dit restaurant met drie Michelinsterren serveert een vast menu met vooral alles wat de zee te bieden heeft. Maar dan bereid op een manier zoals je het nog nooit gegeten hebt. Nog een paar pluspunten: de bijzondere locatie in een oude getijdenmolen en de prachtig opgemaakte borden. Het is er altijd erg druk, dus reserveer op tijd.

calle francisco cossi ochoa s/n, el puerto de santa maría, telefoon +34 956851870, [aponiente.com](http://aponiente.com), open ma-za 13.00-23.30, prijs menu € 215, trein el puerto de santa maría

8) Dit traditionele restaurant wordt al drie generaties door dezelfde familie gerund. Het is een van de bekendste restaurants van de stad en de menukaart van **El Faro de Cádiz** staat volledig in het teken van lokale traditie. Dat betekent veel vis en zeevruchten. Je kunt een tafel reserveren in het restaurantgedeelte, maar je kunt ook aan de bar plaatsnemen voor tapas. Soms moet je daar wel even voor in de rij staan.

calle san felix 15, cádiz, telefoon +34 956211068, [elfarodecadiz.com](http://elfarodecadiz.com), open dagelijks 13.00-16.30 & 20.30-23.30, prijs € 18, tapa € 4, trein cádiz

14) Bij restaurant **El Timón de Roche** heb je een fantastisch uitzicht op de romantische zandbaaitjes van Cala Roche. Hier kun je lunchen en dineren met verse vis en ze maken goede paella's. Durf je de *arroz negro* te proberen? Dat is zwarte paella met inktvisinkt. In de bijbehorende piratenbodega proef je heerlijke wijnen. [avenida de inglaterra s/n](http://avenida.de.inglaterra.s/n), conil de la frontera, telefoon +34 956446232, [timonderoche.es](http://timonderoche.es), open dagelijks 11.30-0.00, prijs paella vanaf € 15, alleen per auto bereikbaar



## ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA

15 Dé plek om te eten in Vejer de la Frontera is bij **El Jardín del Califa**. Op de kaart staan Noord-Afrikaanse en Andalusische gerechten, van heerlijke mezze tot exotische tajines. De sfeer is er al net zo zonnig als de gerechten op je bord. Het restaurant is erg populair, dus voor een tafel in de mooie tuin moet je twee tot drie maanden van tevoren boeken.

plaza de españa 16, vejer de la frontera, telefoon +34 956451706, califavejer.com/el-jardin-del-califa, open dagelijks 13.00-16.00 & 19.30-23.00, prijs € 19,50, bus avanza l501, l530 barca de vejer

17 Fan van tonijn? Ga naar **El Campero** in Barbate. Hier combineren ze traditionele kookkunsten met moderne technieken en innovatieve recepten, met als ster van het menu de rode Almadraba-tonijn. Het gaat hier om wilde rode tonijn die met de eeuwenoude Almadraba-techniek gevangen wordt. Als je deze tonijn op een menukaart ziet staan, weet je zeker dat je een ecologisch kwaliteitsproduct bestelt. En net zoals in Spanje bij het varken het geval is, gaat niets van de tonijn verloren.

avenida de la constitución local 5c, barbate, telefoon +34 956432300, restauranteelcampero.es, open di-zo 12.30-16.30 & 19.30-22.00, prijs € 27, alleen per auto bereikbaar

22 In het hart van het historische centrum van Tarifa vind je **La Favela Food & Drink**. Je kunt dit restaurant met gemak uniek noemen, dankzij de exclusieve locatie, de hippe decoratie en de uitstekende sfeer. De gerechten op basis van de traditionele Andalusische keuken vormen de kers op de taart. In vergelijking met andere zaken is La Favela ietsje aan de prijs.

calle de los silos 3, tarifa, telefoon +34 956680227, lafavelatarifa.com, open vr-zo 19.00-0.00, prijs € 26,50, bus avanza l501, 530 tarifa

27 De Queensway Quay Marina zit vol met leuke bars en restaurants. **The Waterfront** is er daar een van, met een fijn terras aan de jachthaven. Bovendien zijn de gerechten prima geprijsd voor Gibraltareense begrippen. De traditionele fish-and-chips is een aanrader.

queensway quay, gibraltar, telefoon +350 20045666, thewaterfrontgib.com, open dagelijks 10.00-22.00, prijs £16,95, bus 10 queensway quay marina





30 Dit charmante restaurant in het centrum van Estepona heeft een creatieve keuken met een heel eigen stijl. Op de menukaart van **MaduBar Fusion** vind je gerechten met invloeden vanuit de hele wereld, geserveerd in tapasvorm.

plaza dr arce 23, estepona, telefoon +34 663902851, fb @madubar, open ma-za 11.00-16.00 & 19.00-0.00, prijs gerechtje vanaf € 12, bus I77, I79 paseo marítimo

35 **Tropicana** is een van de betere restaurants in Ronda, waar José Antonio (vader) samen met José Antonio (zoon) hun passie voor goed eten, bijzondere recepten en lokale wijnen omzetten in een fijn concept. Het restaurant is heel hip en werd in 2020 zelfs uitgeroepen tot beste casual restaurant van Spanje, maar in de keuken worden traditionele recepten zeker niet vergeten. Het restaurant staat bekend om de goede vleesgerechten; vooral het traditionele gestoofde vlees is een aanrader. Sla een glas lokale wijn uit Ronda niet over.

calle virgen de los dolores 11, ronda, telefoon +34 952878985, tropicanaronda.negocio.site, open ma 13.00-16.00, wo-za 13.00-16.00 & 20.15-23.00, prijs € 16, trein ronda

## SHOPPEN

6 **Bodegas Osborne** is van oudsher bekend om zijn sherrywijn. Het logo van Osborne, de zwarte stier, kom je door heel Spanje tegen op grote billboards op strategische posities langs de weg. Het wordt vaak gezien als het symbool van Spanje. Tegenwoordig maken ze ook andere wijnen, anijsdrank en *Cinco Jotas*-ham. Koop hier wat van die Spaanse lekkernijen om mee naar huis te nemen. Meer weten over sherry? Boek dan een (Engelstalige) tour.

calle los moros 7, el puerto de santa maria, osborne.es, open zomer ma-za 10.00-15.00 & 19.00-22.00, zo 10.00-15.00, winter dagelijks 10.00-15.00, engelstalige tours dagelijks 10.00, prijs tour vanaf € 18, trein el puerto de santa maria

10 Bij **King Vintage** is de tweedehands kledingcollectie niet zomaar mode, maar een verlengstuk van waar ze voor staan: een meer bewuste en humane wereld. Ze hebben er een fikse collectie retro- en vintagestijl kleding en accessoires van de bekende merken uit de jaren 70, 80 en 90, allemaal in perfecte staat.

calle rosario 25, cádiz, kingvintage.es, open ma-vr 10.30-14.00 & 17.30-21.00, za 11.00-14.00 & 18.00-21.00, trein cádiz



## ROUTE 5 > VAN SEVILLA NAAR RONDA

19 Deze conceptstore wordt gerund door een groep enthousiastelingen met een passie voor zon, zee en wind. Je kunt naast materiaal voor kiten, surfen en suppen bij **Tarifa Air Force** ook heel leuke kleding en accessoires scoren.

calle la línea de la concepción 209 (winkel 205), tarifa, tarifaairforce.com, open ma-za 10.30-14.30 & 17.30-21.00, bus avanza I501, I530 tarifa

25 De lange **Main Street** in Gibraltar zit vol met een grote variëteit aan winkels. Je vindt er typisch Britse ketens zoals Marks & Spencer en Holland & Barrett, luxe juweliers, dutyfree winkels en Indiase elektronicazaken. Wandel vanaf Grand Casemates Square, langs het postkantoor en kathedraal Saint Mary the Crowned tot aan Trafalgar Cemetery om alle winkels te bezoeken en meteen wat lokale cultuur op te snuiven.

main street, gibraltar, bus 10 queensway (commonwealth park)

31 **Maduarte Decoración** is een winkel waar je je helemaal kunt verliezen. Niet vanwege de grootte (de winkel is niet erg groot), maar vanwege de hebbedingetjes. Alle producten, van kleding en accessoires tot decoratie voor huis en tuin, hebben een Ibiza-vibe, die je stiekem niet alleen op dat eiland, maar ook in deze regio veel ziet.

plaza dr. arce 20, estepona, fb @maduarteestepona, wisselende openingstijden, bus I77, I79 paseo marítimo

## LEUK OM TE DOEN

3 Bij de wereldberoemde Spaanse rijkschool kun je zien hoe de Spaanse paarden letterlijk kunnen dansen. In Jerez de la Frontera vind je de **Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez**, waar je zo'n bijzondere 'paardenballetshow' kunt bijwonen. Van een pas de deux tot een piaffe: alle klassieke knappe pasjes komen voorbij. Er zijn ook bezoeken zonder show mogelijk. Het is verstandig om vooraf online kaartjes te boeken, zodat je niet voor een teleurstelling komt te staan als je hier naartoe gaat.

avenida duque de abranes, jerez de la frontera, realescuela.org, open ma-vr, afhankelijk van programmering, prijs show vanaf € 23, bezoek zonder show vanaf € 7, trein jerez de la frontera



4 Wil je wat Spaanse dranken ontdekken, ga dan langs bij **Bodegas Tío Pepe** in Jerez de la Frontera. Tijdens een tour proef je hier verschillende van hun *Finos*, sherry-achtige wijnen met een hoger alcoholpercentage. Leuk om te combineren met een bezoek aan de stad. De flessen van Bodegas Tío Pepe herken je aan het logo met de fles met gitaar en hoed.

calle de manuel maría gonzález 12, jerez de la frontera, tiopepe.com, open ma-za 11.30-14.00 & 15.30-18.00, zo 11.30-14.00, prijs tour vanaf € 18, trein jerez de la frontera

9 **La Caleta** is een strandje aan de rand van het historische centrum van Cádiz. Het was een natuurlijke haven waar ontdekkingsreizigers vroeger voor anker gingen. De belangrijkste passagiers overnachtten in een van de kastelen die naast het strand nog steeds te bewonderen zijn. Aan het begin van de 19e eeuw werd ook de witte, houten Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real geopend, waardoor deftige dames (en heren) van het strand konden genieten zonder vieze voeten te krijgen.

avenida duque de nájera, cádiz, trein cádiz





11 Het moerasachtige landschap van **Parque Natural Bahía de Cádiz** bestaat doordat het achterland in direct contact staat met de zee en dus regelmatig volledig overspoeld wordt door zout water. Je leert er alles over in het bezoekerscentrum. De schatting is dat er zo'n 50.000 vogels in het natuurpark nestelen, waaronder een flink aantal flamingo's.

calle buen pastor carretera camposoto, san fernando, fb @cv.bahiadecadizand, open dagelijks ma-vr 9.00-14.00, za-zo 9.00-14.30, prijs tour vanaf € 4, alleen per auto bereikbaar

12 **Atenas Playa** is een hippe strandtent op het Barrosa-strand, waar je strandbedden inclusief mooie Bali-bedden kunt huren. Je kunt er ook heerlijk eten. Iedere avond speelt een duo trompet en viool om de zonsondergang te vieren. Dan hangt er echt een magische sfeer. Bijzonder om eens mee te maken.

calle asunción 1 (playa de la barrosa), chiclana de la frontera, atenasplaya.com, open dagelijks 12.00-2.30, prijs balinees strandbed € 100 voor 2 personen incl. water, fruit & kelnerservice, bus I11 1a pista

13 Costa de la Luz heeft veel stranden. Dicht bij Cádiz ligt **Playa de la Barrosa**, dat vaak tot de mooiste stranden van Spanje wordt gerekend. Het is een uitgestrekt strand van zo'n 6 kilometer lang en vanwege de langzaam aflopende bodem is het er heel kindvriendelijk. Op de dagen dat er een sterke stroming is, kun je beter naar de iets verderop liggende Cala Del Aceite gaan. Dat is dan de enige plek waar je mag zwemmen.

playa de la barrosa, chiclana de la frontera, bus I8, I11 c. atlantico

16 De **Mercado de Abastos de Barbate** is dé versmarkt van Barbate. De markt is niet heel groot, maar de plafondschilderingen maken het toch een bijzondere plek. Je kunt er in het seizoen wilde rode Almadraba-tonijn kopen. Almadraba is een eeuwenoude traditie, waarbij op ecologische wijze alleen de grotere tonijnen worden gevangen door ze te laten verdwalen in een doolhof van netten. De kleinere tonijnen worden weer vrijgelaten zodat ze zich voort kunnen planten. De Feniciërs gebruikten deze techniek al aan de kust van Cádiz. Later werd-ie opgepikt door de Romeinen.

avenida de andalucía 1, barbate, fb @mercadodebarbate, open ma-za 9.00-14.00, entree gratis, alleen per auto bereikbaar





⑱ 20 kilometer ten noorden van surfersparadijs Tarifa ligt het **Playa de Bolonia**, een heerlijk strand waar je, weg van de drukte van Tarifa, een duik in zee kunt nemen. Deze plek met kristalhelder water en fijn wit zand is een van de mooiste, mooiste en ongerepte stranden in de regio. Het strand ligt midden in natuurpark **Parque Natural del Estrecho** met een heel gevarieerd landschap, waaronder een bijzondere duinformatie die door de wind is ontstaan. De stranden in de buurt van Tarifa staan bekend om hun harde wind en zijn daarom erg geliefd bij (kite)surfers. Mocht de wind iets te veel voor je zijn, rijd dan verder naar een van de kliffen. Daar lig je uit de wind. Ook leuk: bij Bolonia kun je de Romeinse ruïnes van Baelo Claudia vinden.

playa de bolonia, tarifa, alleen per auto bereikbaar

⑳ **Isla de Tarifa** is een klein eiland voor de kust van Tarifa, de meest zuidelijke stad van Spanje en het Europese vasteland. Als er niet al te veel wind staat, kun je het eiland oversteken om op het zuidelijkste puntje van Europa een selfie te maken en naar Marokko te zwaaien aan de overkant. Je loopt er via een verbindingsweg naartoe, waar je aan de ene kant uitkijkt op de Middellandse Zee en aan de andere kant de kracht ziet van de Atlantische Oceaan.

isla de tarifa, tarifa, alleen per auto bereikbaar

㉑ In de windhoofdstad van Europa is er natuurlijk maar één must-do en dat is kitesurflessen nemen! **Rebels Tarifa** staat bekend als een van de beste kitesurfscholen van Tarifa en biedt surflessen voor alle niveaus en al vanaf een minimum van twee uur. De professioneel gecertificeerde instructeurs passen zich aan jouw behoefte aan. Ze hebben ook een cool kitehostel waar je voor een schappelijk prijsje kunt overnachten. Als je dat doet in combinatie met lessen, krijg je korting.

calle coronel francisco valdés 4, tarifa, rebelstarifa.com, open lessen 10.00-20.00 (reserveer online), prijs groepsles vanaf € 66 (3 uur), privéles vanaf € 120 (2 uur), bus avanza I501, I530 tarifa

㉒ Op de route kom je langs dit uitkijkpunt van waar je een prachtig uitzicht over natuurpark El Estrecho, de straat van Gibraltar en de Afrikaanse kust hebt. Bij goed weer kun je Tanger aan de overkant herkennen. De **Mirador del Estrecho** is een (korte) stop waard.

n-340a km. 91, tarifa, alleen per auto bereikbaar



㉔ In **Old Town Gibraltar** waan je je ineens in 'noordelijke' sferen. Een groot contrast met de typische traditionele witte dorpjes en pittoreske Andalusische bezienswaardigheden. Loop vanaf de douane naar Grand Casemates Square, langs Couvreport Battery en door de Landport-tunnel. Leg het unieke moment fotografisch vast met een kiekje in een van de typisch Engelse telefoons. grand casemates square, gibraltar, bus avanza I303, I313, I606, I610, I611, I612, I617 la línea de la concepción, vanaf daar steek je lopend de grens over

㉕ Gibraltar's bekendste eigenschap is de enorme klif waarop de stad gebouwd is: **Rock of Gibraltar** (Peñón de Gibraltar in het Spaans). Je hebt er een geweldig uitzicht en kunt er allerlei highlights bezoeken: **Windsor bridge, Skywalk, mediterrane trappen, Saint Michael's Cave, World War II Tunnels**. Je kunt er zelfs aapjes kijken! Het best neem je een retourje kabelbaan via Gibraltar Cable Car, want de steile klim van 426 meter is ook voor sportievelingen een opgave. Vaak staan er taxi's bij het basisstation, maar die zijn duur – en niet altijd betrouwbaar. red sands road, gibraltar, gibraltarinfo.gi/nature-reserve, open dagelijks zomer 9.30-19.15, winter 9.30-18.15, prijs retour kabelbaan £34, alleen per auto bereikbaar



②8 De **Puerto Deportivo de Estepona** is een jacht- en vissershaven aan de westkant van het gelijknamige dorp. Alsof je op de Caribische eilanden bent, met de witte gebouwen met kleurrijke accenten en tuinen vol palmbomen. Je kunt er slenteren en af en toe uitrusten op een van de terrassen. Vanaf de haven loop je via de boulevard langs Playa de la Rada aan de Avenida de España makkelijk naar het dorpscentrum.

avenida luis braille, estepona, bus 177, 179 el puerto

③2 Iedere donderdag is er in het dorpje San Pedro de Alcántara naast Marbella een grote markt met zowel eten als kleding en andere producten. Op de **Mercado de San Pedro** is het altijd gezellig druk. Het is heerlijk om langs de meer dan honderd kraampjes te lopen en te zien hoe er op zijn Spaans gehandeld wordt.

avenida del mediterráneo 10, san pedro de alcántara, open do 8.00-15.00, bus 5 rot. las medranas

③3 Om de *rich and famous* te spotten, ga je naar de mondaine haven van Marbella: **Puerto Banús**. Hier kun je mensen kijken op een van de terrassen of langs de miljoenenjachten flaneren. Zo veel luxe: je kijkt je ogen uit!

puerto banús, marbella, bus 1, 4, 5 cines puerto banús

③7 Net achter de stierenarena vind je een prachtig uitkijkpunt, dat ook wel **la Sevillana** wordt genoemd. Het is niet het enige uitkijkpunt, maar wel een van de mooiste. Of misschien wel het meest beangstigende, want als je op het kleine balkon staat, kijk je de diepte van de enorme klif in. De **Mirador de Ronda** is zelf ook een foto waard, dat zie je vanzelf als je ernaartoe loopt via de smalle weg langs hotel Parador de Ronda.

carretera de los molinos, ronda, trein ronda



## MEER ONTDEKKEN?

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van Andalusië. Maar in de regio met maar liefst acht provincies is nog zoveel meer te ontdekken. We hebben hier buiten de routes nog een aantal plekken en bezienswaardigheden toegevoegd die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.

Ⓐ Het pad **El Caminito del Rey** werd in 2000 nog gesloten omdat het bekendstond als het gevaarlijkste ter wereld, maar in 2015 werd het na een flinke renovatie heropend. Sindsdien kun je de route van 7,7 km weer veilig bewandelen. Het Koningspad dankt zijn naam aan koning Alfonso XIII. Hij liet rond 1901 het pad aanleggen om de aanvoer van bouwmaterialen voor de Conde del Guadalhorce-dam makkelijker te maken. Op de route heb je een geweldig uitzicht op bergen, blauwe meren en restanten van het oude wandelpad. Sommige delen van de route zijn van glas, waardoor je de meer dan 100 meter diepe El Chorro-kloof onder je ziet liggen. Reserveer vooraf je tickets; dagelijks mogen maar zo'n 1100 mensen het pad op. Goed om te weten: kinderen onder de 8 jaar worden niet toegelaten op het pad en kinderen van 8 tot 18 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.

el caminito del rey, [caminitodelrey.info](http://caminitodelrey.info), open di-zo 9.30-17.00, prijs € 10, alleen per auto bereikbaar

### ALMERÍA

De provincie Almería is zowel de meest oostelijke als de meest onbekende provincie van Andalusië. Maar het is een bezoek meer dan waard. Aan de kust heeft de provincie een groot natuurpark, Cabo de Gata, en in het binnenland ligt een woestijnachtig landschap. Bijzonder is het dorp aan het einde van Sierra Cabrera, in het oosten van de provincie: Mojácar. Het ligt op de top van een heuvel, op zo'n 170 meter boven zeeniveau. Niet voor niets werd het witte dorp in 2003 uitgeroepen tot een van Spanje's mooiste dorpen. Naast dit Mojácar Pueblo heeft het dorp nog een ander gedeelte: Mojácar Playa. De stranden van dit plaatsje behoren tot de mooiste van heel Almería. En dat geldt voor meer stranden die deel uitmaken van het natuurpark Cabo de Gata, zoals Playa de los Muertos en de bijna Caribische stranden dicht bij San José, Playa de los Genoveses en Playa de Mónsul.



Ⓑ In **Mojácar** kun je van een panoramisch uitzicht genieten vanaf het centrale Plaza Nueva. Maak een wandeling door de smalle, steile straatjes van dit witte dorp. Blijf vooral 's avonds hangen, want de zonsondergang hier is met geen pen te beschrijven. De vaak roze en oranje hemel is uniek in deze regio. In de jaren 60 liep het dorp leeg na sluiting van de mijnen in de buurt. Burgemeester 'don Jacinto' bood toen iedereen die maar interesse had de huizen van zijn dorp aan om op te knappen. Daarom wonen er nu relatief veel Britten in Mojácar.

mojácar, alleen per auto bereikbaar

Ⓒ **Tito's Beachclub** in Mojácar Playa is voor de vele, jaarlijks terugkerende Spaanse toeristen een instituut. De Amerikaan Tito is na zijn aankomst in Mojácar nooit meer vertrokken en heeft deze strandtent lang geleden geopend. Hij wordt nog altijd met een igelijste foto op de bar herdacht. De beachclub is een leuk adres voor lunch, borrel en diner. 's Avonds spelen er vaak livebands en dan heeft het ook nog eens een van de mooiste stranden van Mojácar Playa voor de deur. paseo mediterraneo 2, mojácar, open pasen-okt dagelijks 10.00-0.00, prijs hoofdgerecht € 12, alleen per auto bereikbaar



Ⓓ Het voormalige vissersdorp San José was een van de eerste plaatsen die zich in Cabo de Gata omtoverde tot badplaats- en toeristencentrum. De witte huizen liggen tegen een heuvel en in het centrum vind je winkeltjes en restaurantjes rondom het strand. Maar wees niet bang voor massatoerisme; het blijft een dorpje zonder hoogbouw en drukte. Er is ook een kleine jachthaven waar je mooi kunt lunchen bij restaurant **Mediterraneo**. Ga er vis of paella eten. Als je je paella liever met al gepelde garnalen en schelpdieren eet, vraag je om een *arroz a banda*.

calle del puerto, san José, open dagelijks 12.30-15.30 & 20.00-0.00, prijs visshotel voor 2 personen € 29, alleen per auto bereikbaar

Ⓔ Beroemde stranden in het natuurpark Cabo de Gata-Níjar bij San José zijn **Playa de los Genoveses** en **Playa de Mónsul**. Hier zijn verschillende films opgenomen, waaronder *Indiana Jones and the Last Crusade*. Vanaf San José kun je in vijftig minuten naar Playa de los Genoveses wandelen. Neem eten en drinken mee voor een picknick op het strand, want de zonsondergang hier is de wandeling meer dan waard.

playa de los genoveses, cabogataalmeria.com, alleen per auto bereikbaar

Ⓕ Agua Amarga is een van de mooiste dorpjes aan de kust van Cabo de Gata. Het kent geen massatoerisme of grote hotels. Je vindt er alleen leuke *cortijos* (boerenwoningen omgetoverd in gastenverblijf) en hostels. Maak een sfeervolle wandeling door het centrum rond de **Plaza** van **Agua Amarga** en let vooral op de mooie bloemen en plantenspotten op de balkons.

plaza, agua amarga, alleen per auto bereikbaar

Ⓖ **Playa de los Muertos** mag dan wel 'het strand van de doden' heten, velen beweren dat dit het mooiste strand van Andalusië of zelfs van heel Spanje is. Als je zelf wilt bekijken of dit waar is, moet je wel een kleine inspanning verrichten. Je komt er namelijk alleen te voet via een steil pad, dus doe goede schoenen aan! Je beloning: kristalblauw water en een uitgestrekt mooi kiezelstrand. Handig om te weten: neem zelf iets van eten en drinken mee als je hiernaartoe gaat, want er zitten geen faciliteiten aan het strand.

playa de los muertos, cabogataalmeria.com, alleen per auto bereikbaar

## NERJA

Helemaal in het oosten van de provincie Málaga, tegen de grens met de provincie Almería, vind je het kustplaatsje Nerja. Het stadje is met zo'n 23.000 inwoners niet groot, maar je vindt er volop sporen van zijn rijke Arabische en Romeinse geschiedenis. In het historisch centrum ligt het in 1487 gebouwde 'balkon van Europa'. Vanaf het balkon heb je een indrukwekkend uitzicht over de kustlijn van Nerja. Ook vind je bij het plaatsje de Cueva de Nerja kalksteengrotten van meer dan 4 km lang.

Ⓗ De **Cueva de Nerja** zijn kalksteengrotten met een lengte van meer dan 4 kilometer en een oppervlakte van zo'n 35.000 vierkante meter. Dit indrukwekkende ondergrondse complex ligt even ten noorden van Nerja en is een absolute aanrader. Het opvallendst in deze kalksteengrotten is ongetwijfeld 's werelds langste en grootste stalactiet, een enorme druipsteen met een lengte van 33 meter en een basis van 13 bij 7 meter. Je vindt hem in de cataclysmes-zaal, een van de vele kolossale ondergrondse ruimtes van het complex.

carretera de maro s/n, nerja, cuevadenerja.com, open dagelijks 10.00-14.00 & 16.00-18.30, jul-aug 10.00-19.30, entree € 12, alsa-bus cuev n-mal nerja (cuevas)



## MEER ONTDEKKEN?

Ⓛ In het ietwat toeristische kustplaatsje Nerja heb je vanaf het **Balcón de Europa** een indrukwekkend uitzicht over grotten, kliffen en stranden. Deze promenade is gebouwd op een 23 meter hoge klif, boven op de resten van een oud fort. Toen koning Alfonso XII in 1884 Nerja bezocht na een verwoestende aardbeving, was hij zo onder de indruk van het uitzicht, dat hij het de naam 'Balkon van Europa' gaf.

balcón de europa, nerja, open dagelijks, entree gratis, alleen per auto bereikbaar

Ⓜ Bij **Sollun restaurante** kun je in een rustige omgeving genieten van de goede Spaanse cuisine. Het restaurant ligt niet aan de populaire Balcón de Europa-promenade, maar vanaf daar loop je er wel zo naartoe. Ze hebben een menu met bijpassende wijnen of je kunt kiezen van het à-la-cartemenu. Je betaalt hier iets meer dan gemiddeld, maar daarvoor krijg je wel culinaire topstukjes op je bord.

calle pintada 9, nerja, sollunrestaurante.com, open ma-za 13.00-15.00 & 19.00-23.00, prijs hoofdgerecht € 27, driegangenmenu € 42, alleen per auto bereikbaar

## HUELVA

Huelva is de meest westelijke provincie van Andalusië en wordt weinig bezocht. Niet geheel terecht, want zowel wat landschappen als cultuur betreft is er voldoende te beleven. Een derde deel van de provincie is beschermd natuurgebied. Behalve voor natuur ga je hiernaartoe voor goede wijn, traditioneel eten en een leuk bedevaartsplaatsje.

Ⓨ Een van de kleinere stranden aan de Costa de La Luz is het 3,6 kilometer lange **Playa El Portil**. Het fijne, gouden zandstrand staat bekend als het beste van Huelva en wordt omgeven door natuurreservaat Laguna del Portil. Door de opkomst van het toerisme in de jaren 90 is de omgeving grotendeels verstedelijkt, maar dat deert de kwaliteit van het strand niet. Het won enkele jaren geleden een prijs voor de goede kwaliteit van het water, milieu en veiligheid.

playa el portil, alleen per auto bereikbaar

Ⓩ **El Rocío** is bekend als pelgrimsplaats vanwege de heilige Nuestra Señora del Rocío, ook wel 'La Blanca Paloma' (de witte duif) genoemd. In het pinksterweekend trekken honderdduizenden pelgrims naar dit plaatsje waar normaal zo'n 1200 mensen wonen. Op pinkstermaandag wordt La Blanca Paloma uit de kerk



gehaald en door het centrum gevoerd. Ook erg bijzonder aan El Rocío is dat er geen verharde wegen zijn; ze zijn allemaal van zand. Auto's rijden er wel, maar bij de cafés en winkels zie je ook vaak paarden 'geparkeerd' staan. Die worden niet zozeer voor de toeristen gebruikt, maar vooral door de bewoners zelf. Verder zie je nergens verkeerslichten, borden, zebrapaden en dergelijke.

el rocío, alleen per auto (of te paard) bereikbaar



**time to momo** is de bestverkochte  
stedengids van Nederland en België,  
met routes in meer dan 50 steden

Probeer ook eens onze app en een van onze losse (thema)routes.  
Of boek je favoriete hotel of complete stedentrip via onze website.

**time to momo**  
[www.timetomomo.com](http://www.timetomomo.com)



# INDEX

SEVILLA

**BEZIENSWAARDIGHEDEN**

- basílica de jesús del gran poder 26
- callejón del agua 25
- casa consistorial 26
- castillo de san jorge 37
- catedral santa maría de la sede 26
- giralda 26
- hospital de los venerables 25
- iglesia del divino salvador 26
- jardines de murillo 22
- murallas 25
- museo de bellas artes 27
- parque maría luisa 22
- plaza de españa 22
- plaza de san lorenzo 26
- punto de triana 29
- real alcázar de sevilla 25
- real fábrica de tabacos 22

**ETEN & DRINKEN**

- antigua bodeguita, la 29
- bodega dos de mayo 30
- bulebar 37
- cacharrería de sevilla, la 30
- central 37
- chungu, la 32
- créeme helado, helado 32
- eslava 30
- kiosco abilio 29

lama la uva 30

mamarracha 29

mariatrifulca 32

tertulia, la 33

**SHOPPEN**

- delimbo 34
- importadora shop & gallery, la 34
- intrusa 34
- mar atelier 34
- popular 33
- sangrespañola 33
- soho benita 33

**LEUK OMTE DOEN**

- alameda de hércoles 37
- casalá teatro 37
- gallo rojo factoría de creación 36
- maquiavelo 16
- mercadillo del arte 27
- mercado de triana 37
- metropol parasol 36
- rondleiding over de daken van de kathedraal 34
- taller andaluz de cocina 37

**HOTELS**

- black swan hostel 130
- hotel corral del rey 130

MÁLAGA

**BEZIENSWAARDIGHEDEN**

- alcazaba 44
- ayuntamiento de málagá 44
- carmen thyssen museum 42
- castillo de gibralfaro 42
- catedral nuestra señora de la encarnación 45
- centre pompidou málagá 42
- jardines de pedro luis alonso 44
- plaza de toros de la malagueta 42
- teatro romano 45

**ETEN & DRINKEN**

- antigua casa de guardia 49
- atlantis sunset lounge 49
- batik 50
- bella julieta, la 46
- byoko 51
- casa aranda 46
- casa lola 50
- casa mira 45
- chiringuito mami beach 49
- dulces dreams 45
- mamuchis 49
- mesón de cervantes, el 53
- odisea, la 50
- recova, la 46
- tarta de la madre de cris, la 51
- tetería palacio nazari 50
- último mono, el 46

**SHOPPEN**

- alfajar 53
- mapas y compañía 53
- península vintage 53
- sabor a españa 54

**LEUK OMTE DOEN**

- hammam al ándalus 54
- liceo 16
- maus project 54
- mercado central de atarazanas 54
- parque de málagá 57
- playa de la malagueta 57
- plaza de la merced 57

**HOTEL**

halcyon days 131

GRANADA

**BEZIENSWAARDIGHEDEN**

- alhambra 62
- bañuelo, el 65
- capilla real 62
- catedral de granada 62
- generalife 62
- museo arqueológico de granada 65
- museo cuevas del sacromonte 65

**ETEN & DRINKEN**

- alhambra cafetería 69
- bar los diamantes 70
- carmen de aben humeya 66
- casa julio 1947 67
- entrebrasas 70
- finca coffee, la 66
- italianos heladería, los 66
- kasbah 67
- minotauro tapas 66
- sibarius 69
- tienda de los unicornios, la 69
- tortuga bobá, la 69

**SHOPPEN**

- alquimia 73
- doctor fli 73
- flama vintage 73
- guitarería bitar 70
- madriguera shop, la 73
- mosaico vintage - second hand clothes 72
- munira 70
- patio de los perfumes, el 72
- terra market 73

**LEUK OMTE DOEN**

- alhambra by night 74
- calle calderería nueva 76
- carmen de los mártires 74
- convento de santa catalina de zafra 76

- cueva de la rocío tablao 74
- flamenco 74
- granada cooking experience 77
- jardín botánico de la universidad de granada 77
- lemonrock 77
- mae west 16
- mercado de san augustín 77
- mirador de san nicolás 74

**HOTEL**

hotel santa isabel la real 131

CÓRDOBA

**BEZIENSWAARDIGHEDEN**

- alcázar de los reyes 73
- cristianos 82 73
- julio romero de torres museum 87 70
- mezquita catedral 85 73
- museo arqueológico de córdoba 86 72
- museo taurino de córdoba 85 70
- museum vivo al-andalus 82 72
- palacio de los páez de castillejo 86 73
- palacio de viana 86 74
- plaza de la corredera 87 76
- plaza de las tendillas 86 76
- punto romano 82 74
- puerta del puente 82 74
- sinagoga de córdoba 85 76







templo romano	86	<b>AUTOROUTE +</b>	estepona, madubar fusion	109	gibraltar, rock of gibraltar	115
torre de la calahorra	82	<b>MEER ONTDEKKEN</b>	gibraltar, waterfront, the	106	jerez de la frontera, bodegas	
		<b>BEZIENSWAARDIGHEDEN</b>	mojácar, tito's beachclub	119	tío pepe	111
<b>ETEN &amp; DRINKEN</b>			nerja, sollun restaurante	122	jerez de la frontera, real	
bicicleta, la	90	arcos de la frontera, balcón	puerto de santa maría, el,		escuela de arte ecuestre	
bodegas campos	90	de arcos	aponiente	105	de jerez	110
breakfast club & co, the	89	arcos de la frontera, basilica	ronda, tropicana	109	marbella, puerto banús	117
buonissimo heladería	89	menor	san josé, mediterraneo	120	mojácar	119
artesanal	91	arcos de la frontera, plaza	tarifa, favela food & drink, la	106	playa de las genoveses	120
casa pedro ximénez	89	del cabildo	vejer de la frontera, jardín del		playa de los muertos	121
lamundi	90	arcos de la frontera, castillo	califa, el	106	playa de mónsul	120
mercado gourmet victoria	89	de los duques			playa el portil	122
plaza, la	97	cádiz, catedral de cádiz	<b>SHOPPEN</b>		rocio, el	122
posada del caballo andaluz, la	89	estepona, plaza de las flores	cádiz, king vintage	109	ronda, mirador de ronda	
sojo ribera	91	gibraltar, mediterranease	estepona, maduarte		(la sevillana)	117
tarterie, la	90	trappen	decoración	110	san fernando, parque natural	
		gibraltar, saint michael's cave	gibraltar, main street	110	bahía de cádiz	113
		gibraltar, skywalk	puerto de santa maría, el,		san pedro de alcántara,	
<b>SHOPPEN</b>		gibraltar, windsor bridge	bodegas osborne	109	mercado de san pedro	117
abanicos disimusa	93	gibraltar, world war II tunnels	tarifa, tarifa air force	110	tarifa, isla de tarifa	114
california vintage	94	júzcar	<b>LEUK OMTE DOEN</b>		tarifa, mirador del estrecho	114
ostin macho	93	nerja, balcón de europa	agua amarga, plaza agua		tarifa, parque natural del	
patios artesanos	93	nerja, cueva de nerja	amarga	121	estrecho	114
zoco municipal de la artesanía	93	ronda, museo de la	barbate, mercado de abastos		tarifa, playa de bolonia	114
		tauramaquia	de barbate	113	tarifa, rebels tarifa	114
		ronda, puente nuevo	cádiz, caleta, la	111	<b>VERVOER</b>	
<b>LEUK OMTE DOEN</b>		ronda, real maestranza de	caminitio del rey, el	118	auto	11
bodegas mezquita céspedes	94	ronda	chiclana de la frontera,		blablacar	12
calleja de las flores	96	santiponce, conjunto	atenas playa	113	bus	12
centro flamenco fosforito	97	arqueológico de itálica	chiclana de la frontera, playa		fiets	12
elektrik	97	<b>ETEN &amp; DRINKEN</b>	de la barrosa	113	metro	12
hammam al ándalus	97	barbate, campero, el	estepona, puerto deportivo		taxi	11
jardines de la merced	96	cádiz, faro de cádiz, el	de estepona	117	trein	12
mercado de la corredera	97	conil de la frontera, timón de	gibraltar, old town gibraltar	115	vliegveld	11
patios de córdoba, los	94	roche, el				

**COLOFON**

Deze gids is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden in de tekst is mo'media bv niet aansprakelijk. Eventuele op- en/of aanmerkingen kun je richten aan: mo'media, postbus 359, 3000 AJ Rotterdam, info@momedia.nl, www.timetomomo.com.

**LOCALS/REDACTIE**

Annika Hamelink,  
Clariska van Delft

**FOTOGRAFIE**

Vincent van den Hoogen,  
Hans Zeegers

**EINDREDACTIE**

Esther Hoff

**VORMGEVING**

Studio 100%, Oranje Vormgevers

**CARTOGRAFIE**

Van Oort redactie en kartografie

**BEELDREDACTIE**

Oranje Vormgevers

**PROJECTLEIDING**

Sophie Kreuze

time to momo Andalusië  
isbn 978-94-93273-33-7  
nur 510, 512

© mo'media, Rotterdam,  
1e druk februari 2019, 3e druk  
(geheel herzien) september 2022

Deze gids is gedrukt op  
FSC-papier

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



# Ontdek én boek jouw favoriete hotels in Andalusië via [www.timetomomo.com](http://www.timetomomo.com)

★ Alleen de allerleukste hotels

★ Op wijk gesorteerd

★ Door onze locals voor jou geselecteerd



Bekijk nog veel meer leuke hotels uit onze selectie via deze QR-code en ontdek de voordelen van boeken bij time to momo.



**Sevilla**  
**Hotel Corral del Rey**

Persoonlijk, intiem, charmant en heerlijk luxe hotel met de beste douche die je ooit gaat hebben. Heb je wat te vieren, doen!



**Sevilla**  
**Black Swan Hostel**

Beperkt budget? Deze kun je blind boeken! Levendig hostel waar van alles wordt georganiseerd. Schone kamers met goede bedden.



**Málaga**  
**Halcyon Days**

Een fantastische locatie, midden in het historische centrum van Málaga. Voor de ultieme local experience.



**Granada**  
**Hotel Santa Isabel La Real**

Charmant hotel met gezellige binnenplaats, midden in de oude stad van Granada. Fijne uitvalsbasis om de stad te verkennen!

# Download nu GRATIS de app van Andalusië

T.W.V.  
€ 7,99

Zo heb je toegang tot de meest recente info!



1 scan de **QR-code**

2 volg de instructies op de webpagina waar je terecht komt

3 activeer je stad met deze **unieke code**

